

✦ Broeder Alex
POPPENTHEATER
DE ARME PELGRIM



Kom en zie!

Voor kinderen vanaf

± 6 jaar en voor
volwassenen

Voorstelling
DE SCHAT
VAN DE PELGRIM

Voor volwassenen en
kinderen van 6-10 jaar

Vorbereiding op het onderwerp

Wat is een pelgrim?

Een interactieve introductie voor een kindergroep
of een klas van ongeveer 45 minuten, over het
begrip pelgrim. Vragen die aan bod komen zijn:
Wat is een pelgrim/pelgrimeren? Hoe herken je
een pelgrim? Wat neemt een pelgrim mee?

Over pelgrimeren vroeger en nu.

Bij deze bijeenkomst laat broeder Alex dingen
zien die hij gebruikt op zijn pelgrimstochten, zoals:
de pelgrimstas, pelgrimspaspoort en pelgrimsstaf,
bijbel en rozenkrans. De kinderen kunnen deze
bekijken en ook vragen stellen!

Verder wordt er in deze bijeenkomst gebruik
gemaakt van veel foto's en er zijn er natuurlijk ook
met leuke doe - en maak opdrachten.

broeder Alex

Karakters en het verhaal



- Antoinette Veelzorgen
- Fleurtje Bloem
- Franciscus, de arme pelgrim
- Herman de zwerver

Wanneer de arme pelgrim Franciscus
tijdens zijn tocht in is aangekomen ontstaat
er onder alle bewoners van het kleine stadje
al snel grote opwinding, wanneer het
verhaal rondgaat dat deze rondtrekkende
pelgrim helemaal niet arm zou zijn, maar een
zoon van een koning! De pelgrim zou een
grote rijkdom bij zich dragen! Iedereen is
razend nieuwsgierig en probeert te weten te
komen of er iets te halen valt... Wanneer de
pelgrim bij Fleurtje Bloem is, gebeurt er
iets verschrikkelijks! De gebeurtenissen
volgen elkaar snel op en tenslotte volgt er
een grote verrassing...!

Poppentheater **De arme pelgrim:**
'Het enigste katholiek christelijk
poppentheater in Nederland'.

Poppenspelen

- o De schat van de pelgrim
- o Een vriend voor iedereen
- o Een Eenzame en koude kerst voor Herman de Zwerper? (kerstspel)

Iedere voorstelling duurt ong. 1 uur (geen pauze).

De opzettijd van de kast is ongeveer 2 uur.

Er wordt gespeeld met zelfgemaakte moderne poppen, met sterke karakters en zeer uiteenlopende opvattingen over het leven en geloof.

Onderwerpen die aan bod komen:

Vriendschap, (on)geloof, iPhones, pesten en vrede, zusters en kloosters.

Ik treed op in een zaal vanwege de sfeer en intensiteit, een groot kerkgebouw is vaak niet geschikt.

poppenspeler en pelgrim



Sinds 2004 maakt hij ieder jaar als een arme pelgrim zonder bankpas, een pelgrimstocht naar een bedevaartplaats om zijn toewijding en zijn geloften als lekenbroeder te hernieuwen, in de geest van Franciscus van Assisi. Op zijn tocht ervaart hij dat liefde en vrede bij mensen te vinden is, ongeacht hun sociale status, geloof of levensovertuiging. Hij leeft een religieus leven met een gebeds- en leefregel in de wereld. Hij woont in Den Haag en heeft in Leiden en Amsterdam theologie gestudeerd.

Wat kost het?



Er wordt een gift gevraagd. Het bedrag is in overleg met elkaar te bepalen. Het is bestemd voor de (reis)kosten en is bedoeld voor de opbouw van het poppentheater en voor nieuw te ontwikkelen poppenspelen.

Stichting Poppentheater De Arme Pelgrim
KvK Nr. 63910470

Verdere info: Broeder Alex:

Tel: 06-44 236 231

E-mail: lexnennie@hotmail.com