

Verslag bijeenkomsten synodaal proces d.d. 30 maart en 6 april 2022

Bij aanvang van de bijeenkomst op 6 april 2022 is opgemerkt dat het bisdom Den Bosch meer bespreekpunten heeft aangedragen dan het bisdom Rotterdam. Voor de bijeenkomst van 6 april zijn ook enkele schriftelijke reacties ontvangen die in het verslag zijn verwerkt. De bespreking vond plaats aan de hand van de centrale thema's:

- Vieren
- Medeverantwoordelijkheid voor missie
- Dialoog in kerk en samenleving

VIEREN

Hoe inspireren gebed en vieringen je in je leven bij het nemen van belangrijke beslissingen? In de lezingen en de preek krijg je mee dat het van belang is om een goed mens te zijn. Op basis van het Evangelie dient de Kerk zich uit te spreken over maatschappelijke ontwikkelingen.

Vraag is hoe kinderen zich thuis kunnen voelen in de hedendaagse liturgie. In de parochie is er in de vieringen zeker aandacht voor kinderen via maandelijks gezinsvieringen maar we zijn wel gehouden om de officiële liturgie van de kerk te vieren. Het kost moeite om kinderen in de kerk te krijgen. Duidelijk is dat kerkgang niet op de prioriteitenlijst bij de gezinnen staat.

Er dient een wisselwerking te zijn tussen gelovige en viering. Maar men moet ook zelf als gelovige investeren. Verscheidenheid in vieringen en in gelovigen is er altijd. Immers mensen zijn in ontwikkeling en het geloof is nooit statisch.

Gevraagd wordt welk argument de kerk heeft om vrouwen te verbieden om voor te gaan. Volgens de leer van de Rooms Katholieke Kerk kunnen vrouwen niet gewijd worden. De komende jaren staan we voor de uitdaging om de rol van de vrouw te laten groeien. De paus benoemt steeds meer vrouwen op verschillende posities in het Vaticaan. Een hoopvolle ontwikkeling. Naast de positie van de vrouw in de kerk kwam de positie van homoseksuelen aan de orde. Ook zij zijn kinderen van God.

Voor wat betreft het contact met jongeren wordt opgemerkt dat de kerk compleet losgeraakt is van hen. We bereiken hen niet. Gepleit wordt voor een rechtstreekse benadering van hen. Wat kunnen we zelf hieraan doen? Zijn we voldoende herkenbaar als kerk? Het is belangrijk om speciale en aantrekkelijke activiteiten voor jongeren te organiseren.

We hebben een rijke kerk waarop we trots mogen zijn, een rijk geloof. Het is een uitdaging om God in de huidige tijd ter sprake te brengen. Wat is je identiteit als gelovige? Wat neem je mee naar huis na de viering? Ga hierover in gesprek met parochianen. Gewezen wordt op de opdracht van iedere gelovige om het geloof door te geven. De Rooms Katholieke kerk is een pluriforme kerk. Overal in de wereld wordt er op een andere wijze gevierd. De paus ziet zichzelf als punt van eenheid binnen onze kerk.

Gevraagd wordt wat er bijvoorbeeld op het terrein van catechese gemist wordt. Enkele aanwezigen zijn verbaasd omdat een dergelijke vraag nog nooit aan hen is gesteld. Ze waarderen deze kans zeer en zo ontstaat er een gewenste wisselwerking tussen pastoraal team en parochianen.

MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VOOR MISSIE

Gevraagd wordt hoe we deze medeverantwoordelijkheid vorm geven. Zo wordt de suggestie gedaan om jongeren te betrekken bij pastoraatgroepen en hen zo een bepaalde verantwoordelijkheid te

geven. Dit kan bijdragen aan meer betrokkenheid van hen bij de parochie. Het is van belang om jongeren een actieve rol in de parochie te geven. Onlangs is er overleg geweest met Theo Wierema (directeur van De Zinnen). De activiteiten aldaar horen ook bij het uitdragen van de missie van de Kerk.

Wat mist men in het aanbod van de parochie? Het gesprek met parochianen bewust aangaan over de kerk; ergens van getuigen. We moeten ervoor zorgen dat de Kerk gezien wordt. Bij onderwerpen zoals de klimaatveranderingen, migrantenproblematiek en de corona-epidemie wordt de mening van de bisschop gemist. Er is geen empathie zichtbaar.

Bedacht moet worden dat er meer is dan liturgie en kerk. De kerk is op meerdere fronten te weinig zichtbaar. Wanneer de zichtbaarheid van de kerk wordt vergroot gaat de kerk ook meer betekenen voor mensen.

In het kader van de medeverantwoordelijkheid voor onze missie wordt de betrokkenheid van de parochie bij het MOC genoemd. Men wil daar een open huis zijn voor iedereen en zo onze missie uitdragen. Het instrument van de Sociale Leer van de kerk is hierbij van belang.

Een ander initiatief is de Transparante kerk (opblaaskerk) die neergezet wordt op onder andere festivals in Den Haag. Je bent dan duidelijk aanwezig als kerk. Je wordt gezien!

Als gelovigen is het onze opdracht om het geloof in de praktijk te brengen bijvoorbeeld door aandacht voor de naasten.

DIALOOG IN KERK EN SAMENLEVING

Hoe gaat de kerk in dialoog met andere sectoren van de samenleving en wat leert ze ervan? Een van de aanwezigen stelt voor om een parochiezaal open te stellen voor mensen om een kop koffie te drinken *MOC in het Benoordenhout*. In het Aandachtscentrum in hartje Den Haag toont de kerk haar gezicht. Ook bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is dit het geval.

Het vinden van vrijwilligers en de bemensing van activiteiten is een groot probleem binnen de parochie. Om vrijwilligers aan te trekken is het goed om de focus op kortlopende activiteiten te leggen. Opvallend is dat nieuwe katholieken zich meer ontplooiën dan katholieken die al langere tijd bij de katholieke kerk behoren.

Als kader voor het gesprek wordt het aspect van vooruitkijken genoemd. Geloof, bezieling en inspiratie: waar beleef jezelf vreugde aan? Welke verbeteringen zijn er mogelijk? Ga met jongeren in gesprek. Laat doopouders participeren in de parochie. Zo kun je hen helpen om te ontdekken wat belangrijk is in het geloof. Ons geloof is erg goed en mooi. Het instituut is wat lastig.

Van belang om het plezier dat we beleven in ons geloof uit te dragen. En kijk naar de parabel van de zaaier: het is niet mogelijk om bij iedereen succes te oogsten.

Aanbevelingen

- Meer moderniteit in het denken van de Kerk, rekening houden met de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen
- Meer zichtbaar zijn als episcopaat bij kwesties zoals de klimaatveranderingen, sociale problematiek en corona-pandemie
- Werken aan verbetering van het imago van de kerk
- Positie van de vrouw in de kerk verbeteren
- Aandacht hebben voor de jongeren en zorgen voor activiteiten waarbij je hen kunt betrekken
- Er zijn zorgen over het huidige aantal pastorale beroepskrachten. Hoe ziet de toekomst eruit? Ga op zoek naar nieuwe wegen bijvoorbeeld door het toestaan van gehuwde priesters vrouwelijke priesters en diakens.

14 april 2022