

Sint Jacobusnieuws



*Weken 6, 13, 20 en
27 februari 2022*

Spiritueel centrum in het hart van Den Haag
In samenwerking met de Broeders van Sint Jan



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Jacobus de Meerdere
Den Haag

Nr. 2
Jaargang 53

Colofon

Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer.

Redactie: Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout
Oplage: 480
Postabonnement: €19,- per jaar
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl
Redactieadres: Pastorie Sint Jacobus de Meerdere
T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws
Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Kopij: jacobus@rkdenhaag.nl

Kopij voor het maart-nummer s.v.p. aanleveren vóór 18 februari



Vieringen

Iedereen is welkom tijdens de dagelijkse liturgische vieringen, zie hiervoor de weekagenda op de middenpagina's van deze uitgave.

Openstelling

De kerk is dagelijks open voor gebed, het aansteken van een kaars of bezichtiging:
op weekdays (behalve op vrijdag)
na de Middagmis tot 15.00 uur en op zaterdag tot 16.00 uur.

Vitaliteit

Nog midden in de winter en in corona tijd willen wij ons verdiepen in het belang van geloven in vitaliteit. We citeren hier een tekst van Mgr van den Hende welke in ons bisdomblad verscheen maar de moeite waard is er nog eens uit te lichten: “Als we nadenken over de vitaliteit van de Kerk in onze streken en de toekomst van parochies, dan moeten we allereerst beseffen dat de vitaliteit van ons bisdom en de toekomst van onze parochies afhangen van onze trouw aan de zending die we hebben gekregen van de Heer: zijn we nog in staat Christus te verkondigen en van Hem te getuigen; maken we er werk van de sacramenten te vieren en te bidden; zetten we ons daadwerkelijk in voor onze medemens uit liefde voor Christus.

Komt deze drievoudige zending voldoende uit de verf in de geloofspraktijk van onze parochie, onze geloofsgemeenschap en in ons persoonlijk leven? De volgende vragen helpen om onze vitaliteit op het spoor te komen.

1. Blijven we ons verdiepen in ons geloof en het overdragen in catechese en gesprek als een getuigenis? Wie is Jezus? Wie is God voor ons? Vertrouwen we op de leiding van de H. Geest?
2. Zijn we mensen van gebed of schiet het erbij in als we onze drukke dag in delen? Zoeken we contact met de Heer in wie wij geloven? Zijn we in staat anderen bij God te brengen door ons gebed? Hoe gaan we om met het vieren van de Eucharistie als bron en hoogtepunt? Houden we de Sacramenten in ere als geschenk van de verrezen Heer als geschenk aan ieder van ons?
3. Zijn we vertrouwd met de werken van barmhartigheid. Hoe is het met de beoefening van de naastenliefde in en vanuit onze geloofsgemeenschap? Zijn we daar samen mee bezig? Zijn we attent genoeg om te zien welke mensen wij missen? Zien we om naar mensen die onze hulp nodig hebben?”

Vitaliteit kan dus ook als je niet zoveel armslag hebt vanwege een pandemie of wat dan ook. Juist als de tijd moeilijk is kan het geloof bergen verzetten, het verschil maken, maar het hangt wel van ons af. Ook in dit Jacobusnieuws staan weer enkele uitnodigingen om deel te nemen (bijv. Op weg naar Pasen, de tijden van Aanbidding) of u aan te bieden een taak op u te nemen om zo de geloofsgemeenschap beter te leren kennen. *Pastoraatgroep*

Op weg naar Pasen in het Jaar van de Sacramenten

Op 17 oktober is in het bisdom Rotterdam met een speciale eucharistieviering het Jaar van de Sacramenten gestart, dat zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum.

Wat weten we eigenlijk van de zeven sacramenten? In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt de volgende definitie gegeven: “De sacramenten zijn werkzame tekenen, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt.” Dat klinkt heel plechtig, maar welke betekenis hebben ze voor ons dagelijks leven als gelovige? We zijn natuurlijk het meest vertrouwd met de Eucharistie, en de andere twee sacramenten van de inwijding in het christelijk geloof: het Doopsel en het Vormsel. Toch zullen velen, daarnaar gevraagd, niet alle betekenissen en bijzonderheden van de laatste twee paraat hebben. Van de sacramenten die ten dienste staan van de geloofsgemeenschap, de Wijding en het Huwelijk kennen we als gelovigen het eerste eigenlijk alleen passief, en van de sacramenten van Genezing: de Boete en Verzoening en de Ziekenzalving, hopen we het tweede pas laat in ons leven echt te ervaren.

Is het daarom geen tijd om in het Jaar van de Sacramenten ons verder te verdiepen in deze heilige “werkzame tekenen” en daarmee misschien wel tot verrassende nieuwe inzichten te komen?

Op zes donderdagavonden in de Veertigdagentijd zullen we aan de hand van inleidingen door leden van het pastoraal team verder kennismaken met deze materie.

- 1) Doop en Vormsel – parochievicaris Rivadeneira Aldas (3 maart)
- 2) Eucharistie – pastoor Langerhuizen (10 maart)
- 3) Huwelijk – diaken van Zoelen (17 maart)
- 4) Priesterwijding – pastoor Langerhuizen (24 maart)
- 5) Ziekenzalving – parochievicaris Wang (31 maart)
- 6) Boete en verzoening – parochievicaris Rivadeneira Aldas (7 april)

Waar: Maria ten Hovezaal; Willemstraat 60^a of digitaal

Aanvang: 20.00 uur

Afsluiting: 21.30 uur

Zie de informatie achter in de kerken of op de website www.rkdenhaag.nl.

Opgave via het parochiesecretariaat tel. 070-8209866 of

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl *Pastoraatgroep*

Actie Kerkbalans: “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”

In de Kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de Kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.

De Kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. U bent lid van onze parochie en daar zijn we blij om. We hopen dat onze Kerk ook voor u van waarde is. Als lid willen we u

vragen om een financiële bijdrage. Zodat we er ook in het komende jaar kunnen zijn voor iedereen die de Kerk nodig heeft. Zo kan de Kerk haar plek blijven innemen in Den Haag. Op onze website leest u meer over hoe wij dat doen en over de mensen die daarbij betrokken zijn.

Wij hopen van harte dat u de Kerk wilt steunen met een bijdrage die bij u past. We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Uw steun komt volledig ten goede aan onze parochie

Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de Kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:

NL34 INGB 0000 3592 78

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere

o.v.v.: ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de Kerk van betekenis blijft? Maak uw gift vandaag nog over.

DONEER
Actie
Kerkbalans



Weekagenda van 6 t/m 12 februari 2022 met Misintenties

Zondag 6 februari: Vijfde Zondag door het jaar

Eucharistische Zondag; Getijdengebed: Week I

Heilige Schriftlezingen: Jes. 6, 1-2a. 3-8; 1 Kor. 15, 1-11; Lc. 5, 1-11 (C)

09:00 uur *Heilige Mis*

Sef Imkamp

11:00 uur *Latijnse Hoogmis*

Messe Basse - Fauré; Credo III

Lead me Lord - S. Wesley

Theo Kouwenhoven; Henk Rosenberg

Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma

Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren

15:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed*

Maandag 7 februari: Schr.: 1 Kon. 8, 1-7. 9-13; Mc. 6, 53-56

12:45 uur Joep van der Wiel

Dinsdag 8 februari: H. Hieronymus Emiliani (g)

Schr.: 1 Kon. 8, 22-23. 27-30; Mc. 7, 1-13

12:45 uur Johannes Schmitz

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 9 februari: Schr.: 1 Kon. 10, 1-10; Mc. 7, 14-23

12:45 uur Peter van Schilfgaarde

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 10 februari: H. Scholastica, maagd (G)

Schr.: 1 Kon. 11, 4-13; Mc. 7, 24-30

12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Vrijdag 11 februari: O.L.V. van Lourdes (g)

Werelddag voor de zieken

Schr.: 1 Kon. 11, 29-32. 12, 19; Mc. 7, 31-37

12:45 uur Robert Margadant

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Zaterdag 12 februari: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g)

Schr.: 1 Kon. 12, 26-32. 13, 33-34

12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie

Weekagenda van 13 t/m 19 februari 2022 met Misintenties

Zondag 13 februari: Zesde Zondag door het jaar

Get. Week II; Schr.: Jer. 17, 5-8; 1 Kor. 15, 12. 16-20; Lc. 6, 17. 20-26 (C)

09:00 uur *Heilige Mis*

Henriëtte van Voorst tot Voorst

11:00 uur *Latijnse Hoogmis*

Gregoriaans Missa VIII; Credo I

Peter van Daele; Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé

Maandag 14 februari:

HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, patronen van Europa, Feest

Schr.: Hand. 13, 46-49; Lc. 10, 1-9

12:45 uur Theo Meijer

Dinsdag: 15 februari: Schr.: Jak. 1, 12-18; Mc. 8, 14-21

12:45 uur Maria Struijk

13:30 uur **Gebedsgroep Heilige Pater Pio**

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 16 februari: Schr.: Jak. 1, 19-27; Mc. 8, 22-26

12:45 uur John Streng

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 17 februari: Schr.: Jak. 2, 1-9; Mc. 8, 27-33

12:45 uur Marion van Aken

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Vrijdag 18 februari:

Schr.: Jak. 2, 14-24. 26; Mc. 8, 34 - 9, 1

12:45 uur Joop Ooteman

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Zaterdag 19 februari: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g)

Schr.: Jak. 3, 1-10; Mc. 9, 2-13

12:45 uur Voor de bescherming van het ongebooren leven; om innerlijke genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan

19:00 uur *Toediening Heilig Vormsel door mgr. J.H.J. van den Hende*

Weekagenda van 20 t/m 26 februari 2022 met Misintenties

Zondag 20 februari: Zevende Zondag door het jaar

Get. Week III

Schr.: 1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1 Kor. 15, 45-49; Lc. 6, 27-38 (C)

09:00 uur *Heilige Mis*

Ine Schepman

11:00 uur *Latijnse Hoogmis*

Gregoriaans Missa XI; Credo I

Salvé Regina

Theo Wanders; Mieke Langerwerf; Gaby van der Vliet; Stefan Tan

Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en

haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst

Maandag 21 februari: Schr.: Jak. 3, 13-18; Mc. 9, 14-29

12:45 uur Frits Kremer

Dinsdag 22 februari: Sint Petrus' Stoel, Feest

Schr.: 1 Petr. 5, 1-4; Mt. 16, 13-19

12:45 uur Uit dank en om zegen bgv een verjaardag

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 23 februari: H. Polycarpus, bisschop en martelaar (g)

Schr.: Jak 4, 13-17; Mc. 9, 38-40

12:45 uur Meta van der Poll; Mary Güntenspergen

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 24 februari: Schr.: Jak. 5, 1-6; Mc. 9, 41-50

12:45 uur Henriëtte Jansen; Gon van der Zijden

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Vrijdag 25 februari: Schr.: Jak. 5, 9-12; Mc. 10, 1-12

12:45 uur Frits Welters; Cornelis Windhorst; Marinus Spruijt

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Zaterdag 26 februari: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g)

Schr.: Jak. 5, 13-20; Mc. 10, 13-16

12:45 uur Ton Waltmann

Weekagenda van 27 februari t/m 5 maart 2022 met Misintenties

Zondag 27 februari: Achtste Zondag door het jaar

Get. Week IV; Schr.: Sir. 27, 4-7; 1 Kor. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45 (C)

09:00 uur *Heilige Mis*

11:00 uur *Latijnse Hoogmis*

Missa in C - Ch. Gounod; Credo III

Tebe Pojem /Du Hirte Israëls - Bortniansky

Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij

Maandag 28 februari: Schr.: 1 Petr. 1, 3-9; Mc. 10, 17-27

12:45 uur Leo Scholtes

Dinsdag 1 maart: H. Swietbert, bisschop (g)

Schr.: 1 Petr. 1, 10-16; Mc. 10, 28-31

12:45 uur Henri Tacken

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 2 maart: Aswoensdag

Vasten- en onthoudingsdag; Askruisje in de Heilige Missen

Schr.: Joel 2, 12-18; 2 Kor. 5, 20-6, 2; Mt. 6, 1-6. 16-18

12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen

19:30 uur *Latijnse Hoogmis*

Gregoriaans Missa XVII

Joep van der Wiel

Donderdag 3 maart: Schr.: Deut. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25

12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie

19:00 uur *Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

20:00 uur **Catechese-avond 'Op weg naar Pasen'**

Vrijdag 4 maart:

Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus; H. Casimir (g)

Schr.: Jes. 58, 1-9a; Mt. 9, 14-15

10:45 uur *Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal*

12:45 uur Eenzaam overleden parochianen

Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein

19:15 uur *Heilige Mis met overweging van Statie I en II van de Kruisweg*
Peter van Schilfgaarde

Zaterdag 5 maart: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag

Schr.: Jes. 58, 9b-14; Lc. 5, 27-32

12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven

Zondag 6 maart: Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

Eucharistische zondag

09:00 uur *Heilige Mis*

11:00 uur *Latijnse Hoogmis*

Gregoriaans Missa XVII; Credo IV; Attende Domine

15:00 uur *Veertigdagentijdlof en Rozenkransgebed*

Palmtakjes

De oude palmtakjes worden gebruikt voor de bereiding van de as die op Aswoensdag (2 maart) zal worden gewijd. Met de gewijde as wordt het askruisje gegeven. U kunt uw palmtakjes inleveren bij de dienstdoende koster.

Voorjaarsuitstapje voor ouderen



Wat was het weer een lange winter waarin u niet veel de deur uit kon. Ook ons uitje naar de Bijhorst kon niet doorgaan omdat de restaurants nog dicht waren. Maar op 22 februari proberen we het weer. Traditioneel gaan we dan naar de Bosrand om plantjes te kopen, gezellig te winkelen en een kopje

thee/koffie te drinken. U kan thuis worden opgehaald om 13.30 uur

Als u mee wilt belt u dan met Lore Olgers T 3244118 of 0629737151.

Observator: Schatten van werkelijke waarde

Wie de stille schoonheid van de Eucharistische liturgie als het centrum van zijn of haar leven kan zien is een rijkgezegend mens. Want de schat die zich daarin dagelijks toont door de herneming van het éénmalig offer en de Eucharistische presentie van Christus en de participatie daaraan van alle gelovigen, is een rijkdom die al het goud en zilver van de wereld verre te boven gaat. Ze reikt tot in de eeuwigheid en verbindt hemel en aarde, doden en levenden, binnen en buiten, ziel, geest en lichaam, heden, verleden en toekomst.

Door de deelname aan de liturgie is iedere gelovige mede-erfgenaar van de rijke schatkamer van de Katholieke Kerk. De complexiteit van de H. Mis is dat ze drie zaken in elkaar laat overgaan die aan elkaar kracht verlenen: het offer zelf (sacrificium), de werkelijke aanwezigheid van Christus in de gestalte van brood en wijn (realis presentia) en de rituele maaltijd (communio), aldus de heilige paus Johannes Paulus II in zijn encycliek 'Ecclesia de Eucharistia' (2002). De hele gang van zaken in de Kerk berust op dit gegeven dat door de apostelen is overgeleverd en door handoplegging is doorgegeven aan de bedienaren van het H. Sacrament. Zij zijn van generatie op generatie de hervoltrekkers van dit mysterie dat aan de gelovigen kracht en genezing schenkt, iedere dag opnieuw. Men toont te behoren tot de Kerk van Jezus Christus door zo gecentreerd te willen zijn.

En dan is er de afsluiting, die natuurlijk het allermooist geschiedt met een enkel 'Weesgegroet Maria' na de zegen en de heenzending ('Ite Missa est', 'Gaat nu allen heen') om de gelovigen meteen te voeden met de juiste houding van overgave en het even in stilte blijven bidden voor de eigen intenties, het branden van een kaars of het verrichten van een persoonlijke devotie vooral niet te ontmoedigen. Want haast en liturgie verdragen elkaar helemaal niet zoals de gewijde stilte sowieso mooier is dan bijna welke muziek dan ook. *Jeroen Vis, kerkwacht*

Het inzicht in het geheim dat verborgen is in Christus'

Uit het Geestelijk Hooglied van de Heilige Johannes van het Kruis († 1591)

Hoeveel mysteries en wonderen ook door de heilige leraren werden opgespoord en door heilige zielen in deze toestand van geestelijk leven werden verstaan, deze mysteries zijn zó diep, dat er nog altijd meer voor hen te zeggen en nog meer te begrijpen overbleef.

Zo is het mogelijk altijd dieper door te dringen in Christus. Hij is als een rijke mijn met veel aderen vol rijkdommen. Hoe diep men ook graaft, nooit vindt men een

einde of een grens. Veeleer vindt men in iedere holte nieuwe aderen met nieuwe rijkdommen her en der.

Daarom zei Paulus van deze zelfde Christus: 'In Christus zijn alle schatten van wijsheid verborgen aanwezig' (*Kol. 2, 3*). De ziel kan er niet in doordringen of ze aanraken, als zij niet eerst door het dichte kreupelhout van in- en uitwendig lijden tot de goddelijke Wijsheid gaat. Men kan dus in dit leven wel iets begrijpen van deze mysteries van Christus, maar men kan daartoe niet komen wanneer men niet veel geleden en niet veel gunsten van God ontvangen heeft op verstandelijk en zintuiglijk niveau. En ook moet men zich ijverig op het geestelijke hebben toegelegd.

Want al deze gunsten staan lager dan de wijsheid omtrent de mysteries van Christus. Al die dingen zijn immers zoveel als voorwaarden om daartoe te geraken. Mocht men toch volledig begrijpen, dat men niet kan doordringen in de dichte rijkdom van Gods wijsheid - die veelzijdig is - tenzij door op vele wijzen binnen te dringen in de dichtheid van het lijden! Mocht de ziel hierin haar troost zoeken en hiernaar verlangen! Mocht men toch inzien dat een ziel, die werkelijk naar Gods wijsheid verlangt, allereerst het lijden verlangt, om in het compacte lijden van het kruis door te dringen!

In deze zin vermaande Paulus ook zijn Eféziërs, 'de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen', maar heel stevig 'geworteld en gegrondvest te blijven in de liefde, om met alle heiligen te kunnen vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat; om vervuld te worden van de hele volheid Gods' (*Ef. 3,13.17-19*).

Om binnen te treden in deze rijkdom van zijn wijsheid is het kruis immers de poort, en deze is nauw. Weinigen zijn er die daardoor willen binnengaan; maar velen zijn er die willen genieten van de geneugten waartoe men komt via het kruis.

Nog even een terugblik op Kerstmis 2021

Kerstmis 2021: weer geen nachtmis. Opnieuw eerst aanmelden voordat er een H. Mis kan worden bijgewoond. Slechts vijftig mensen mogen naar de kerk. Geen koor, maar slechts vier zangers. Het is om moedeloos van te worden.

Woensdag voor Kerstmis kan er worden aangemeld. Het is mij gelukt, maar vraag niet hoe. De website liep direct vast en ik vreesde al helemaal niet naar de kerk te kunnen. Echter de aanhouder wint. Zo lukte het mij een plek te bemachtigen.

Kerstmis 2021. Gelukkig was ik bijtijds in de kerk. Ik kon mijn oren niet geloven! Niet alleen een goede voorganger, maar de muziek..... Het leek wel of er een heel

koor zong, toch waren er maar vier koorzangers. Er was een sopraan en een hoboïst. Het leek wel of er een heel koor zong. De H. Mis werd prachtig opgeluisterd! Blij keerde ik huiswaarts. De nachtmis heb ik niet meer gemist. Bedankt koor en dirigente/organist voor zo'n prachtige viering.

Een dankbare kerkganger

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere?

Email: jacobus@rkdenhaag.nl

Kerkschoonmaak: vrijdag, 13.45 - 15.30 uur (evt. 9.30 - 11.30 uur)

Gastvrouw/-heer pastorie: zondag, éénmaal in de 4 weken, 9.30 - 13.00 uur

Gastvrouw/-heer pastorie: vrijdag, wekelijks, 13.30 - 16.00 uur

Gastvrouw/-heer pastorie: zaterdag, éénmaal in de 4 weken, 10.30-12.45 u.

U kunt zich ook aanmelden voor andere werkzaamheden.

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus

Beheercommissie

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder

Hans Timmermans, vicevoorzitter

Tel.: 062 - 8682306; Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor

Hante Visser – Kinder- en tienercatechese

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)

Pastoor D. Langerhuizen -- Liturgie en catechese

Vicariss J. Rivadeneira – Liturgie en catechese

Adviseur: Henk Orré

Tel. 070 - 360 55 92; Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl

Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf

Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92.

Werkgroep Caritas Sint Jacobus

Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 820 98 66 (Parochiesecretariaat)
Giften kunt u overmaken op: NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag.

Bereikbaarheid van het Pastorale team

Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als verantwoordelijke priester.

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás

Elke donderdag en vrijdag aanwezig op de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

U kunt hiervoor een afspraak maken via: j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl of 070 - 365 77 29.

Pastoor A.L. Langerhuizen

Voor parochianen bereikbaar op woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur op telefoonnummer 06 460 84 981

Andere belangrijke telefoonnummers

Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee	070 - 820 98 66
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekenzalving)	070 - 820 92 88
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming)	06 - 83 87 40 82

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand februari

Voor de vrouwen van Godgewijd leven:

Bidden wij voor vrouwen van Godgewijd leven, in dankbaarheid voor hun zending en moed: dat zij antwoorden blijven vinden voor de uitdagingen van onze tijd.

Personalia

Overleden : Gon van der Zijden

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis

Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur:

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,
met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur.
Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis

Biechthoren

Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur.

Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn.

Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur.

Misintenties

Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdays.

IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus de Meerdere, Den Haag. O.v.v. "Misintentie" en betreffende datum.



Parochie Maria Sterre der Zee

H. Jacobus de Meerdere

Den Haag

Kerk: Heilige Jacobus de Meerdere
Parkstraat 65A, Den Haag

Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen

Vicaris: J. Rivadeneira Aldás

Pastorie en postadres: Willemstraat 60
2514 HN Den Haag

Telefoon: 070-360 55 92

E-mail: jacobus@rkdenhaag.nl

Webmaster: webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl

Site: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

Parochie Maria Sterre der Zee

Neuhuyskade 97

2596 XK Den Haag

Tel: 070-820 98 66

www.rkdenhaag.nl

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Banknr: Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A
T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere,
Den Haag

Banknr: Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere
IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de
Meerdere, Den Haag