



30^e zondag door het jaar B/Wereldmissiedag

Zondag 24 oktober 2021

Voorganger: pater V. Wang SVD

m.m.v. herenkoor

Voor aanvang viering: Orgelspel

Intredelied: Vernieuw Gij, mij, o eeuwig licht

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Welkomstwoord door de lector

Begroeting door de voorganger

Schuldbelijdenis

Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smee ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.

P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. **A: Amen**

Heer ontferm U/ Kyrie

Eer aan God/Gloria

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. **Amen.**

Openingsgebed (*allen gaan staan*)

1^e Lezing: Jeremia 31,7-9

Dit zegt de Heer: “Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser der volken; bazuin het rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël. Ik haal hen terug uit het noorden, van het einde der aarde breng Ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben toch Israëls Vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene.”

Woord van de Heer. – **Wij danken God.**

Psalm: 126-1 Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap dat zal een droom zijn

2^e Lezing: Hebréeën 5,1-6

Broeders en zusters, elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden denken als aan die van het volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: men moet evenals Aäron door God geroepen worden. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan die Hem zei: “Gij zijt mijn zoon, Ik heb u heden verwekt.” En elders zegt Hij: “Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.”

Woord van de Heer.- **Wij danken God**

Vers voor Evangelie: Halleluja!

Evangelie: Marcus 10,46-52

In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!" Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: "Zoon van David, heb medelijden met mij!" Jezus bleef staan en zei: "Roept hem eens hier." Ze riepen de blinde toe: "Heb goede moed! Sta op, Hij roept u." Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: "Wat wilt ge dat Ik voor u doe?" De blinde antwoordde Hem: "Rabboeni, maak dat ik zien kan!" En Jezus sprak tot hem: "Ga, uw geloof heeft u genezen." Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Woord van de Heer. – **Wij danken God**

Acclamatie: U komt de lof toe

Verkondiging

Geloofsbelijdenis *(allen gaan staan t/m voorbede)*

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. **Amen.**

Voorbede

Offerande/collecte *(collecte vindt na afloop plaats achterin de kerk)*

Prefatie en Eucharistisch Gebed VI

Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het licht van deze dag en ook wijzelf God, zijn er dank zij U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde eens de stad van vrede is, het nieuwe Jerusalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen God, en zeggen zonder einde:

Heilig, heilig, heilig/Sanctus

Eucharistisch gebed VI

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.

Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid scheidt. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt

hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.

Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen.

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. **Amen.**

Onze Vader (*gebeden*)

Vredeswens (*wij geven elkaar **GEEN** hand*)

Lam Gods/Agnus Dei

Communie uitreiking

De H. Communie wordt uitgereikt op de hand. Het is niet mogelijk om de H. Communie te ontvangen op de tong. U dient de hostie direct te nuttigen. Tussen priester en communicant bevindt zich een plexiglas scherm.

U dient via het middenpad naar voren te lopen en via de zijpaden terug naar uw plaats te gaan.

Communielied: Delf mijn gezicht op

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Slotgebed (*allen gaan staan*)

Mededelingen

Zegen

Slotlied: God wil een tempel bouwen

1 God wil een tempel bouwen
om ons nabij te zijn,
en boven alle vrouwen
zal zij gezegend zijn
die Hij zich heeft verkoren:
Maria is haar naam,
een roos die zonder doornen
in bloei zal komen staan.

2 Die bloem gaat zich ontvouwen,
het zonlicht wekt haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen
Het wijken van de nacht:
zo heeft zij willen wachten,
die hoop in zich gevoed;
zo schijnt na vele nachten
ons levenslicht voorgoed.

3 Zijn warmte zal verlichten
de armen in het land,
op aarde vrede stichten:
komt, reikt elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen:
een wereldwijd tehuis;
mensen die Hem vertrouwen
worden er kind aan huis.

ACHTERIN DE KERK STAAT EEN OFFERBLOK BESTEMD VOOR DE COLLECTE.

MISTIJDEN H. AGNES OKTOBER

(wijzigingen voorbehouden)

zo 24 okt		30 ^e zondag door het jaar B
	9.30 uur	Eucharistieviering Nederlands Voorganger: pater V. Wang SVD
	11.30 uur	Eucharistieviering Spaans Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
zo 31 okt		31 ^e zondag door het jaar B
	9.30 uur	Eucharistieviering Nederlands Voorganger: pastoor D. Langerhuizen
	11.30 uur	Eucharistieviering Spaans Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld

COLLECTE

De weekend-vieringen beperkt te bezoeken. Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom doen wij een beroep op u: maak het collectegeld, dat u normaliter in de collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon te doneren. Hartelijk dank.



QR code 2021

AANMELDEN 1^e H. COMMUNIE 2022

Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor de 1^e H. Communie in 2022. In december begint de catechese hiervoor. Aanmeldingsformulieren en brieven voor de ouders liggen achterin de kerk en zijn ook via de website te downloaden. Graag inleveren voor eind november op het secretariaat van de H. Agnes of mailen aan: agnes@rkdenhaag.nl

WERKZAAMHEDEN OP KRUISPUNT “DE ZEVENSPRONG”

In de periode van 6 september t/m 5 november vinden er werkzaamheden plaats op de kruising Loosduinseweg/Loosduinsekade, Apeldoornselaan, De La Reyweg, Paul Krugerlaan, Beeklaan en Regentesselaan. Hierdoor is het niet mogelijk om vanaf de Apeldoornselaan, De La Reyweg en Paul Krugerlaan over te steken naar de Regentesselaan/Beeklaan (kerk). Omgekeerd geldt dit vanaf de Beeklaan en Regentesselaan. Dit geldt alleen voor auto's. Er dient omgereden te worden via de Zuiderparklaan/Valkenboslaan. Houd rekening met extra reistijd.

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER

Op Allerzielen is er 's avonds één gezamenlijke viering om 19.30 uur. Op 24 en 31 oktober bestaat de mogelijkheid om een misintentie op te geven voor Allerzielen. De Priester leest de namen van de overledenen van het afgelopen jaar. Hierna leest de lector de namen op die zijn opgegeven als intentie. Voor iedere intentie wordt er door een acoliet een kaars aangestoken. Dit jaar kunt u nog niet zelf een kaars opsteken.

WEEKVIERINGEN

Vanaf 3 november is er elke woensdag en donderdag om 9.30 uur een Eucharistieviering in de kapel. Tot die tijd is de mis op woensdagochtend in de kerk, om 9.30 uur.