



21<sup>e</sup> zondag door het jaar B  
zondag 22 augustus 2021

**TV MIS 10.00 UUR NPO2**

1<sup>e</sup> Lezing: Jozua 24,1-2a.15-17.18b

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk en sprak: “Zo spreekt de Heer, de God van Israël: Als gij de Heer niet wilt dienen, kies dan nu wie gij wel dienen wilt: de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.” Het volk antwoordde: “Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te vereren. De Heer onze God heeft ons en onze vaders uit Egypte geleid, uit het land van de slavernij. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al onze tochten en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen. Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.”

Woord van de Heer. - **Wij danken God.**

Tussenzang/psalm: 34

Refrein: Proef en merk op hoe mild de Heer is.

2<sup>e</sup> Lezing: Efeziërs 5,21-32

Broeders en zusters, weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam; maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich

gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. “Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn.” Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.

Woord van de Heer.- **Wij danken God.**

Evangelie: Johannes 6,60-69

In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?” Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: “Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben.” - Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zou overleveren. - Hij voegde eraan toe: “Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is.” Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.” Woord van de Heer. – **Wij danken God.**

Verkondiging

Voorbede

Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op

NL72 INGB 0000659585

t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte

## Prefatie en Eucharistisch Gebed XIA

Wij danken U, God, onze Vader voor het geschenk van het leven. Nooit laat Gij ons alleen, wij staan U dag en nacht voor ogen. Eertijds hebt Gij Israël, uw volk, door de woestijn geleid. Vandaag zijt Gij uw Kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest. Uw Zoon maakt wegen voor ons open en uit dit aardse leven mogen wij uw land van eindeloze vreugde binnengaan. Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid:

Heilig, heilig, heilig

## Eucharistisch gebed XIAA

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verreezen zijt.

Oneindig goede Vader, wie viere de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U, geopend en begaanbaar zij.

God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde. Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwd vol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze bisschop Johannes, en paus Franciscus.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. **Amen.**

Onze Vader

Geestelijke communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.

Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Zegen

## **Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2**

Zondag 22 augustus 2021 21e Zondag door het jaar (b)

Sint-Janskathedraal te Den Bosch Celebrant: plebaan Vincent Blom

Zondag 29 augustus 2021 22e Zondag door het jaar (b)

Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam Celebrant: pastoor Eric Fennis

## **MISTIJDEN H. AGNES AUGUSTUS**

Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk

Zondag 22 augustus **11.00** uur Eucharistieviering Nederlands

Zondag 29 augustus **11.00** uur Eucharistieviering Spaans

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Samenzang is helaas nog niet toegestaan; cantores zullen de vieringen muzikaal ondersteunen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht gedurende de viering.

### **AANMELDEN:**

Aanmelding, voor de weekendvieringen, vooraf is verplicht via de website MEEVIJEREN of telefonisch via het secretariaat. Voor de doordeweekse vieringen geldt een aanmelding bij de ingang met gezondheidsverklaring.

# COLLECTE

De weekend-vieringen beperkt te bezoeken. Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom doen wij een beroep op u: maak het collectegeld, dat u normaliter in de collecteschaal deponert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon te doneren. Hartelijk dank.



QR code 2021

## AANMELDEN VORMSEL 2022

Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor het Vormsel in 2022. Na de zomer begint de catechese hiervoor. Het Vormsel vindt plaats in februari 2022. Iedereen vanaf 13 jaar kan zich aanmelden. Aanmeldingsformulieren liggen achterin de kerk en zijn ook via de website te downloaden. Graag inleveren voor eind augustus op het secretariaat van de H. Agnes of mailen aan: [agnes@rkdenhaag.nl](mailto:agnes@rkdenhaag.nl)

# BELANGRIJK BERICHT VAN DE PASTORAATGROEP

## Zomerrooster

Om in de zomerperiode een sluitend rooster te kunnen maken zullen er aanpassingen zijn en vieringen vervallen.

**In onze Agnesgeloofsgemeenschap zal er daarom van zondag 18 juli t/m zondag 5 september één viering zijn om 11.00 uur, om en om Nederlands en Spaans net zoals nu het geval is i.v.m. de Corona maatregelen.**

Wij beseffen dat deze aanpassingen niet voor iedereen ideaal zijn, maar een andere oplossing is er helaas niet. Wij willen voor zowel de Nederlandse als de Spaanse parochianen een eigen Eucharistieviering op zondag. Wij hopen dat in september de Corona maatregelen zover zijn opgelost dat een andere aanpassing niet meer nodig is.

## Samengevat

**Van 18 juli t/m 5 september: één viering om 11.00 uur, om en om Nederlands/Spaans.**

**Vanaf 12 september: 9.30 uur Nederlandse viering en 11.30 uur Spaanse viering, eventuele gezamenlijke vieringen op Feest/Hoogtijdagen zullen om 11.00 uur zijn.**

In de Stella Maris van mei vindt u meer informatie over de wijzigingen. Wij hopen dat wij in september weer de vieringen kunnen gaan houden zoals vóór de Coronatijd, echter met aangepaste tijden.

De Pastoraatgroep

# BEDEVAART NAAR BANNEAUX

In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van coronamaatregelen in Nederland en in België kan de geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet doorgaan. Het Banneux Comité richt zich nu op hervatting van de bedevaarten in het voorjaar van 2022. Eveneens gaan de 1 en 2 daagse bedevaarten niet door.

Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op een van onze bedevaarten.

Banneux Comité Bisdom Rotterdam

## Versoepeling Coronamaatregelen in onze parochie (update 26 juni)

Nu de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) dalen en de vaccinatiegraad toeneemt zijn we als parochie verheugd dat we in navolging van de overheid versoepelingen van onze coronamaatregelen kunnen aankondigen. De maatregelen die gelden voor **al onze geloofsgemeenschappen** zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste versoepelingen zijn:

- **In de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen kunnen wij het maximale aantal bezoekers ontvangen dat op 1,5 meter onderlinge afstand geplaatst kan worden (inclusief kinderen). Voor WEEKENDVIERINGEN dient u zich (telefonisch bij uw geloofsgemeenschap of digitaal via <https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/>) aan te melden.**
- **Voor DOORDEWEEKSE VIERINGEN is aanmelding vooraf niet nodig. U kunt zich bij de ingang van de kerk aanmelden. Hier worden ook de gezondheidsvragen gesteld. Uw gegevens worden ter plekke vastgelegd.**



- De overige veiligheidsmaatregelen gelden onverkort met uitzondering van het dragen van een mondkapje:
  - In al onze kerken/gebouwen houden we **1,5 meter afstand** van elkaar.
  - Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie handen met handgel. In de kerk hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden.
  - Samenzang is niet mogelijk
  - Koffiedrinken na de weekendviering is niet mogelijk
- Per 5 juni 2021 kunnen kinderkoren (kinderen t/m 12 jaar) weer repeteren en kunnen zij de vieringen muzikaal opluisteren. Kinderwoorddiensten en sacramentenvoorbereiding (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) via fysieke bijeenkomsten zijn eveneens weer mogelijk.
- Per 26 juni 2021 kunnen koren met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen met maximaal 12 zangers in de kerk repeteren en vieringen muzikaal opluisteren.
- Parochiebestuur, Pastoraal Team, Pastoraatsgroepen en Beheercommissies kunnen weer fysiek vergaderen. Uiteraard met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen.
- Koffiedrinken na doordeweekse vieringen is met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen in een aparte ruimte toegestaan.
- Fysieke bijeenkomsten in het kader van catechese en sacramentenvoorbereiding kunnen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen weer plaats vinden.