

Sint Jacobusnieuws

*Weken 1, 8, 15, 22 en
29 november 2020*



Spiritueel centrum in het hart van Den Haag
In samenwerking met de Broeders van Sint Jan



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Jacobus de Meerdere
Den Haag

Nr. 11
Jaargang 51

Colofon

Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer.

Redactie: Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout
Oplage: 480
Postabonnement: €19,- per jaar
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl
Redactieadres: Pastorie Sint Jacobus de Meerdere
T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws
Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Kopij: jacobus@rkdenhaag.nl

Kopij voor het decembernummer s.v.p. aanleveren vóór 20 november



Vieringen

Iedereen is welkom tijdens de dagelijkse liturgische vieringen, zie hiervoor de weekagenda op de middenpagina's van deze uitgave.

Openstelling

De kerk is dagelijks open voor gebed, het aansteken van een kaars of bezichtiging:
op weekdays (behalve op vrijdag)
na de Middagmis tot 15.00 uur en
op zaterdag tot 16.00 uur.

De lijdende, de strijdende en de zegevierende Kerk

Op 1 november vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen en op 2 november de Gedachtenis van Allerzielen. Met Allerheiligen vieren we de zegevierende Kerk, de gemeenschap van de zielen die het Rijk der Hemelen inmiddels zijn binnengegaan. Op Allerzielen bidden we in het bijzonder voor de lijdende Kerk, alle zielen van de overleden gelovigen die zich in het Vagevuur bevinden. Zij zijn in staat van genade gestorven en ondergaan een loutering alvorens zij de Hemel kunnen betreden.

De strijdende Kerk wordt gevormd door alle mensen op aarde die het Heilig Doopsel hebben ontvangen en onderweg zijn om gesteund door de Sacramenten en de Leer van de Kerk eens de Eeuwige Vreugde te mogen binnengaan.

De lijdende, de strijdende en de zegevierende Kerk maken deel uit van één mystiek lichaam waarvan het hoofd Jezus Christus is. Uiteindelijk zullen allen die de goede strijd gestreden hebben en de loutering hebben ondergaan binnentreden in de zegevierende Kerk.

De viering van Allerheiligen en Allerzielen brengt ons deze toekomstige gebeurtenis in herinnering die al werkelijkheid geworden is voor degenen die ons voorgingen in het geloof en inmiddels leven in de volheid van de vereniging met God en met elkaar.

Onderstaand gebed is genomen uit de liturgie voor de stervenden:

“Moge Christus, die voor u gekruisigd werd, u van alle kwellig bevrijden. Moge Christus, die voor u heeft willen sterven, u van de eeuwige dood bevrijden. Moge Christus, de Zoon van de levende God, u plaatsen in de eeuwig groene weiden van zijn paradijs en als de ware Herder u onder zijn schapen erkennen. Moge Hij u van al uw zonden ontslaan en u plaatsen aan zijn rechterhand te midden van zijn uitverkorenen. Moogt gij uw Verlosser aanschouwen van aangezicht tot aangezicht en met zalige ogen in zijn voortdurende aanwezigheid de volle waarheid doorschouwen; en moogt gij, opgenomen in de gemeenschap van de heiligen de zoetheid van de goddelijke aanschouwing genieten in de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Een stap terug

Wie had vorig jaar om deze tijd gedacht dat we nu in deze situatie zouden zitten? Het was onvoorstelbaar maar toch is het zo. Gods wegen zijn ondoordringbaar, dat blijkt maar weer. En waar we tot een maand of wat geleden het gevoel hadden dat we met zijn allen weer een beetje de goede kant opgingen; we mochten weer met wat meer naar de kerk, het aantal Coronabesmettingen liep terug, heeft de realiteit ons ingehaald en zijn we weer terug naar maximaal 30 personen in de kerk en bereikt het aantal besmettingen recordhoogtes. Zeker nu het hoogtepunt van het aantal besmettingen in onze regio ligt, komt het erg dichtbij en moeten we nog voorzichtiger zijn dan in het begin. Dat betekent nog meer dan eerst dat we ons weer aan de regels moeten houden; afstand houden, handen wassen en reinigen en mondkapjes dragen waar het kan, om onszelf te beschermen maar vooral voor de ander, de kwetsbaren onder ons die er alles aan moeten doen om niet ziek te worden. Daar schuilt echter ook een ander gevaar, want deze kwetsbare medegelovigen onder ons durven niet meer naar de kerk te gaan en komen daardoor steeds vaker in een isolement.

De donkere dagen voor Kerst liggen voor ons, de dagen worden korter, het weer wordt minder zonnig en zo ziet ook de nabije toekomst er op dit moment uit hoewel we dat zo graag anders zouden willen zien. Laten we erop vertrouwen dat het tij ten gunste keert en we met Kerst echt het licht kunnen vieren. Tot die tijd moeten we echter goed voor onszelf en voor elkaar zorgen. Laten we ervoor waken dat mensen vereenzamen, pak de telefoon eens en bel iemand op van wie u denkt dat die alleen is of het moeilijk heeft in deze tijd of stuur iemand een kaartje. We missen allemaal het gevoel van op zondag (of ieder andere dag) ongedwongen naar de mis kunnen gaan en na afloop bijpraten met elkaar. Die saamhorigheid maakt ook deel uit van ons geloof. Hoe moeilijk het ook is, op dit moment is het niet mogelijk om op die manier samen te komen, juist omdat we voor elkaar moeten zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat moment weer komt, laten we tot die tijd proberen om gezond te blijven en te blijven bidden voor en geloven in betere tijden.

Ik hoop van harte snel u weer in de Jacobus te kunnen ontmoeten.

Marco Huisman, voorzitter Beheercommissie

Koers houden in de mist

Deze typering gebruikte Minister President Rutte voor het regeringsbeleid. Ook voor de kerken zijn door Corona moeilijke tijden aangebroken. Velen van ons moesten het stellen zonder de bronnen van geloof: vieringen, sacramenten, de geloofsgemeenschap, bezoek aan huis, catechese etc. Het gebruikelijke parochieleven werd stil gelegd. We moesten op zoek naar andere manieren om ons geloof en ons leven vitaal te houden.

Hoe hebben we dit gedaan? En hoe doen we dit opnieuw nu de tweede golf is aangebroken. De pastoraatgroep Jacobus nodigt u uit om uw ervaringen te delen. We verzamelen getuigenissen en verhalen over uw lichtpunten in deze tijd. Hoe heeft u de bronnen van uw geloof aangeboord om koers te houden? Deel dit met andere parochianen in tekst, in beeld, in een gebed of gedicht (indien alleen tekst max. 250 woorden). Een redactie zal de verhalen lezen, beoordelen en bundelen. De uiterste kopijdatum (liefst digitaal via pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl) is verzet naar zondag 8 november.

De bundel verschijnt bij het einde van het kerkelijk jaar op het Hoogfeest van Christus Koning op 22 november.

We zien uit naar uw reacties.

Adèle Nieuweboer en Ad van der Helm, parochievicaris

Bericht van de Sint Jacobsstaf

Nu we weer in een moeilijke periode van lock-down zitten en wij als ouderen extra voorzichtig moeten zijn kunnen we alleen bemoedigd worden door God en ook een beetje door elkaar.

De H. Missen zijn nu weer zeer beperkt toegankelijk (maximaal 30 personen per H. Mis) en we moeten ons daarvoor opgeven. Dat zal voor velen van u niet zo makkelijk zijn. Als u een keer naar de H. Mis wilt kunt u bellen met Lore Olgers, die u dan kan opgeven en kan zorgen dat u, zo nodig, dan ook wordt opgehaald en thuisgebracht.

Wat vooral van belang is dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Als u hulp nodig heeft bijvoorbeeld met boodschappen doen of u wilt graag contact met een vrijwilliger of met vicaris Van der Helm of vicaris Rivadeneira laat u het ons weten. U kunt hiervoor bellen naar Lore Olgers 070-3244118/06 29737151 of naar de pastorie 070-3605592.

Weekagenda november

Aanbidding en Rozenkrans

Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur - 12.45 uur

1^e Zondag van de maand: 16.00 uur

Zondagen in de Advent: 16.00 uur

Heilige Missen

Zondag: 10.15 uur en 17.00 uur

Maandag t/m zaterdag: 12.45 uur

Biechtgelegenheid

Dinsdag t/m vrijdag: 12.20 uur - 12.40 uur

Zaterdag: 13.30 uur: zolang er biechtelingen zijn

Tevens 1^e en 3^e zaterdag van de maand:

14.30 uur - 15.45 uur

Kerkopenstelling

Maandag t/m donderdag: 13.30 uur - 15.00 uur

Zaterdag: 13.30 uur - 16.00 uur

Weekagenda van 1 t/m 7 november 2020 met Misintenties

Zondag 1 november: Allerheiligen, Hoogfeest

Eucharistische Zondag; Getijdengebed: Week III

Heilige Schriftlezingen: Apok. 7, 2-4. 9-14; Joh. 3, 1-3; Mt. 5, 1-12a (A)

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Uit dank en om zegen bgv de verjaardag van een dochter

Overl. leden fam. Tilli-Metten; Henk Rosenberg; Piet Lemmens

Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Sef Imkamp

Maandag 2 november: Allerzielen, Gedachtenis van alle overleden gelovigen

Schr.: Jes. 25, 6a. 7-9; Apok, 21, 1-5a. 6b-7; Lc. 23, 44-46. 50. 52. 53. 24, 1-6a

12:45 uur Leen Scholtes; Voor alle overleden gelovigen

16:00 uur Lida Koster; Voor alle overleden gelovigen

19:30 uur Harry Puts en Tiny Puts-Smeets; Voor alle overleden gelovigen

Dinsdag 3 november: H. Martinus de Porres, kloosterling (g)

Schr.: Fil. 2, 5-11; Lc. 14, 15-24

12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 4 november: H. Carolus Borromeus, bisschop (G)

Schr.: Fil. 2, 12-18; Lc. 14, 25-33

12:45 uur Dominic Busch

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 5 november: Schr.: Fil. 3, 3-8a; Lc. 15, 1-10

12:45 uur In dankbare herinnering aan een overleden moeder

Vrijdag 6 november: HH. Verkondigers van het geloof in onze streken, Feest

Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

Schr.: 2 Kor. 4, 1-2. 5-7; Joh. 12, 44-50

10:45 uur *Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal*

12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv een 81^e verjaardag
Theo Kouwenhoven; Eenzaam overleden parochianen
Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein

Zaterdag 7 november: H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie, Hoogfeest

Eerste zaterdag, Onbevlekt Hart van Maria

Schr.: Jes. 52, 7-10; Heb. 13, 7-9a. 15-17a; Mc. 16, 15-20

12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven

Weekagenda van 8 t/m 14 november 2020 met Misintenties

Zondag 8 november Tweeëndertigste Zondag door het jaar

Get. Week IV; Schr.: Wijsh. 6, 12-16; 1 Tess. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Lev. en overleden leden fam. Kortman-van der Heijden

Lev. en overleden leden fam. van der Knaap-Driessen

Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé; Peter van Daele

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Marinus Valkenburg

Maandag 9 november: Kerkwijding Basiliek Sint Jan van Lateranen, Feest

Schr.: Ez. 47, 1-2. 8-9. 12 of: 1 Kor. 3, 9b-11. 16-17; Joh. 2, 13-22

12:45 uur Wim Olsthoorn; Lucia Pham en overl. fam.

Dinsdag 10 november: H. Leo de Grote, paus en kerkleraar (G)

Schr.: Tit. 2, 1-8. 11-14; Lc. 17, 7-10

12:45 uur Dorine Rijntjes en Aad van Starrenburg

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 11 november: H. Martinus van Tours, bisschop (G)

Schr.: Tit. 3, 1-7; Lc. 17, 11-19

12:45 uur Monica Nutters

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar (G)

Schr.: Filemon 7-20; Lc. 17, 20-25

12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas

Vrijdag 13 november: Schr.: 2 Joh. 4-9; Lc. 17, 26-37

12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren

Zaterdag 14 november: Schr.: 3 Joh. 5-8; Lc. 18, 1-8

12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven,
het onderwijs, het Huwelijk en het leven in de eindfase

Weekagenda van 15 t/m 21 november 2020 met Misintenties

Zondag 15 november: Drieëndertigste Zondag door het jaar

Werelddag voor de armen

Get. Week I; Schr.: Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Tess. 5, 1-6; Mt. 25, 14-30

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Dorine Rijntjes en Aad van Starrenburg

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Hilde Veraart-Maas

Maandag 16 november: H. Gertrudis, maagd (g)

Schr.: Apok. 1, 1-4. 2, 1-5a; Lc. 18, 35-43

12:45 uur Theo van Rijn

Dinsdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije (G)

Schr.: Apok. 1, 1-4. 2, 1-5a; Lc. 18, 35-43

12:45 uur Henri Tacken

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woe 18 nov: Kerkwijding Basilieken Sint Pieter en Sint Paulus-buiten-de-muren (g)

Schr.: Apok. 4, 1-11; Lc. 19, 11-28;

12:45 uur Harry Puts en Tiny Puts-Smeets

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 19 november: Schr.: Apok. 5, 1-10; Lc. 19, 41-44

12:45 uur Carla Bongenaar; Joep van der Wiel

Vrijdag 20 november: Schr.: Apok. 10, 8-11; Lc. 19, 45-48

12:45 uur Hans van Moorsel; Peter van Schilfgaarde

Zaterdag 21 november: Opdracht van de Heilige Maagd Maria (G)

Schr.: Apok. 11, 4-12; Lc. 20, 27-40

12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven

Weekagenda van 22 t/m 28 november 2020 met Misintenties

Zondag 22 november: Christus, Koning van het Heelal, Hoogfeest

Get. Week II; Schr.: Ez. 34, 11-12. 15-17; 1 Kor. 15, 20-26. 28; Mt. 25, 31-46

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Maria Revis-Maaskamp; Riet Knijnenburg; Antoon Gaemers

Lida Koster; Ria Ruijgrok; Aad Borsboom

Voor de lev. en overleden leden van Cantemus Domino

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Liesbeth Dijkstra-Liesveld; Fred de Bruin; Astrid Maduro

Maandag 23 nov.: H. Clemens I, paus en martelaar (g); H. Columbanus, abt (g)

Schr.: Apok. 14, 1-3. 4b-5; Lc. 21, 1-4

12:45 uur Trix van Vliet; Ria Scholman

Dinsdag 24 nov.: HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren (G)

Schr.: Apok. 14, 14-19; Lc. 21, 5-11

12:45 uur Wim Schepman

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 25 nov.: H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares (g)

Schr.: Apok. 15, 1-4; Lc. 21, 12-19

12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de
Bisschopswijding van mgr. J.H.J. van den Hende (2006)

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 26 november: Schr.: Apok. 18, 1-2. 21-23. 19, 1-3.9a; Lc. 21, 20-28

12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen

Vrijdag 27 november: O.L.V. van de Wonderdadige Medaille

Schr.: Apok. 20, 1-4. 11-21, 2; Lc. 21, 29-33

12:45 uur Diaken van Ruijven; Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en
haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst

Zaterdag 28 november H. Catharina Labouré, maagd (g)

Schr.: 1: Apok. 22, 1-7; Lc. 21, 34-36

12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie

Weekagenda van 29 november t/m 5 december 2020 met Misintenties

Zondag 29 november: Eerste Zondag van de Advent (Jaar B)

Eucharistische zondag; Get. Week I

Schr.: Jes. 63, 16b-17. 19b. 64, 3b-8; I Kor. 1, 3-9; Mc. 13, 33-37 (B)

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij

Aad van Starrenburg; Antje Vinkestijn-van der Ham; Wil Krul

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Anand Ramsaransing; Carla Regtien

Maandag 30 november: H. Andreas, apostel, Feest

Schr.: Rom. 10, 9-18; Mt. 4, 18-22

12:45 uur Miep Roos; Amalia Mathilda

Dinsdag 1 december: Schr.: Jes. 11, 1-10; Lc. 10, 21-24

12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 2 december: Z. Jan van Ruusbroec, priester

Schr.: Jes. 25, 6-10a; Mt. 15, 29-37

12:45 uur Piet Lemmens

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester (G)

Schr.: Jes. 26, 1-6; Mt. 7, 21. 24-27

12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie

**Vrijdag 4 december: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar (g)**

Schr.: Jes. 29, 17-24; Mt. 9, 27-31

10:45 uur *Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal*

12:45 uur Eenzaam overleden parochianen

Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein

Zaterdag 5 december: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag

Schr.: Jes. 30, 19-21. 23-26; Mt. 9,35 - 10,1. 5-8

12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven

Zondag 6 december: Tweede Zondag van de Advent

Eucharistische zondag

10:15 uur *Latijnse liturgie*

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

De kansen van de pandemie

In zijn audiëntie van 30 september, in de serie catecheses over de sociale leer van de kerk, ging paus Franciscus in op de mogelijkheid om in het licht van het evangelie de wereld te helen van een ziekte die door de pandemie is geaccentueerd. In het evangelie lezen we dat Jezus zieken van ieder type genas (Mt 9:35). Tegelijkertijd genas hij echter ook de geest door zonden te vergeven, ook die van de gemarginaliseerden. Jezus geeft ons de middelen om lief te hebben en te helen net als hij, om zonder onderscheid op basis van ras, taal of volk, voor iedereen te zorgen. Ieder van ons is het resultaat van een gedachte van God en ieder schepsel heeft ons iets te zeggen over God de schepper.

Met onze capaciteiten zijn we in staat om bij te dragen aan het herstel van de maatschappij en haar relaties, en niet terug te keren naar het zogenaamde “normaal”, dat een gemankeerd normaal is dat er al voor de pandemie was, maar dat door de pandemie extra zichtbaar is geworden. Een normaal, dat ziek is van onrechtvaardigheid, ongelijkheid en afbraak van de natuur. Het normaal waartoe wij zijn geroepen is dat van het koninkrijk Gods. Niemand speelt daar stommetje door de andere kant uit te kijken. Daar is brood voor iedereen en meer, sociale organisatie is er gebaseerd op bijdragen, delen en uitdelen, niet op bezitten, uitsluiten en bezit vermeederen.

Vooruitgang in een gemeenschap wordt mogelijk gemaakt door jezelf te geven, vanuit je hart; het is de menselijke weg. We zullen nooit uit de crisis komen alleen maar door nieuwe middelen, maar door het besef dat niets mogelijk is zonder één ding: zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid is het teken van Jezus' aanwezigheid. Een klein virus legt de grote ongelijkheid bloot die de wereld regeert: ongelijkheid van kansen, ongelijkheid van goederen, ongelijkheid van toegang tot gezondheidszorg, ongelijkheid in technologie en onderwijs. Deze onrechtvaardigheden zijn niet natuurlijk en ook niet onvermijdelijk. Ze komen door een groeiemodel dat afwijkt van de diepste waarden, een sociaaleconomisch virus. De theorie dat de armen vanzelf krijgen wat overvloeit uit het glas van de rijken als dat vol raakt, deugt niet: als het glas vol raakt wordt het groter en groter, zodat het nooit overstroomt.

We moeten met zachtmoedigheid voortgaan: een eerlijke, gelijkwaardige, participerende maatschappij waar diversiteit wordt gerespecteerd is meer bestand tegen ieder soort virus. God geve dat onze liefde viraal kan gaan, en dat we hoop kunnen globaliseren in het licht van geloof.

Samenvatting: Adèle Nieuweboer.

De hele tekst is te lezen via: <https://www.opusdei.org/en-us/article/progress-in-society-requires-giving-oneself-from-the-heart/>

Observator: De Rozenkrans

Waarom is de Rozenkrans een belangrijk wapen voor de gelovigen? Omdat zij daardoor nooit zonder hulp zijn in het uur van hun nood. En daarbij geldt zeker dat jong geleerd, oud gedaan is. Aan de hand van Maria de wereld en de tijd doorgaan en zeker op het moment van de diepste eenzaamheid de liefde van God (her)ontdekken is een troost op de levensweg.

Ouderwets, volgens sommigen. Altijd actueel, zeggen anderen. En die laatsten hebben gelijk. Hoeveel heiligen en martelaren, eenvoudige mensen zijn niet gestorven met de Rozenkrans in hun hand?

De Blijde, de Droevige en de Glorievolle geheimen vormen een éénheid, waaraan de H. Paus Johannes Paulus de Tweede z.g. op het eind van zijn pontificaat in 2004 nog de geheimen van het Licht en daarmee een extra mystieke en eucharistische dimensie toevoegde aan de aloude triade. Een blijvende erfenis die met vaste regelmaat haar waarde bewijst.

Het menselijke leven is beperkt en gaat snel, steeds sneller voorbij. Als iemand als basishouding het kinschap kan bewaren, is de ziel veilig tegen de oprukkende neergang en ondergang: dankbaar, zuiver, ongeschonden. Zo vertrouwend op het gebed van de Moeder Gods en op haar Zoon, hebben allen toegang tot een genade en vrede die het hier en nu verre overstijgt en reikt tot in de eeuwigheid. De genade in de persoonlijke verhouding met Jezus zal door het volgehouden gebed doordringen tot de fijnste details van ons leven. En daarom: O Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons!

Jeroen Vis, kerkwacht

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus

Beheercommissie

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder

Fred Hoefsmit, secretaris

Ton van der Wee, lid

Maartje Nagel, lid

Thérèse Athmer, lid

Marius Dijke, lid

Tel.: 070 - 360 55 92; Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor

Hante Visser – Kinder- en tienercatechese

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)

Vicariss J. Rivadeneira – Liturgie en catechese

Vicariss A. van der Helm – Liturgie en catechese

Sonaida Euson – aspirant-lid

Adviseur: Henk Orré

Tel. 070 - 360 55 92; Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl

Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf

Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92.

Werkgroep Caritas Sint Jacobus

Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 820 98 66 (Parochiesecretariaat)
Giften kunt u overmaken op: NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag.

Bereikbaarheid van het Pastorale team

Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere vicaris A.J.M. van der Helm en vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als verantwoordelijke priesters.

Parochievicaris dr. A.J.M. van der Helm

Gewoonlijk maandag en dinsdag van 9.00 tot 9.30 uur bereikbaar op tel. 070 - 360 55 92.

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás

Elke derde en vierde vrijdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur aanwezig op de pastorie en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat: jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Andere belangrijke telefoonnummers

Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee	070 - 820 98 66
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekzalving)	070 - 820 92 88
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming)	06 - 83 87 40 82

Nieuws uit de Parochie Maria Sterre der Zee

Zie voor het laatste nieuws uit de parochie: www.rkdenhaag.nl

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand november

Algemene gebedsintentie :

Kunstmatige intelligentie

Dat de vooruitgang van de robotica en kunstmatige intelligentie altijd dienstbaar is aan de mensheid

Personalia

H. Doopsel : Leonoor Catharina Maria Lockefer

Salomé Ana Gomes Vale Viga

H. Doopsel en H. Vormsel : Edith Theresia Isabella, Haimrich Thielman

Genevieve Bernadina; Esperanza Bernadina

Sami Chaouachi; Katarina Isabella

H. Vormsel : Jean-Luc Otten

Huwelijk : Jean-Luc Otten en Rafaela Voncken

Overleden : Amalia Mathilda; Willy Eugene Mare Clement Krul

Antje Cornelia Petronella Vinkestijn-van der Ham; Carla Regtien

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis

Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur:

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,

met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur.

Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis

Biechthoren

Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur.

Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn.

Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur.

Misintenties

Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdays.

IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus de Meerdere, Den Haag. O.v.v. "Misintentie" en betreffende datum.



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Jacobus de Meerdere
Den Haag

Kerk: Heilige Jacobus de Meerdere
Parkstraat 65A, Den Haag

Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen
Vicaris: Dr. A.J.M. van der Helm
Vicaris: J. Rivadeneira Aldás

Pastorie en postadres: Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Telefoon: 070-360 55 92
E-mail: jacobus@rkdenhaag.nl
Webmaster: webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
Site: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

Parochie Maria Sterre der Zee
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag www.rkdenhaag.nl
Tel: 070-820 98 66 parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Banknr: Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A
T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere,
Den Haag

Banknr: Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere
IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de
Meerdere, Den Haag