

Sint Jacobusnieuws

*Weken 4, 11, 18 en 25
oktober 2020*



Spiritueel centrum in het hart van Den Haag
In samenwerking met de Broeders van Sint Jan



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Jacobus de Meerdere
Den Haag

Nr. 10
Jaargang 51

Colofon

Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer.

Redactie: Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout
Oplage: 480
Postabonnement: €19,- per jaar
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl
Redactieadres: Pastorie Sint Jacobus de Meerdere
T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws
Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Kopij: jacobus@rkdenhaag.nl

Kopij voor het novemhernummer s.v.p. aanleveren vóór 16 oktober



Vieringen

Iedereen is welkom tijdens de dagelijkse liturgische vieringen, zie hiervoor de weekagenda op de middenpagina's van deze uitgave.

Openstelling

De kerk is dagelijks open voor gebed, het aansteken van een kaars of bezichtiging:
op weekdays (behalve op vrijdag)
na de Middagmis tot 15.00 uur en
op zaterdag tot 16.00 uur.

“Hier ben ik, zend mij !”

(Voor de hele brief zie <https://www.missio.be/nl/nieuws/boodschap-van-paus-franciscus-voor-missiezondag-2020/>)

In zijn jaarlijkse boodschap voor Wereldmissiezondag gaat paus Franciscus in op het antwoord van de profeet Jesaja op de vraag van God: ‘Wie zal ik zenden?’ (Jesaja 6,8). Deze vraag daagt ons allen uit.

In dezelfde boot

Paus Franciscus vergelijkt ons in de huidige crisis vanwege Covid-19 met de leerlingen van Jezus die verrast werden door een storm en angstig in de boot op het meer zitten. ‘We hebben ons gerealiseerd dat we in dezelfde boot zitten, allemaal zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en nodig, want allemaal opgeroepen om gezamenlijk te roeien, we moeten elkaar wederzijds steunen. In deze boot ... zitten wij allen. Net zoals die leerlingen, die angstig als uit één mond riepen: ‘We vergaan’ (v.38), zo ook hebben wij ons gerealiseerd, dat we niet door kunnen gaan met alleen te denken aan onszelf, maar dat we dit alleen samen kunnen doen’.

Missie

De huidige crisis van de pandemie betekent ook een uitdaging voor de missie van de Kerk. Franciscus: ‘Ziekte, lijden, angst en isolatie stellen ons vragen. De armoede van degenen die alleen sterven, degenen die verlaten zijn, degenen die hun werk en inkomen hebben verloren, de daklozen en degenen die honger hebben, stellen vragen aan ons.’ Te midden van deze crisis richt God opnieuw de vraag aan ons: ‘Wie zal ik zenden?’. En, zegt Franciscus, God verwacht een overtuigend antwoord op die vraag: ‘Hier ben ik, zend mij’.



Wereldmissiemaand 2020: Gelukkig de vreedstichters

Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het **Missiezondag**. Onder het motto ‘Gelukkig de vreedstichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

missio 

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van

mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.



Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over

hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 18 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Najaarscatechese

De najaarscatechese gaat dit jaar over het boek Job, over het lijden en onrecht van de onschuldigen en de Goddelijke barmhartigheid.

De avonden worden gehouden op 15 en 29 oktober en op 12 november en beginnen om 20.00 uur in de Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60a. Deze is bereikbaar via de poort rechts van de Pastorie.

Inleiders zijn vicaris J. Rivadeneira, diaken Van Zoelen en pastoor Langerhuizen. In verband met de coronamaatregelen kan hierbij slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.

De inleidingen zullen echter worden opgenomen en na enkele dagen voor iedereen beschikbaar zijn op You Tube. Als u niettemin zelf aanwezig wilt zijn is aanmelding verplicht bij:

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Zie het laatste nummer van "Stella Maris" en de website van de parochie.

Pastoraatgroep St. Jacobus



40-jarig bestaan Sint Jacobusgebedsgroep

In oktober bestaat de St. Jacobus gebedsgroep 40 jaar. Pastoor Hofstede was de oprichter en heeft tientallen jaren bezielend leiding gegeven als herder van de gebedsgroep. De Heer leidt een ieder op heel verrassende, bijzondere en boeiende wijze. Zo vonden een aantal mensen hun - klooster- roeping. Er ontstonden uit de gebedsgroep diverse initiatieven zoals " op weg naar Pasen" en waren er vieringen met gebed voor persoonlijke noden en biechtgelegenheid. Ook was er de gelegenheid het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Nog steeds ontvangen mensen innerlijke en/of lichamelijke genezing. De Heilige Geest werkt doorheen de gebedsavonden. De avonden worden afgewisseld met een Heilige Eucharistie, Aanbidding, lofprijzing, dankgebed, lectio divinae, rozenkransgebed en voorbede. We zijn Onze Lieve Heer heel erg dankbaar voor zovele jaren van genade en barmhartigheid.

Jesaja 63-9: 'In al hun nood, ...heeft God hen zelf gered.'

Johannes 4-10: 'Als u wist wat God wil geven...'

Bijeenkomst van de gebedsgroep op: Maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Voor informatie: Alex Nennie tel. 06-44236231 of Mary Jansen tel. 070-3601748.

Weekagenda oktober

Aanbidding en Rozenkrans

Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur - 12.45 uur

Zondagen in oktober: 16.00 uur

Heilige Missen

Zondag: 10.15 uur en 17.00 uur

Maandag t/m zaterdag: 12.45 uur

Biechtgelegenheid

Dinsdag t/m vrijdag: 12.20 uur - 12.40 uur

Zaterdag: 13.30 uur: zolang er biechtelingen zijn

Tevens 1^e en 3^e zaterdag van de maand:

14.30 uur - 15.45 uur

Kerkopenstelling

Maandag t/m donderdag: 13.30 uur - 15.00 uur

Zaterdag: 13.30 uur - 16.00 uur

Voor de Heilige Missen op zondag om 10.15 uur is het van belang er rekening mee te houden dat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn in de kerk.

Weekagenda van 4 t/m 10 oktober 2020 met Misintenties

Zondag 4 oktober: Zevenentwintigste Zondag door het jaar

Eucharistische zondag; Getijdengebed: Week III

Heilige Schriftlezingen: Jes. 5, 1-7; Fil. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43 (A)

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en

haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst

Henk Rosenberg; Piet Lemmens

Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Sef Imkamp

Maandag 5 oktober: Schr.: Gal. 1, 6-12; Lc. 10, 25-37

12:45 uur Wim Olsthoorn

Dinsdag 6 oktober: H. Bruno, priester (g)

Schr.: Gal. 1, 13-24; Lc. 10, 38-42

12:45 uur Theo Kouwenhoven

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 7 oktober. H. Maagd Maria van de Rozenkrans (G)

Schr.: Gal. 2, 1-2. 7-14; Lc. 10, 25-37

12:45 uur Dominic Busch

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 8 oktober: Schr.: Gal. 3, 1-5; Lc. 11, 5-13

12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas

Vrijdag 9 oktober: HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren (g)

Schr: Gal. 3, 7-14; Lc. 11, 15-26

12:45 uur Paul Engels

Zaterdag 10 oktober: H. Maagd Maria, Sterre der Zee (g)

Schr.: Gal. 3, 22-29; Lc. 11, 27-28

12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven,
het onderwijs, het Huwelijk en het leven in de eindfase
Dorine Rijntjes en Aad van Starrenburg

Weekagenda van 11 t/m 17 oktober 2020 met Misintenties

Zondag 11 oktober:

H. Maagd Maria, Sterre der Zee, patrones van onze parochie, Feest

Get. Week IV; Schr.: Wijsh. 14, 2b-7; Gal. 4, 4-7; Lc. 1, 26-38

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee

Overl. leden fam. Tilli-Metten

Overleden ouders Ranke-Bruggink

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé; Peter van Daele

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Elvira Danker

Sint Jacobusnieuws

Maandag 12 oktober: Schr.: Gal. 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1; Lc. 11, 29-32
12:45 uur Lucia Pham en overl. fam.

Dinsdag 13 oktober: Schr.: Gal. 5, 1-6; Lc. 11, 37-41
12:45 uur Monica Nutters
19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 14 oktober.: H. Callistus I, paus en martelaar (g)
Schr.: Gal. 5, 18-25; Lc. 11, 42-46
12:45 uur Marinus Valkenburg
19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 15 oktober: H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares (G)
Schr.: Ef. 1, 1-10; Lc. 11, 47-54
12:45 uur Dorine Rijntjes en Aad van Starrenburg
20:00 uur **Najaarscatechese over het boek Job in de Maria ten Hovezaal,
Willemstraat 60A (via de poort rechts van de Pastorie)**

Vrijdag 16 oktober: H. Margareta-Maria Alacoque, maagd (g)
Schr.: Ef. 1, 11-14; Lc. 12, 1-7
12:45 uur Hilde Veraart-Maas

Zaterdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar (G)
Schr.: Ef. 1, 15-23; Lc. 12, 8-12
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven

Weekagenda van 18 t/m 24 oktober 2020 met Misintenties

Zondag 18 oktober: Negenentwintigste Zondag door het jaar

Wereldmissiedag; Get. Week I

Schr.: Jes. 45, 1. 4-6; 1 Tess. 1, 1-5b; Mt. 22, 15-21

10:15 uur *Latijnse Hoogmis*

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Riet Knijnenburg; Antoon Gaemers; Lida Koster; Ria Ruijgrok

Aad Borsboom; Hendrika Gertruida Brouwer-Bultstra

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Henri Tacken

Maandag 19 oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren (g)

Schr.: : Ef. 2, 1-10; Lc. 12, 13-21

12:45 uur Theo van Rijn

Dinsdag 20 oktober:

Schr.: Ef. 2, 12-22; Lc. 12, 35-38

12:45 uur Carla Bongenaar; Joep van der Wiel

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 21 oktober:

Schr.: : Ef. 3, 2-12; Lc. 12, 39-48

12:45 uur Hans van Moorsel; Peter van Schilfgaarde

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 22 oktober: H. Johannes Paulus II, paus (g)

Schr.: Ef. 3, 14-21; Lc. 12, 49-53

12:45 uur Wim Kerrebijn

Vrijdag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester (g)

Schr.: Ef. 4, 1-6; Lc. 12, 54-59

12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren

Zaterdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop (g)

Schr.: Ef. 4, 7-16; Lc. 13, 1-9

12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van pater Kornelius Maria (2015)

Klok een uur achteruit

Weekagenda van 25 t/m 31 oktober 2020 met Misintenties

Zondag 25 oktober: Dertigste Zondag door het jaar

Get. Week II; Schr.: Ex. 22, 20-26; 1 Tess. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Frits Welters; Theresia Fick-Jongenelen; Pedro Luis Croes

Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Liesbeth Dijkstra-Liesveld; Fred de Bruin; Astrid Maduro

Maandag 26 oktober: Schr.: Ef. 4, 32-5, 8; Lc. 13, 10-17

12:45 uur Trix van Vliet; Ria Scholman

Dinsdag 27 oktober: Schr.: Ef. 5, 21-33; Lc. 13, 18-21

12:45 uur Wim Schepman

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen, Feest

Schr.: Ef. 2, 19-22; Lc. 6, 12-16

12:45 uur Harry Puts en Tiny Puts-Smeets

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 29 oktober: Schr.: Ef. 6, 10-20; Lc. 13, 31-35

12:45 uur Aad van Starrenburg

20:00 uur **Najaarscatechese over het boek Job in de Maria ten Hovezaal,
Willemstraat 60A (via de poort rechts van de Pastorie)**

Vrijdag 30 oktober: Schr.: Fil. 1, 1-11; Lc. 14, 1-6

12:45 uur Anand Ramsaransing; Miep Roos

Zaterdag 31 oktober: Schr.: Fil. 1, 18b-26; Lc. 14, 1.7-11

12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie

Zondag 1 november: Eénendertigste Zondag door het jaar

Eucharistische zondag

10:15 uur *Latijnse liturgie*

16:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament*

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Liefde en het algemeen belang

Woensdag 9 september j.l. heeft paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie in het kader van de catechese over de sociale leer van de kerk aandacht besteed aan de betekenis van “het algemeen belang”, letterlijk genomen. Juist nu we leven in de crisis van de pandemie, die iedereen raakt, is het mogelijk om er beter uit te komen wanneer we allemaal het belang van eenieder nastreven. Helaas zien we ook mensen die het beste voor zichzelf beogen, die voordeel uit de situatie halen, die verdeeldheid zaaien of die niet geïnteresseerd zijn in het leed van anderen.

Het christelijke antwoord op de pandemie is gebaseerd op liefde boven alles, de liefde van God die ons ten voorbeeld strekt, en deze is onvoorwaardelijk. Wij kunnen daarop onvoorwaardelijk reageren en niet alleen houden van degenen die ook van ons houden, maar ook van hen die niet van ons houden, die vreemden voor ons zijn en zelfs van degenen die ons kwetsen of die wij als vijanden zien. (Mt 5:44). Het is een kunst die we kunnen leren. Ware liefde is inclusief, ze gaat verder dan onze verwanten en vrienden en betreft ook burgerlijke en politieke relaties en een verhouding tot de natuur (CCC en Laudato Si). Zo kunnen we bouwen aan een beschaving van liefde. Het coronavirus laat ons zien dat het goed van iedere persoon ook een algemeen goed is en omgekeerd. Gezondheid is een individueel goed, maar ook een publiek goed. Een gezonde maatschappij is er een die zorgt voor de gezondheid van iedereen en van allen. Een virus houdt geen rekening met grenzen en moet daarom worden bestreden met grenzeloze liefde, die rekening houdt met de meest kwetsbaren. Ware liefde kent geen wegwerpcultuur. Het gemeenschappelijk goed is een rots waarop het huis van de maatschappelijke zorg gebouwd moet worden. Thomas van Aquino zei dat de bevordering van dit algemeen goed een rechtvaardige plicht is van iedere burger. En Ignatius van Loyola leerde dat onze dagelijkse inspanningen voor het algemeen goed een manier zijn om Gods glorie te ontvangen en te verspreiden. Juist de christelijke leken zijn geroepen om hierin het goede voorbeeld te geven.

Het is dus tijd om onze sociale liefde op te waarderen; het vraagt ieders participatie. Zo kunnen we zelfs op het kleinste niveau het beeld van God, dat we allen in ons dragen, zichtbaar maken.

Samenvatting: Adèle Nieuweboer. De volledige Engelse tekst is te vinden op: <https://www.opusdei.org/en-us/article/love-and-the-common-good/>

Catechese van de Heilige Cyprianus

Uit de 'Verhandeling over de dood' van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago († 258)

Wij moeten eraan denken dat wij niet ónze wil, maar die van God moeten doen overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschiede, niet terstond gehoorzamen aan de uiting van zijn wil, wanneer Hij ons oproept en ontbiedt uit deze wereld! Wij verzetten ons, bieden weerstand en als eigenzinnige dienaren worden wij met droefheid en smart voor het aanschijn van de Heer gebracht. Wij gaan vanhier heen, omdat het nu eenmaal noodzaak is, maar niet

omdat wij zo graag aan deze oproep gehoor geven. En dan willen wij ook nog met hemelse beloningen geëerd worden door Hem tot wie wij met tegenzin komen. Waarom bidden en vragen wij dan dat het rijk der hemelen kome, als onze aardse gevangenschap ons vreugde verschaft? Waarom vragen en smeken wij alsmaar in onze gebeden dat de dag van het rijk spoedig naderbij komt, als het verlangen om de duivel hier te dienen groter is dan de wens om te heersen met Christus?... Christus zelf, onze Heer en God, vermaant ons met de woorden: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven' (*Joh. 11, 25-26*).

Observator: Domine, non sum dignus

De haast waarmee de liturgische hervorming van de jaren '60 en '70 ten uitvoer is gebracht heeft tot op de dag van vandaag haar sporen nagelaten in de mis- en gebedenboeken. Hoewel heel veel in de nieuwe liturgie goed is, want onveranderd gelaten, het oude harmonisch aangevuld, afgestoft, kritisch beoordeeld is er ook véél dat niet goed is, of, om het positiever te zeggen, nog niet is afgemaakt.

Wat de juiste vertaling van de originele Latijnse liturgische teksten is een kwestie van deskundig oordeel, over de gekozen vertaling en over de alternatieven. Ongetwijfeld hebben de verantwoordelijken hun best gedaan, maar het lijkt of een externe agenda de meningen heeft gestuurd. *Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbum et sanabitur anima mea*. De geloofswoorden van de Romeinse centurion uit het Evangelie worden in de Eucharistieviering voor de communie door ieder gezegd. Het werd vroeger driemaal gezegd. Waardoor net als in het Kyrie en het Agnus Dei, het gebed tot de drie-ene God expliciet wordt.

Het Latijn is doorgaans de helft korter dan het Nederlands. Maar wie deze formule in de voorgeschreven Nederlandse vertaling nu éénmaal zegt, heeft amper tijd om te beseffen dat niet alleen de intrede en het dak (*Tectum*), maar ook het unieke Woord (*Verbum*, *Logos*) en de Ziel (*Anima*) spoorloos verdwenen zijn. Belangrijke elementen om de communie te beleven. Alles is horizontaal gemaakt. Platsgewalst alsof alles zo plat moet zijn als het Nederlandse landschap en zo welgemanierd als de tegenwoordige tijd. Wie het weet, geeft de voorkeur aan de oude formulering en zegt, totdat er een betere oplossing is, deze in stilte driemaal.

Jeroen Vis, kerkwacht

“Vesper in Mysterium” in de Sint Jacobuskerk



In navolging van het grote succes van de “Missa in Mysterium”, de gregoriaanse meezingmis naar idee van Herman Finkers, komt Wishful Singing nu met de “Vesper in Mysterium”, gewijd aan Maria. Een samenzijn in de kerk waarbij muziek van hoge kwaliteit wordt uitgevoerd als onderdeel van een eeuwenoud ritueel dat mensen verbindt. Net als bij de Missa in Mysterium zal de vesperdienst bestaan uit gregoriaanse gezangen. Vanwege de coronamaatregelen vervallen bij deze editie helaas de meezingmomenten door het publiek.

Zaterdag 31 oktober 14.30 uur. Kaarten à € 17,50 uitsluitend verkrijgbaar via: www.wishfulsinging.nl/concert/vesper-in-mysterium-den-haag/

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus

Beheercommissie: Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder

Fred Hoefsmit, secretaris

Ton van der Wee, lid

Maartje Nagel, lid

Thérèse Athmer, lid

Pastoraatgroep: Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor

Hante Visser – Kinder- en tienercatechese

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)

Vicariss J. Rivadeneira – Liturgie en catechese

Vicariss A. van der Helm – Liturgie en catechese

Sonaida Euson – aspirant-lid

Adviseur: Henk Orré

Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf

Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92.

Werkgroep Caritas Sint Jacobus

Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 820 98 66 (Parochiesecretariaat)
Giften kunt u overmaken op: NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag.

Bereikbaarheid van het Pastorale team

Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere vicaris A.J.M. van der Helm en vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als verantwoordelijke priesters.

Parochievicaris dr. A.J.M. van der Helm

Gewoonlijk maandag en dinsdag van 9.00 tot 9.30 uur bereikbaar op tel. 070 - 360 55 92.

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás

Elke derde en vierde vrijdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur aanwezig op de pastorie en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat: jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Andere belangrijke telefoonnummers

Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee	070 - 820 98 66
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekzalving)	070 - 820 92 88
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming)	06 - 83 87 40 82

Nieuws uit de Parochie Maria Sterre der Zee

Zie voor het laatste nieuws uit de parochie: www.rkdenhaag.nl

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand oktober

Gebedsintentie voor de evangelisatie: De missie van de leken in de Kerk

Dat leken, vooral vrouwen, krachtens hun doopsel een groter aandeel op zich nemen in leidinggevende functies van de Kerk..

Personalia

H. Doopsel : Maik Trabka, Barbara Magdalena Skocka

Overleden : Adrianus Maria Pacificus van Starrenburg
Anandkumar Hari Shankar Ramsaransing
Maria Roos

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis

Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur:

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,
met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur.
Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis

Biechthoren

Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur.

Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn.

Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur.

Misintenties

Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdagen.

IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus de Meerdere, Den Haag. O.v.v. "Misintentie" en betreffende datum.



Parochie Maria Sterre der Zee

H. Jacobus de Meerdere

Den Haag

Kerk: Heilige Jacobus de Meerdere

Parkstraat 65A, Den Haag

Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen

Vicaris: Dr. A.J.M. van der Helm

Vicaris: J. Rivadeneira Aldás

Pastorie en postadres: Willemstraat 60

2514 HN Den Haag

Telefoon: 070-360 55 92

E-mail: jacobus@rkdenhaag.nl

Webmaster: webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl

Site: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

Parochie Maria Sterre der Zee

Neuhuyskade 97

2596 XK Den Haag

Tel: 070-820 98 66

www.rkdenhaag.nl

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Banknr: Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A
T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere,
Den Haag

Banknr: Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere
IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de
Meerdere, Den Haag