

Sint Jacobusnieuws

*Weken van 7, 14, 21 en
28 juni 2020*



Spiritueel centrum in het hart van Den Haag
In samenwerking met de Broeders van Sint Jan



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Jacobus de Meerdere
Den Haag

Nr. 6
Jaargang 51

Colofon

Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer.

Redactie: Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout
Oplage: 480
Postabonnement: €19,- per jaar
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl
Redactieadres: Pastorie Sint Jacobus de Meerdere
T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws
Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Kopij: jacobus@rkdenhaag.nl

Kopij voor het juli-/augustusnummer s.v.p. aanleveren vóór 19 juni



Vieringen

Iedereen is welkom tijdens de dagelijkse liturgische vieringen, zie hiervoor de weekagenda op de middenpagina's van deze uitgave.

Openstelling

De kerk is dagelijks open voor gebed, het aansteken van een kaars of bezichtiging:
op weekdays (behalve op vrijdag)
na de Middagmis tot 15.00 uur en
op zaterdag tot 16.00 uur.

De advocaat

Jezus zei bij het Laatste Avondmaal “ ons niet als wezen achter te laten” (Joh 14,16) en beloofde een “παρακλητος” (*paracletos*) een Paracleet te sturen, wat letterlijk ‘advocaat’ betekent in het Nederlands. Maar wat doet een advocaat? Hij is iemand die de zaak van een ander voor de rechter bepleit, een pleiter, een juridisch helper. De gewone vertellingen van de Bijbel hebben “Parakletos” als Helper vertaald. Maar volgens de belofte van Jezus is degene die Hij zal zenden veel meer dan een helper; de Heilige Geest is iemand die ons moet *verdedigen*. Nu is de vraag waarom iemand ons moet verdedigen? Wij doen helemaal niets verkeerd, illegaal of immoreel. Gaat iemand een klacht tegen ons indienen? De Heer zelf noemt de Heilige Geest: ‘Geest der waarheid’ (Joh 16,13). Deze Naam ‘Geest der waarheid’ past heel goed bij de situatie, waarin een advocaat iemand moet verdedigen, de beklaagde moet immers de waarheid vertellen. De Heilige Geest geeft ons de genade om *altijd in de waarheid te staan*.

Ja, Jezus wist vanaf het begin af dat er een ‘aanklager’ bestaat die ons constant de moeilijke momenten van ons leven laat interpreteren als een bewijs dat God niet bij deze omstandigheden is geweest, dat Hij geen macht heeft om ons hart te vernieuwen en ons te troosten bij deze pijn; dat God niet bestaat of dat God geen liefde kan zijn als Hij zulke vreselijk dingen toelaat. Jezus wist vanaf het begin af dat er een ‘aanklager’ is, die ons alleen de zwakheden of fouten van onze medemensen laat zien en ons niet toont dat Jezus iedereen, ook de slechtste mensen, aan het Kruis heeft gerechtvaardigd.

Ik hoop dat wij in deze lange tijd die het coronavirus ons heeft gegeven, goed hebben wij gebruikt om eens na te denken over onze eigen leven, ons gedrag, bij alles wat wij doen, en over onze houding in al onze relaties. Vaak zijn wij zo vreselijk druk druk druk, dat wij niet stoppen om ‘naar ons binnenste’ te kijken in plaats van naar de houding van de ander om deze te bekritisieren. Ik hoop dat in deze coronatijd niemand de tijd heeft verspild om ruzie te maken. Ik hoop dat deze quarantaine een genade tijd is geweest om ons te helpen aan hemelse zaken te denken. Laten we niet vergeten dat Jezus ook zei : “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen” (Joh 14,2); met deze belofte wil Jezus de leerlingen en ons vandaag troosten en helpen onze ogen naar de Hemel te richten, waar onze echte huis door Christus wordt opgebouwd. Willen wij bij de Vader gratis gaan wonen? Ik wel. Zalig Pinksteren !

Johnny Rivadeneira Aldás, parochievicaris

Koorzanger en klokkenmaker: Antoon Gaemers 1940 - 2020

Hij was nog veel van plan. Bijvoorbeeld het stichten van een 'tijdsmuseum'. Misschien komt het er nog wel, maar dan zonder hem, uurwerkspecialist Antoon Gaemers. En ook de Sint Jacobusgemeenschap moet verder zonder deze onvermoeibare organisator. Antoon bezweek op woensdag 22 april op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van Covid-19. Hoogstwaarschijnlijk raakte hij besmet op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht.

Antoon Gaemers stamde uit een bekend geslacht van klokkenmakers. Zijn vader, Antoon sr., vestigde zich in 1930 aan het Noordeinde. Antoon jr. werd opgeleid door zijn vader, studeerde aan de Christiaan Huygensschool voor uurwerktechniek in Rotterdam en liep stage bij een aantal vooraanstaande Zwitserse horlogefabrieken. Hij specialiseerde zich ook in antieke uurwerken en in het taxatievak. Gaemers deed alleen in echte, dat wil zeggen strikt mechanische uurwerken. Klokken of horloges met een batterij noemde hij 'tijdaanwijzers'.

In 1980 nam Gaemers de zaak van zijn vader over. In hetzelfde jaar kreeg hij de opdracht de klokkenverzameling van koningin Beatrix te restaureren. Vele jaren was hij geregeld op Huis ten Bosch te vinden om ervoor te zorgen dat alle antieke uurwerken bleven lopen en bij de tijd waren. Later zou Gaemers, bij gebrek aan een opvolger in de familie, de zaak verkopen om zich volledig te gaan toeleggen op restauratie- en taxatiewerk. Dat laatste deed hij onder meer voor het Venduehuis der Notarissen.

Antoon heeft zich ook vele jaren ingezet voor de bredere belangen van het Noordeinde als winkelstraat en voor onze kerk. De familie Gaemers heeft zich altijd nauw verbonden gevoeld met de H. Jacobus de Meerdere. Antoon werd als kind lid van het jongenskoor van de kerk, dat werd geleid door broeder Bernardo. Van daaruit stroomde hij als vanzelf door naar het mannenkoor Cantemus Domino, waarvan hij omstreeks 1967 lid werd als 'tweede tenor'. Hij viel met zijn neus in de boter, want hij kon in 1969 meteen mee met een 'potreis' die de heren met aanhang maakten naar Zwitserland.

Binnen het traditionele herenkoor vertegenwoordigden Antoon en zijn vriend Theo Vogels de nieuwe generatie. Antoon zorgde voor technische vooruitgang door met zijn Revox-bandrecorder opnamen te maken van het koor en het orgel. In 1968 werd daar zelfs een langspeelplaat van gemaakt.



Ook bij latere ontwikkelingen was Antoon nauw betrokken. Zo was hij lid van het eerste bestuur van het in 1977 gefuseerde dames- en herenkor. Vanaf toen was Cantemus Domino een gemengd koor. In 1989-1990 leidde Antoon met verve de commissie die de viering van het honderdjarig bestaan van het koor organiseerde. Hoogtepunt van het jubileumjaar was de reis naar Rome. Het koor ging op audiëntie bij paus Johannes Paulus II en zong onder meer in de St. Pieter, de St. Paulus buiten de Muren en de Friese Kerk.

In latere jaren was Antoon wegens vele andere activiteiten wat minder vaak te vinden in de gelederen van het koor. Des te actiever was hij betrokken bij de fondsenwerving voor de grote restauratie van de kerk in de periode 2000-2010, als secretaris-penningmeester van de Stichting Vrienden van de St. Jacobuskerk. In die functie droeg hij bij aan het welslagen van dat project, waar wij als gemeenschap voorheen en hopelijk snel weer elke zondag de vruchten pukken.

Herman Rosenberg

Vanuit de pastoraatgroep

De pastoraatgroep vergadert in deze tijd online via Zoom. En uit deze bijeenkomst kan ik u het volgende meedelen:

- De *Kindercatechese* blijft tot de zomervakantie online (elke zondagmorgen) en de Eerste Heilige Communie is uit gesteld tot sept/okt.
- De *doopcatechese* in groepsvorm kan momenteel niet plaatsvinden Het H. Doopsel wordt nu individueel toegediend met alleen de ouders erbij.
- Alle gezamenlijke uitstapjes en bijeenkomsten van *de St. Jacobsstaf* zijn tot 1 september afgelast. Wel worden de ouderen bezocht en kunnen ouderen worden opgehaald voor de zondagsmis, de middagsmis of voor een wandeling (steeds één op één).
- Er is al een plan gemaakt voor de najaarscatechese en er wordt nagedacht over catechese online.

“Dit is een tijd om mateloos om de ander te geven” las ik op de site van de Amerikaanse Jezüieten. Het inspireert me maar dan wel vanuit een zelfde mateloze liefde tot de Heilige Drie-Eenheid. Trouwens zo zullen de Jezüieten het ook zeker bedoeld hebben, in die volgorde!

Lore Olgers

Deelname aan de vieringen in onze Sint Jacobuskerk

Omwille van de bestrijding van het coronavirus worden, tot nader bericht, in onze Parochie de volgende regels gehanteerd:

Om deel te kunnen nemen aan een viering moet men zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap. Voor onze geloofsgemeenschap is het telefoonnummer: 070 - 360 55 92.

Aanmelding voor de zondag kan telefonisch op de voorafgaande donderdag- en vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. We beginnen de weekendvieringen op zondag 7 juni. De doordeweekse vieringen hervatten we op maandag 15 juni.

De kerkganger geeft daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer op. Men kan alleen zichzelf aanmelden en eventueel gezinsleden/huisgenoten. Bij de aanmelding zullen er een aantal vragen worden gesteld over mogelijk contact met het coronavirus.

Bezoekers wordt verzocht circa 15 minuten voor aanvang van de viering aanwezig te zijn in verband met het reinigen van de handen en het toewijzen van een plaats in de kerk. Zij zullen dan opnieuw worden bevraagd. Na aanvang van de viering wordt niemand meer toegelaten.

Voorlopig kunnen maar 24 personen zich aanmelden, na verloop van tijd wellicht meer. Zowel binnen als buiten de kerk moet er een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen, alleen huisgenoten mogen naast elkaar zitten. Er zijn gemarkeerde plaatsen en er is een looproute. Bij het verlaten van de kerk gaan de kerkgangers op de achterste banken het eerst.

Bij elke viering zal er een lid van de pastoraatgroep of de beheercommissie de rol van toezichthouder op zich nemen. Ook zullen er twee coördinatoren aanwezig zijn die aanwijzingen kunnen geven. Deze personen zullen herkenbaar zijn aan hun blauwe hesjes.

De vieringen hebben het karakter van een “Stille Mis”, samenzang is helaas niet mogelijk. Bij de vredeswens wordt niet de hand geschud. Uiteraard is er geen gelegenheid om koffie te drinken.

Op dit moment werken het crisisteam en de beheercommissie er hard aan om de kerk zo veilig mogelijk in te richten en u te kunnen ontvangen. Ook zal er een reserveringssysteem komen; hierover wordt u tijdig ingelicht. Zie de website van onze Parochie Maria Sterre der Zee: www.rkdenhaag.nl

Marco Huisman, voorzitter beheercommissie

Weekagenda juni

Onderstaand de situatie voor de maand juni bij het 'ter perse gaan' van het Sint Jacobusnieuws.

De liturgie wordt hervat op zondag 7 juni met Eucharistievieringen om 10.15 uur en 17.00 uur. Dit geldt ook voor de zondagen 14, 21 en 28 juni.

De liturgie op weekdagen wordt hervat op maandag 15 juni op de gebruikelijke tijden.

Indien er wijzigingen zijn wordt dit aangegeven op de website:

<https://www.rkdenhaag.nl> en

<https://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/>

Kerkopenstelling

Ma t/m vrij tot 15 juni: 12.00 uur - 15.00 uur (vrijdag tot 13.30 uur)

Ma t/m do vanaf 15 juni: 13.30 uur - 15.00 uur

Zaterdag: 12.00 uur - 16.00 uur

Aanbidding

Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur - 12.45 uur

Biechtgelegenheid

Dinsdag t/m vrijdag: 12.20 uur - 12.40 uur

Zaterdag: 13.30 uur: zolang er biechtelingen zijn

Tevens 1^e en 3^e zaterdag van de maand:

14.30 uur - 15.45 uur

Weekagenda van 31 mei t/m 6 juni 2020 met Misintenties

Zondag 31 mei : Pinksteren, Hoogfeest

Getijdengebed Week I

Heilige Schriftlezingen: Hand. 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Joh. 20, 19-23 (A)

08:30 uur *Kerk open tot 15.45 uur*

Trudy van de Kamp; Theo Kouwenhoven

Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij

15:00 uur *Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament tot 15.45 uur*

U bent uitgenodigd de Rozenkrans te bidden

Maandag 1 juni: Heilige Maria, Moeder van de Kerk (G)

Schr.: Gen. 3, 9-15. 20 of: Hand. 1, 12-14; Joh. 19, 25-34

12.00 uur *Kerk open tot 15.00 uur*

Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van pastoor Langerhuizen (1996)
Dominic Busch; Bea van Leeuwen

Dinsdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren (g)

Schr.: 2 Petr. 3, 12-15a. 17-18; Mc. 12, 13-17

Theresia Fick-Jongenelen

Woensdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren (G)

Schr.: 2 Tim. 1, 1-3. 6-12; Mc. 12, 18-27

Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie

Donderdag 4 juni: Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester, Feest

Schr.: Gen. 22, 9-18 of: Hebr. 10, 4-10; Fil. 2, 8-9; Mt. 26, 36-42

Overl. leden fam. Scholtes; Lucia Pham en overl. fam.

**Vrijdag 5 juni: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren (G)**

Schr.: 2 Tim. 3, 10-17; Mc. 12, 35-37

Corrie Gordijn; Eenzaam overleden parochianen

**Zaterdag 6 juni: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag
H. Norbertus, bisschop (g)**

Schr.: 2 Tim. 4, 1- 8; Mc. 12, 38-44

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven
Theo Kouwenhoven

Weekagenda van 7 t/m 13 juni 2020 met Misintenties

Zondag 7 juni: Heilige Drie-Eenheid, Hoogfeest

Eucharistische zondag; Get. Week II

Schr.: Ex. 34, 4b-6. 8-9; Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56; 2 Kor. 13, 11-13; Joh. 3, 16-18

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Sef Imkamp; Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma

Jacqueline van den Honert-van der Horst; Henk Rosenberg

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Henny de Vos

Maandag 8 juni: Schr.: 1 Kon. 17, 1-6; Mt. 5, 1-12

Mary Julsing-Cobben

Dinsdag 9 juni: H. Efrem, diaken en kerkleeraar (g)

Schr.: 1 Kon. 17, 7-16; Mt. 5, 13-16

Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van vicaris Rivadeneira Aldás (2001)

Woensdag 10 juni: Schr.: 1 Kon. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19

Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van pater Kromann Knudsen (2006)

Donderdag 11 juni: H. Barnabas, apostel (G)

Schr.: Hand. 11, 21b-26. 13,1-3; Mt. 5, 20-26

Uit dankbaarheid en om zegen bgv een 15-jarig Huwelijk Oud-vicaris Bergen; Elvira Danker

Vrijdag 12 juni: Schr.: 1 Kon. 19, 9a. 11-16; Mt. 5, 27-32

Monica Nutters; Hilde Veraart-Maas

Zaterdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleeraar (G)

Schr.: 1 Kon. 19, 19-21; Mt. 5, 33-37

Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van vicaris van der Helm (1992)

Voor de bescherming van het ongebooren leven,

het onderwijs, het Huwelijk en het leven in de eindfase

Weekagenda van 14 t/m 20 juni 2020 met Misintenties

Zondag 14 juni:

Allerheiligst Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest

Get. Week III; Schr.: Deut. 8, 2-3. 14b-16a; 1 Kor. 10, 16-17; Joh. 6, 51-58

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van C. Rodeijns pr. (2003)

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en

haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst

Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé; Peter van Daele

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Henri Tacken

Maandag 15 juni: Schr.: 1 Kon. 21, 1-16; Mt. 5, 38-42

12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de priesterwijding van rector Hofstede (1957)

Dinsdag 16 juni: Schr.: 1 Kon. 21, 17-28; Mt. 5, 43-48

12:45 uur Marinus Valkenburg

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 17 juni: Schr.: 2 Kon. 2, 1.6-14; Mt. 6, 1-6. 16-18

12:45 uur Theo van Rijn

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 18 juni: Schr.: : Sir. 48, 1-14; Mt. 6, 7-15

12:45 uur Carla Bongenaar

Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas

Vrijdag 19 juni: Heilig Hart van Jezus, Hoogfeest

Schr.: Deut. 7, 6-11; 1 Joh. 4,7-16; Mt. 11, 25-30

12:45 uur Hans van Moorsel

Eenzaam overleden parochianen

Zaterdag 20 juni: Onbevlekt Hart van Maria (G)

Schr.: 2 Kron. 24, 17-25; Lc. 2, 41-51

12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie

Weekagenda van 21 t/m 27 juni 2020 met Misintenties

Zondag 21 juni: Twaalfde Zondag door het jaar

Vaderdag; Get. Week IV; Schr.: Jer. 20, 10-13; Rom. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Maria Revis-Maaskamp; Riet van der Lubbe

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Nelly Meijers-Vermeeren; Overl. leden fam. Tilli-Metten

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Liesbeth Dijkstra-Liesveld

Maandag 22 juni: HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren (g)

Schr.: 2 Kon. 17, 5-8. 13-15a. 18; Mt. 7, 1-5

12:45 uur Trix van Vliet

Dinsdag 23 juni: Schr.: 2 Kon. 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Mt. 7, 6. 12-14

12:45 uur Overl. leden fam. Scholtes

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 24 juni: Geboorte H. Johannes de Doper, Hoogfeest

Schr.: Jer. 1, 4-10; 1 Petr. 1, 8-12; Lc. 1, 5-17

12:45 uur Peter van Schilfgaard

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 25 juni: Schr.: 2 Kon. 24, 8-17; Mt. 7, 21-29

12:45 uur Fred de Bruin

Joep van der Wiel

Vrijdag 26 juni: H. Jozefmaria Escrivá, priester, stichter van Opus Dei

Schr.: 2 Kon. 25, 1-12; Mt. 8, 1-4

12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren

Marc van den Biesen

Zaterdag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar (g)

Schr.: : Klaagl. 2, 2. 10-14. 18-19; Mt. 8, 5-17

12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven
Diaken Philip van Ruijven

Weekagenda van 28 juni t/m 4 juli 2020 met Misintenties

Zondag 28 juni: Dertiende Zondag door het jaar

Get. Week I; Schr.: 2 Kon. 4, 8-11. 14-16a; Rom. 6, 3-4. 8. 11; Mt. 10, 37-42

10:15 uur *Latijnse liturgie*

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot

Frits Welters; Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij

Riet Knijnenburg; Antoon Gaemers

17:00 uur *Nederlandse liturgie*

Ria Scholman

Maandag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, Apostelen, Hoogfeest

Schr.: Hand. 12, 1-11; 2 Tim. 4, 6-8. 17-18; Mt. 16, 13-19

12:45 uur Zuster Jacinta Schipper

Dinsdag 30 juni: HH. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome (g)

Schr.: Am. 3, 1-8. 4, 11-12; Mt. 8, 23-27

12:45 uur Maria van Bijsterveld; Trees van Bijsterveld

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Woensdag 1 juli: Schr.: Am. 5, 14-15. 21-24; Mt. 8, 28-34

12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de
priesterwijding van pater Jan Maria (2017)

19:00 uur *Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35*

Donderdag 2 juli: Schr.: Am. 7, 10-17; Mt. 9, 1-8

12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van de
priesterwijding van pater Johan (1994)

Theresia Fick-Jongenelen

Vrijdag 3 juli: H. Thomas, apostel, Feest

Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

Schr.: Ef. 2, 19-22; Joh. 20, 24-29

10:45 uur *Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal*

12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie
Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein
Eenzaam overleden parochianen

Zaterdag 4 juli: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag

H. Elisabeth van Portugal (g)

Schr.: Am. 9, 11-15; Mt. 9, 14-17

12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven

Zondag 5 juli: Veertiende Zondag door het jaar

Eucharistische zondag

Drie jonge slechtvalken in onze toren

Op de feestdag van de Heilige Corona, 13 mei (overigens heeft zij niets te maken met epidemieën of roofvogels...) hebben vrijwilligers van de Roofvogelvereniging Nederland o.l.v. Martin Mollet, wederom de nestkast in de toren van onze Sint Jacobuskerk geïnspecteerd. Ook dit jaar bleek het koppel slechtvalken, dat daar zijn uitvalsbasis heeft, zijn best te hebben gedaan: drie vrouwelijke jongen van respectievelijk 17, 23 en 24 dagen konden worden geringd! Aan de hand van deze ringen kan in de komende jaren worden gesignaleerd hoe de populatie slechtvalken zich houdt in Nederland. Zo is op 14 april een melding gedaan dat één van de jongemannen met een ring, uit het nest van 2019 in onze toren, in goede doen is gezien op een mast in Katwijk. Door deze samenwerking tussen de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere en de Roofvogelvereniging Nederland dragen wij bij aan de instandhouding en uitbreiding van de beschermde populatie slechtvalken. De nestkast bevindt zich halverwege de torenspits aan de oostzijde van de kerk (Kazernestraat). Een van de 'ouders' is soms te signaleren op het uitvliegplateau van de nestkast of op een van de mini-torentjes, op de uitkijk naar een smakelijke prooi.

Joost Happel

Sint Antonius van Padua

Zaterdag 13 juni is de feestdag van de Heilige Antonius van Padua. Hij behoorde tot de eerste generatie van de Minderbroeders. Hij werd geboren in Lissabon, in een adellijke familie, rond 1195 en werd gedoopt onder de naam Fernando. Hij trad in bij de kanunniken die de kloosterregel volgden van de Heilige Augustinus, eerst in het klooster van de Heilige Vincentius in Lissabon en vervolgens in dat van het Heilig Kruis in Coimbra, een cultureel centrum met grote faam in Portugal. Hij wijdde zich met interesse en ijver aan de studie van de Heilige Schrift en de Kerkvaders en verwierf zo een theologische kennis die hij ten dienste stelde van zijn onderricht en prediking. Sint Antonius schreef: 'Liefde is de ziel van het geloof, zij geeft er leven aan; zonder liefde sterft het geloof'.

Hij leerde dat alleen een biddende ziel vooruitgang kan boeken in het geestelijk leven. Hij kende de gebreken van de menselijke natuur en onze neiging om in zonde te vallen. Daarom doet hij onophoudelijk een oproep om de neiging tot gulzigheid, trots en onkuisheid te bestrijden. Zodoende kunnen de deugden van armoede en vrijgevigheid, nederigheid en gehoorzaamheid, kuisheid en zuiverheid tot bloei komen. In het begin van de XIIIe eeuw, in het kader van de opleving der steden en de ontwikkeling van de handel, nam het aantal mensen toe dat ongevoelig was voor de noden van de armen. Daarom nodigt Sint Antonius de gelovigen herhaaldelijk uit aan de ware rijkdom te denken, die van het hart, die goed en barmhartig maakt, die schatten doet verzamelen voor de Hemel: 'O rijken, neem de armen tot vriend, onthaal ze in uw huizen: zij, de armen, zullen u later opnemen in de eeuwige tabernakels..., de weelderige rust van de eeuwige voldoening''.

Uit een audiëntie van paus Benedictus XVI (10 februari 2010)

Bidstoelen Mariakapel gerestaureerd

Op initiatief van de Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere zijn de bidstoelen in de Mariakapel de afgelopen maanden grondig onder handen genomen. Dat was ook hard nodig, want het houtwerk vertoonde veel mankementen en de oude groene bekleding was zo versleten dat de kleur, evenals het aanwezige monogram niet meer herkenbaar was.

Na zorgvuldig onderzoek, mede in de archieven van het gemeentemuseum, kwam naar voren dat de Mariakapel in 1878 ingericht werd door de "broederschap van het Allerheiligst en Onbevlekt Hart van Maria tot bekering der zondaren".

Het monogram in de stoelen en op de zijwand van de kapel behoort toe aan deze broederschap. Reden temeer om dit monogram weer terug te laten komen in de nieuwe bekleding. Stoffenkundige en medeparochiaan Pieter Verberne heeft hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt dat volledig recht doet aan het oorspronkelijke monogram. Nadat het houtwerk weer was hersteld is de nieuwe bekleding aangebracht in een kleur die past bij de omgeving in de Mariakapel. Het resultaat is geweldig. Wij zijn Pieter bijzonder dankbaar voor zijn deskundige begeleiding en al het werk dat hij heeft verricht. En natuurlijk willen wij onze donateurs bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. Zonder u hadden we dit project niet kunnen realiseren. Héél hartelijk dank!

Samen blijven we voor onze Sint Jacobuskerk zorgen.

Elles van der Lubbe secretaris

Voorankondiging najaarscatechese over Job

Weet u het nog? In het voorjaar werd onze verkenning van bijbelteksten over het lijden radicaal afgebroken door de maatregelen in verband met het coronavirus. Maar de pandemie die ons treft en die ons thuis houdt, maakt dat we des te meer behoefte hebben om na te denken over de betekenis van lijden en dood en aan de troost die teksten ons kunnen bieden. We gaan daarom in het najaar onder de geldende coronaregels catechese houden over het boek Job. Natuurlijk zullen er aanpassingen zijn: max 30 personen, alleen op aanmelding, en in de kerk om de onderlinge afstand te kunnen bewaren. De volgende avonden zijn geprogrammeerd: *15 en 29 oktober en 12 november*. Houdt u de verdere publicaties in Stella Maris en Jacobusnieuws in de gaten voor meer informatie.

Het mysterie van het lijden en het kwaad

In de huidige coronacrisis komen soms als vanzelf vragen op naar het hoe en waarom en misschien ook naar de Goddelijke bedoelingen hiermee; het kan zelfs voor mensen een reden zijn om hun geloof te verlaten. In het artikel “Een God die dingen laat gebeuren?” gaat Antonio Ducay, docent systematische theologie voor het Opus Dei, in op deze vragen naar het lijden in het menselijke bestaan. Hieronder een samenvatting.

Eigenlijk stellen de mensen deze vragen aan God zelf. Immers, de schepping is er dankzij de wijsheid en de wil van God. Maar we kunnen zijn oneindige goedheid en plannen nooit volledig begrijpen. God schiep niet een wereld die alleen Hij kan

veranderen. Hij schiep een wereld die open staat voor vele mogelijkheden en die steeds beter kan worden. En hij schiep mensen om dit te laten gebeuren doordat ze hun talenten ontwikkelen. Ieder van ons is geroepen om de talenten die we hebben ontvangen te gebruiken. Al het kwaad in de wereld gaat in de kern terug op een verkeerd gebruik van vrijheid, op onze capaciteit om God's werk in onszelf, in anderen en in de natuur te vernietigen.

Maar is het kwaad altijd een direct resultaat van menselijke schuld? Op zichzelf is het meer de andere kant, de afwezigheid van het goede. En wij lijden als we de afwezigheid van het goede ervaren. Het boek Job laat ons zien dat de rechtvaardigen en de onschuldigen ook lijden. De H. Johannes Paulus II schreef hierover: "het is niet waar dat alle lijden een gevolg is van fouten en de aard heeft van straf". Het lijden van Job is een voorbeeld van het op de proef stellen van zijn geloof. Soms doet God dat met ons, maar Hij geeft ons altijd Zijn genade om te overwinnen en in liefde te groeien.

Op een ander moment betekent het lijden meer een zuivering, zoals van het volk Israël in de tijd van Mozes. Zij werden gezuiverd door hun lange woestijntocht. Veel mensen raken zo verstrikt in de alledaagse problemen dat ze niet meer in staat zijn om de belangrijkste vragen in het leven te stellen, totdat een ziekte, een financieel of een familie probleem ze terugfluit en ze aan het denken zet. Dit leidt vaak tot een verandering, een "bekering", die gepaard gaat met een opengaan voor problemen van anderen. Dan wordt lijden een deel van God's "pedagogie". Dit werpt ook licht op de betekenis van "natuurlijk lijden", dat is het lijden dat in de wereld om ons heen lijkt ingebakken. Bijvoorbeeld de vermoeidheid die zich voordoet bij onze pogingen om de wereld te verbeteren; de vluchtigheid van de natuur van alle schepselen, die oud worden en sterven; het gebrek aan harmonie in de natuur (aardbevingen, tsunamis). Wij hebben daar geen invloed op; zij horen bij de natuur. Soms is dit lijden nodig voor ander goed dat gaat komen. Thomas van Aquino geeft het voorbeeld van de leeuw die om zich te voeden zijn prooi moet doden. Maar soms blijft het goede van dit natuurlijke kwaad voor ons verborgen. Een mogelijke verklaring is dat dit kwaad een beeld is van het kwaad dat overblijft als we onszelf van God afkeren. De materiële wereld die overblijft kan zo een afschrikwekkende en verwoestende plaats worden. Het kruis van Christus laat ons zien dat het lijden een teken en bewijs van liefde kan zijn, een weg om zonde uit te bannen, verlossing door zelfgave. Ons lijden kan ook verlossend zijn. Lijden is een bron van leven: het is niet het lijden zelf dat verlost, maar de liefde die het bezielt geeft.

Het leven is een tijd van "testen"; als het voorbij is, begint wat definitief is. Het is als repeteren voor een concert. Er gaat altijd wel wat mis, maar daarom is de repetitie juist nodig. Het is een gelegenheid voor aanpassingen, voor finetunen,

voor het volgen van de aanwijzingen van de dirigent. Dan wordt het tijd voor een schitterend concert. Het kruis leidt naar de eeuwige glorie; God zal iedere traan afwissen. Hoe kunnen we de lijdenden helpen? We kunnen goede Samaritanen zijn, niet aan de overkant van de weg geruisloos passeren. We zijn en zien dan Christus, die zowel 'heelt' als 'geheeld wordt. Wij kunnen zowel Samaritaan als gewonde zijn. Lijden blijft altijd een mysterie, maar een dat door het lijden van de Heer ons opent voor de noden van anderen.

Het hele artikel lezen? <https://opusdei.org/en-us/document/a-god-who-lets-things-happen-mystery-of-evil-and-s/>

Adèle Nieuweboer

Aanbidding en biechtgelegenheid

Zondag 7 juni is het Eucharistische Zondag. Het Allerheiligst Sacrament wordt ter aanbidding uitgesteld van 15.00 tot 16.00 uur. Tevens is er gelegenheid het Sacrament van de Biecht te ontvangen.

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus

Beheercommissie

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder

Fred Hoefsmit, secretaris

Hans Timmermans, lid

Ton van der Wee, lid

Maartje Nagel, lid

Thérèse Athmer, lid

Tel.: 070 - 360 55 92; Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor

Hante Visser – Kinder- en tienercatechese

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)

Vicariss J. Rivadeneira – Liturgie en catechese

Vicariss A. van der Helm – Liturgie en catechese

Sonaida Euson – aspirant-lid

Adviseur: Henk Orré

Tel. 070 - 360 55 92; Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl

Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf

Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92.

Werkgroep Caritas Sint Jacobus

Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 820 98 66 (Parochiesecretariaat)
Giften kunt u overmaken op: NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag.

Bereikbaarheid van het Pastorale team

Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere vicaris A.J.M. van der Helm en vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als verantwoordelijke priesters.

Parochievicaris dr. A.J.M. van der Helm

Gewoonlijk maandag en dinsdag van 9.00 tot 9.30 uur bereikbaar op tel. 070 - 360 55 92.

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás

Elke derde en vierde vrijdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur aanwezig op de pastorie en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat: jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Andere belangrijke telefoonnummers

Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee	070 - 820 98 66
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekzalving)	06 - 83 89 80 41
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming)	06 - 83 87 40 82

Nieuws uit de Parochie Maria Sterre der Zee

Zie voor het laatste nieuws uit de parochie: www.rkdenhaag.nl

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand juni

Gebedsintentie voor de evangelisatie:

De weg van het Hart

Dat allen die lijden hun weg in het leven vinden en zich daarbij laten raken door het Hart van Jesus

Personalialia

Overleden : Maria Johanna Scholman-Fassotte

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis

Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur:

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,

met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur.

Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis

Biechthoren

Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur.

Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn.

Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur.

Misintenties

Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.

Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdays.

IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus de Meerdere, Den Haag. O.v.v. "Misintentie" en betreffende datum.



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Jacobus de Meerdere
Den Haag

Kerk: Heilige Jacobus de Meerdere
Parkstraat 65A, Den Haag

Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen
Vicaris: Dr. A.J.M. van der Helm
Vicaris: J. Rivadeneira Aldás

Pastorie en postadres: Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Telefoon: 070-360 55 92
E-mail: jacobus@rkdenhaag.nl
Webmaster: webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
Site: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

Parochie Maria Sterre der Zee
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag www.rkdenhaag.nl
Tel: 070-820 98 66 parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Banknr: Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A
T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere,
Den Haag

Banknr: Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere
IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de
Meerdere, Den Haag