

DE HÛISKERK



Themablاد

Ziende blind

“Tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen,
opdat de niet-zienden zouden zien en de
zienden blind worden”

(Joh. 9, 39)

Maart 2020

Opening met gebed

Huiskerkgebed (van de Hand-out) of bij toerbeurt een *persoonlijk* gebed.

Lees met elkaar Johannes 9, 1-41 in meegenomen Bijbel of op rkbijbel.nl.

Evangelielezing van de 5^e zondag van de Veertigdagentijd: 29-3-2020.

Reactie

Ieder: wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom? Inventariseer de eerste reacties. Lees daarna de volgende toelichting.

Toelichting op het thema

Deze weliswaar lange, maar beeldenrijke evangelietekst speelt zich af aan het einde van Jezus' derde reis in Jeruzalem, waarin de spanningen tussen de Farizeeërs en Hem enorm toenemen. Of dit wondergenezingsverhaal historisch is, is hier zo niet vast te stellen, maar Jezus' eerdere optreden als genezer op de sabbat had bij hen mede geleid tot een moordaanslagberaming op Hem (→ 8,59). Er moet dus wel iets heel bijzonders zijn gebeurd! Voor Johannes zijn Jezus' wonderen in 't algemeen tekens, signalen van zijn heerlijkheid, dat hij de Zoon van God is (→ 20,30). Maar ook om zijn identiteit als Messias ("Ik ben het licht van de wereld..." → 8,12) daadwerkelijk waar te maken. In dit verhaal functioneert de wondergenezing als een sterk appèl voor de leerlingen, de blindgeborene en de Farizeeërs. Hij wil hen duidelijk een spiegel voor houden. Voor de leerlingen (en ook voor ons!), dat ziekte geen goddelijk straf is voor persoonlijke zonden of zonden van onze ouders; voor de blindgeborene, dat hij door een barmhartig wonder eindelijk weer ziet; voor de Farizeeërs en voor hen vooral, dat hun verstokte en zelfvoldane opvattingen over de uitvoering van de Wet (in dit geval niet genezen op de sabbat) hun geestelijke blindheid in het aannemen van Jezus als Zoon van God, duchtig aan de kaak worden gesteld. Zij zijn de werkelijke "zondaars"!

Richtvragen

- Welke inzichten van Jezus wil Johannes met dit verhaal overbrengen?
- Waarvoor heeft Jezus jouw ogen wel eens geopend?
- De genezen blindgeborene stuitte bij de Farizeeën op groot onbegrip. Merk jij ook wel eens dat jouw geloof door de omgeving niet wordt begrepen?
- Waarvoor ben jij in je leven weleens 'ziende blind' geweest?

Voorbeden (lees gezamenlijk)

Laten we bidden voor ons die hier samen zijn: dat we leren zien met de ogen van het geloof en dat we zien wat God van ons vraagt.

Laten we bidden, dat we ons niet blind staren op uiterlijk vertoon, dat we leren kijken naar het hart van mensen.

Thuisopdracht: Welk wonderverhaal in het NT spreekt jou het meeste aan? Waarom?

Afsluiting met gebed (het Onze Vader)