

Ignatiusnieuws

NR. 2 FEBRUARI 2020



**Ignatiusnieuws is een uitgave van de
Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola**



Parochie Maria Sterre der Zee

H. Ignatius van Loyola

Den Haag

Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.

Wilt u het "Ignatiusnieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende bijdrage van € 17,50 per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt u zich abonneren.
Zie bij punt 1.

Het abonnement op het Ignatiusnieuws wordt NIET automatisch verlengd! Dege-
nen, die hun abonnement willen houden moeten zich
voor 1 december wéér opgeven:

1. of bij het parochiecentrum, Da Costastraat 46 Den Haag,
telefoon 364 99 26

2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl
onder vermelding van: "Bezorgen Ignatiusnieuws"

LET OP!

De kosten zijn € 17,50
Het rekeningnummer is
ING: NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
Parochiebestuur Ignatiusparochie, Den Haag.
Vermeld aub duidelijk PAROCHIENIEUWS

Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.

Het abonnement loopt van febr. '20 – jan. '21

Parochiecentrum/secretariaat Ignatius geloofsgemeenschap •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •
e-mail ignatius@rkdenhaag.nl •
Website: <http://rkdenhaag.nl>

Bij de voorplaat:

De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Inhoud

Beste parochianen en vrienden van de Geloofsgemeenschap H. Ignatius,.....	4
Nieuws vanuit de beheercommissie	5
Afscheid pastoraal werker mw. M. Witteman.	6
Kinderen	7
Doopvieringen.....	7
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen.	7
Eerste Communie in 2020	
Viering met kinderzegen: voor alle kinderen!	8
Volwassenen catechese	10
Uitnodiging Agapè maaltijd.....	12
Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen	14
Intenties voor februari	15
Werkgroep Gemeenschapsvorming	15
Weet je nog?.....	17
Leven met verlies	18
Taizevieringen:	19
Diaconale.....	20
Nieuws van de meditatiegroep.....	22
Bericht van de MOV: adventsactie 2019	23
Orgelconcerten	24
voor 2020 kopij overzicht.....	25
Parochie-informatie	26
Collecteopbrengst	27
Spreeken met een pastor.....	28

Beste parochianen en vrienden van de Geloofsgemeenschap H. Ignatius,

Met het vertrek van onze gewaardeerde pastoraal werkster Marijke Witteman, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn er binnen onze geloofsgemeenschap de nodige vragen naar boven gekomen. Zeer terechte vragen die alles te maken hebben met opvolging, het overnemen van taken en betrokkenheid bij de diverse werkgroepen die onze geloofsgemeenschap rijk is. In de pastoraatgroep is hier uitvoerig over gesproken, evenals in het pastoraal team. Het is ons aller zorg dat alles doorgaat! En dat gebeurt dan ook. Pater Vincent Wang SVD en diaken Henk van Zoelen zullen vanaf 1 februari a.s. gezamenlijk de eerst-aanspreekbaren en eerst-verantwoordelijken zijn voor de geloofsgemeenschap H. Ignatius. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van de pastoraatgroep en zullen regelmatig te zien en te horen zijn in de liturgische vieringen.

Ook zullen zij aanwezig zijn en betrokken bij de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap. Het laatste moet nog verder uitgewerkt en verdeeld worden, maar dit komt binnen afzienbare tijd in orde. Ondergetekende blijft zeker ook betrokken, maar zal de vergaderingen van de pastoraatgroep niet meer bijwonen. Wel zult u mij met enige regelmaat zien en horen in de liturgie, zowel op zondag alsook op woensdagmiddag. De pastoraatgroep en ondergetekende wensen pater Vincent Wang en diaken Henk van Zoelen veel succes toe en Inspiratie bij hun nieuwe taak. Samen blijven we bouwen aan een uitnodigende en inspirerende geloofsgemeenschap waar ons geloof wordt gevierd en gedeeld en waar mensen zich thuis voelen en gekend weten!

Mede namens de pastoraatgroep,

Pastoor Dolf Langerhuizen

Nieuws vanuit de beheercommissie

De komende weken staan in het teken van de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2020. De Beheercommissie heeft er dit jaar voor gekozen om alle 3500 parochianen binnen onze geloofsgemeenschap aan te schrijven.

Eenzijds met de vraag of zij ons financieel willen ondersteunen, anderzijds hopen wij een goed beeld te krijgen van wie er nog betrokken wil blijven bij onze geloofsgemeenschap.

Om alle brieven te kunnen verzenden per post dienen deze wel gevouwen en "gestopt" te worden in de enveloppen.

Hiervoor willen we vrijwilligers vragen om te assisteren op **woensdag 5 februari** a.s. op de 1e etage van het parochiecentrum aan de Da Costastraat 46. Aanvang 10.00 uur.

Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en wat lekkers.

Als we met veel mensen zijn, is de klus zo geklaard!

Alvast bedankt voor de medewerking!

Het kan u de afgelopen weken niet ontgaan zijn dat de temperatuur in de kerk bij de zondagse vieringen niet naar behoren is. We kampen de laatste weken met allerlei problemen aan de verwarmingsinstallatie en zijn met man en macht bezig om een en ander op te lossen. We vragen hiervoor uw begrip. We hopen dat het snel is opgelost.

We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om de website van onze geloofsgemeenschap bij te houden. Een beetje kennis van een computer is handig, maar heel ingewikkeld is het niet en voor een goede overdacht wordt gezorgd. Aanmelden kan bij de beheercommissie. Mocht u iets geplaatst willen hebben op onze website dan kunt u dat sturen naar r.wiegant@rkdenhaag.nl

Heb je opmerkingen / suggesties; laat het ons weten!

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Iedere maand heeft de beheercommissie overleg betreffende alle niet pastorale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wil je een keer aanschuiven om je vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken?

Je bent het eerste half uur van harte welkom! In verband met onze agenda; laat dit wel van te voren even weten.

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius

Ruud Wiegant (voorzitter) Yvonne Groenewegen (secretaris)

Wim Niemantsverdriet (budgethouder)

Afscheid pastoraal werker mw. M. Witteman.

Op 19 januari heeft onze geloofsgemeenschap afscheid genomen van pastoraal werker mw. Marijke Witteman wegens het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Allereerst hebben wij dat gedaan in de gezinsviering van 11.00 uur; het kinderkoor zong samen met het Ignatiuskoor en het rouw- en trouwkoor. Vanzelfsprekend namen de kinderen een belangrijke plaats in in deze viering. Aan het eind van de viering werd Marijke toegesproken door pastoor Langerhuizen en mw. Klooster van de pastoraatgroep. Daarna was het tijd voor de receptie op de galerij. Dankzij de bijdragen van vele parochianen en het bestuur konden wij Marijke een mooi cadeau aanbieden: een stevige koffer voor haar cello. Het werd een sfeervol samenzijn. Marijke heeft vele gesprekken kunnen voeren en iedereen genoot van de hapjes en de drankjes. Het was een mooie dag. Marijke werd uitdrukkelijk bedankt voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Wij zullen haar node missen. Wij wensen haar, samen met haar gezin, nog veel mooie en gezonde jaren toe.

Beheercommissie geloofsgemeenschap Ignatius.

Yvonne Groenewegen



Kinderen

Doopvieringen

Aanmelden kan bij het secretariaat:

tel: 070 364 99 26

of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl

Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen.

De volgende doopviering in onze kerk staat gepland op:

<u>Datum doopviering</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Vorbereiding</u>
zondag 9 febr. 13:30 uur	Pastoor D. langerhuizen	
zondag 10 mei. 13:30 uur	Pater V. Wang svd	woensdag 8 apr.
zondag 12 juli 13:30 uur	Diaken H. van Zoelen	

(onder voorbehoud)

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum,
Da Costastraat 46, aanvang 20.00 uur.

Wij zijn blij dat pastor Witteman ook dit jaar nog betrokken blijft bij de voorbereiding van de Eerste Communie

Eerste Communie in 2020

Op zondag 16 februari zullen tijdens de gezinsviering de eerste communicanten aan de geloofsgemeenschap zich voorstellen.

De viering van de **Eerste Communie is op 21 juni 2020.**

Viering met kinderzegen: voor alle kinderen!

Zondag 2 februari is er om 14.30 uur een viering waarvoor alle kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn van harte worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn ook de ouders, de broertjes en zusjes, de opa's en oma's en overige parochianen welkom.

En in het bijzonder: alle andere kinderen!

Tijdens deze viering wordt aan de ouders het kaartje met de naam van hun kind, dat sinds de doop in de doopkapel heeft gehangen, uitgereikt. Ook ontvangen alle kinderen de zegen.

De viering begint om **14.30 uur**. Het kinderkoor zorgt ervoor dat de viering extra feestelijk wordt.

Na afloop drinken we koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij in de koffiehoeke.

Van harte welkom!

Een teken van leven, met de kinderen op weg naar Pasen

Ook dit jaar is er iedere zondag van de veertigdagentijd voor de kinderen iets te doen.

Op **1 maart, 8 maart en 22 maart en 29 maart** is er tijdens de viering van 11.00 uur **kinderwoorddienst**, op **15 maart en op 5 april (Palmzondag)** is er een **gezinsviering en natuurlijk op zaterdag 11 april om 19.00 uur de Familiepaaswake**.

Dit jaar heet het project **“Een teken van leven”**.

We gaan op weg naar Pasen met verhalen uit het boek Exodus.

“Ik ben er”

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven. Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes naar de farao gaan.

Met dit verhaal beginnen we deze veertigdagentijd.

We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw hopen op een teken van leven.

Een teken van leven

Die keer bij de brandende braamstruik was zeker niet de laatste keer dat God een teken van leven gaf. De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen, God geeft steeds een teken van leven.

Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde toen zijn weg in het donker leek te eindigen.

Maar dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.

Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden, en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar.

Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: ook voor jou is er een teken van leven.

In de kerk staat een groot boek dat de kinderen iedere zondag mee zullen nemen naar de kinderwoorddienst.

Voor thuis is er voor ieder gezin een klein boekje waarin voor iedere dag een verhaal, activiteit, gebed of gedicht staat.

Zo ga je samen op weg naar Pasen.

Doen jullie weer mee?

Van harte welkom!

Volwassenen catechese

Op dinsdag 19 november heeft de werkgroep “volwassenencatechese” een interessante avond verzorgd over het vroege christendom en het ontstaan van het protestantisme. De avond begon om 20.00 uur en werd gepresenteerd door Hugo en Marlies Klooster. De zaal was goed gevuld met in totaal 16 belangstellenden. De avond is heel goed beoordeeld door 14 personen met een 8,5.

Marlies Klooster opende de avond met het maken van een kruisteken. Verder heeft zij toelichting gegeven hoe de vroege christenkerk zich heeft ontwikkeld vanuit het Jodendom. Christenen worden “mensen van de weg genoemd”, deze uitspraak is verbonden met het Joodse woord *Halacha* (“de weg die men wandelt”).

Hugo heeft ons vervolgens kerkhistorisch meegenomen naar vierde en vijfde eeuw, de tijd van het Grote Schisma (1054) en tijd van de Reformatie (16^e eeuw).

Als inleiding, maakt Hugo ons bewust dat het christendom een *mysteriegodsdienst* betreft, denk daarbij aan het paasmysterie of aan de transsubstantiatie. Ons geloof heeft vanaf het jaar 70 n.C. te maken gekregen met tal van minderheidsgroeperingen, die discussievragen stelden over de ware natuur van Christus en de Heilige Drie-eenheid.



Het jonge christendom: Mensen van de weg

- ❖ Vanaf het eerste Pinksterfeest tot de verwoesting van Jeruzalem (70 na Chr.):
- ❖ Geen overeenkomst met de kerk van vandaag;
- ❖ Jezus wees de weg naar Gods ware bedoelingen: 'mensen van de Weg' (*halacha*);
- ❖ Weinig bronnen; mondellinge overlevering geen harmonische ontwikkeling door afstanden en communicatieproblemen.

Deze minderheidsgroeperingen zoals het *Arianisme*, het *Nestorianisme* en het *Monofysitisme* zijn enkele voorbeelden van dwaalleerstellingen die de Katholieke Kerk met meerderheidsbesluiten heeft bestreden op diverse concilies in de 4^e en 5^e eeuw. De zuivere orthodoxe leer van onze Kerk moest via deze concilies beschermd worden.

Het *Arianisme* is veroordeeld omdat zij dachten dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet gelijkwaardig aan elkaar waren. Hun misvatting dat Jezus geschapen zou zijn door de Vader, is door het concilie van Nicea 325 n.C. rechtgezet. Immers, zo lezen we tot op heden in ons credo over Jezus, die: “geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader door wie alles geschapen is.” Maar ook, “voor alle tijden geboren uit de Vader.”

Het *nestoriaanse* denken stelde, dat Jezus gewoon mens was, geboren uit Maria en Jozef. Maar ons credo zegt hierover het volgende: “Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest, uit de Maagd Maria en is mens geworden.”

De derde dwaallering, het *monofysitisme*, ontkende het mens-zijn van Jezus door de nadruk te leggen, op énkél de Godheid van Christus (één natuur). De Katholieke Kerk leert ons dat Jezus zowel écht God als écht mens is in de *twee-naturenleer*. We zien in het credo terug dat Jezus vóór alle tijden geboren is uit de Vader maar ook dat hij uit de hemel is neergedaald en dat hij het vlees heeft aangenomen en geboren is uit de Maagd Maria door tussenkomst van de Heilige Geest. En Hij heeft geleden, is gestorven en begraven.

Op het concilie van Chalcedon (451) zijn de twee laatstgenoemde dwaalleringen veroordeeld.

Het “*Grote Schisma*” van 1054 n.C. heeft veel betekend voor de Kerk. Tot 1054 heerste de orthodoxie als hoofdstroming. Er ontstond een kerkscheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken (Constantinopel) en de Rooms Katholieke Kerk (Rome). Het verschil van inzicht ontstond o.a. door een meningsverschil over de verhouding tussen geestelijke en wereldlijke macht t.a.v. van de Paus en die van de Keizer.

Enkele eeuwen later volgde het Westers Schisma (1378-1417). Deze twist kenmerkte zich doordat Pausen en tegenpausen binnen de Rooms Katholieke westerse wereld elkaar tegenwerkten bij de pausopvolging. Hugo citeerde kardinaal dr. de Jong die stelde, dat het een wonder mag heten dat de Kerk deze ernstige crisis heeft doorstaan.

Het derde hoofdstuk dat Hugo besprak, is de tijd van de Reformatie (16^e eeuw). Dit is een schisma (scheuring) die ontstond binnen de Katholieke Kerk door de kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn. De Reformatie startte in 1517 met de 95 stellingen van Luther die hij op de deur van de slotkerk van Wittenberg timmerde.

De leer van Luther draaide om de drie sola's: *fide* (geloof), *gratia* (genade) en *scriptura* (Schrift). Hij had veel interne kritiek op de Katholieke Kerk ten aanzien van de geloofsvervolgingen, de slechte opleiding in bijv. het Latijn van (plattelands)priesters, het verbreken van het celibaat, de “aflatenhandel”, etc.

Hij had daarnaast moeite met de kerk als instituut en haar leergezag. Kenmerkend is zijn *predestinatieleer*, die stelt dat God vooraf heeft bepaald wie bestemd is om zalig te worden en wie niet. Het doen van goede werken, zoals Rome ons leert om tot verzoening met Christus te komen, telt daarbij niet mee. Kenmerkend voor de protestanten is dat men slechts twee sacramenten kent: Het doopsel en het avondmaal. Verder ontbreekt in dat betreffende geloof centraal gezag. In reactie op de Reformatie ontstond de Contra-reformatie door de



De kerkgeschiedenis schrijdt voort; met vallen en opstaan...

- Oosters Schisma 1054
- Westers Schisma 1378-1417
- ♦ Oosters Schisma: (oostere kerken vs. Rome) (scheuring); de keizer vs. paus (vs. bevestiging van paus)
- ♦ Westers Schisma: pausen, tegenpausen; vervolging van niet-pausen; opvolging van niet-pauselijke gezag en de kerk; (schisma, crisis)
- ♦ Ontstaan van protestantisme: Luther (1517); Calvijn, weg met de paus....

Katholieke Kerk (midden 16^e eeuw) om de eigen katholieke leer duidelijk uit te leggen en te herstellen. Dit is gebeurd in het Concilie van Trente (1545-1563).

Christophe heeft de avond besloten met het voordragen Johannes 15:5 (De wijnstok en de ranken). Hij gaf ons de volgende boodschap mee: *“Blijf in de liefde van God”*.

Ron Fransen

Welkom op de avond van 10 maart.

"Gelukkig hebben we een inleider gevonden voor onze volgende avond volwassenencatechese, Deze avond zal opnieuw in het teken staan van een sacrament en wel: "Het sacrament van de vergeving"; de Biecht. Daarom nodigen we u allen uit voor deze interessante bijeenkomst op **dinsdag 10 maart a.s. van 20.00- 22.00 uur in de bovenzaal, Da Costastraat 46**. De toegang is gratis. We vragen een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten, de koffie en de verwarming.

Ron Fransen, Christophe Janssens en Marlies Klooster. "

Uitnodiging Agapè maaltijd

Voorafgaand aan de Aswoensdagviering van 26 februari om 19.30 uur, zal er op de galerij om 18.00 uur een Agapè maaltijd worden georganiseerd. Agapè (Grieks: ἀγάπη) is een Grieks woord en wordt in het Nederlands vertaald met `liefde`. De eerste christenen getuigden met deze gemeenschappelijk maaltijd hun liefde tot elkaar.

U bent van harte uitgenodigd om deze eenvoudige vegetarische maaltijd deel te nemen. Er wordt van u een kleine bedrage gevraagd van €3,- om in de kosten te voorzien. De pastoor zal bij deze maaltijd aanwezig zijn en verzorgt voor ons een moment van bezinning. Namens de werkgroep gemeenschapsvorming die deze maaltijd organiseert, zien wij uw komst graag tegemoet

Het is gewenst om uw deelname aan deze maaltijd vooraf aan te melden, u kunt zich tot uiterlijk 19 februari 2020 opgeven door een e-mailtje te sturen naar: Ignatius@rkdenhaag.nl

Mededeling: Aswoensdag viering overdag vervalt

Voorts attendeer ik u erop dat de Aswoensdagviering overdag komt te vervallen, er is dus één Aswoensdagviering om 19.30 uur! U kunt voor een Aswoensdagviering *overdag* de liturgische kalender in Stella Maris of de website www.rkdenhaag.nl raadplegen; er is voldoende aanbod voor een viering overdag binnen onze parochie.

Ron Fransen Pastoraatsgroeps lid Gemeenschapsvorming

Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:

- **Kinderwoorddienst:** elke **tweede** zondag van de maand, en elke zondag in de **Advent** en de **Veertigdagentijd**. Er is **geen** kinderwoorddienst in de zomervakantie.
- **Gezinsviering:** elke derde zondag van de maand. Er is **geen** gezinsviering in de zomervakantie.
- Elke **woensdag** is er een "**Dag van Ontmoeting**", de kerk is dan open van 10:00 uur tot 19:30 uur, met om:
 - 10.15 uur het ochtendgebed,
 - 12:30 uur een Eucharistieviering,
 - 19:00 uur het avondgebed.
- Elke **eerste woensdag** van de maand is er om 19.45 uur de Ignatiaanse meditatie.
- Elke **eerste zaterdag** van de maand is er om 19.30 uur een Taizé-viering



Vieringen februari 2020

Datum	Tijd	Viering
zo 2 feb.	11:00	Diaken H. van Zoelen, woord & communie, cantor
zo 9 feb.	11:00	Pater P. V. Wang svd, cantor
zo 16 feb.	11:00	woord & communie, pw M. Witteman , gezinsviering
zo 23 feb.	11:00	Pater P.de Ruiten SJ, Ignatius koor
wo 26 feb.	19:30	Pater P. V. Wang svd, Aswoensdag

Vieringen maart 2020

Datum	Tijd	Viering
zo 1 mrt.	11:00	Pastoor D. Langerhuizen, cantor
zo 8 mrt.	11:00	Pater P. V. Wang svd, Diaken H. van Zoelen , cantor
zo 15 mrt.	11:00	Pater P. V. Wang svd gezinsviering, kinderkoor
zo 22 mrt.	11:00	Pater P. de Ruiten SJ, ignatiuskoor
zo 29 mrt.	11:00	Parochievicaris A. van der Helm, cantate domino

(Wijzigingen voorbehouden)

Intenties voor februari

2 febr. Cornée van der Helm

9 febr.

16 febr.

23 febr. : pater Hans Bijmans, Michél Krans

26 febr.

Werkgroep Gemeenschapsvorming

Al weer ruim 1 jaar geleden is de werkgroep van start gegaan en hebben wij u hierover in dit blad geïnformeerd. Het is nu tijd voor een terugblik om te kijken wat we tot nu toe bereikt hebben.

Onze doelstelling was en is nog steeds te proberen het saamhorigheidsgevoel in onze Ignatius geloofsgemeenschap te versterken. Want er is zoveel meer te doen dan de viering op zondag. Geloofsgemeenschap wil zeggen dat je op basis van de geloofsbeleving iets met elkaar hebt, vanuit die geloofsbeleving voor elkaar een steun kunt zijn in je dagelijks leven. Voor een gemeenschap is behalve vieren belangstelling nodig en zorg voor elkaar, je afvragen: “Hé, waarom is die en die niet in de kerk vandaag”. Bereidheid om *ja* te zeggen als er samen iets moet worden gedaan.

We zijn eind 2018 aan de slag gegaan en hieronder vertel ik wat we hebben gerealiseerd of waar we nog mee bezig zijn.

- 1- Sinds april vorig jaar is een grotere groep vrijwilligers werkzaam om de kerk de hele week open te houden voor gelovigen om te bidden, een kaarsje te branden, een ogenblik rust te vinden in de hectiek van alledag en voor anderen die belangstelling hebben om onze mooie kerk te bezoeken. Coen Mann is erin geslaagd om vrijwilligers te vinden die alle dagen een aantal uren in de ochtend en in de middag aanwezig zijn om dit in goede banen te leiden: toezicht en uitleg aan belangstellenden (er is een mooi informatieboekje over de kerk gemaakt). Dit alles uiteraard mede ter ondersteuning van onze koster Bertus die al langer een aantal gasten in de kerk ontvangt.
- 2- Voor de diensten worden kerkgangers aan de deur welkom geheten met een groet en eventueel met een handdruk. Nieuwkomers kun-

nen dan ook, wanneer ze als zodanig worden herkend, worden gewezen op de mogelijkheid om na afloop gezamenlijk koffie te drinken en kennis te maken met mede-parochianen

- 3- Het idee om zieken en bejaarden te bezoeken blijkt moeilijker te verwezenlijken dan gedacht. Met name de privacyregeling zit daarbij in de weg. We proberen nu een oplossing te vinden door aan elke felicitatie die aan 75-jarigen wordt gestuurd een briefje toe te voegen met de vraag of men in voorkomende gevallen bezoek op prijs stelt.
 - 4- Ron Fransen, lid van de werkgroep, heeft het initiatief genomen om aan het begin van het nieuwe seizoen, op 12 september a.s., gekoppeld aan Open Monumentendag, de kerk en de geloofsgemeenschap te presenteren met diverse activiteiten. Het gaat er dan om de kerk te laten zien in de omgeving en het realiseren van meer 'verbroedering' tussen de vrijwilligers. Wij hopen dat de werkgroepen in de kerk zich daarvoor ook daadwerkelijk zullen inzetten.
 - 5- De voorgenomen activiteiten op woensdagmiddag, samen een boek lezen, samen handwerken, een gesprek voeren, etc. komen nauwelijks op gang. We moeten ons nog eens beraden hoe we hiervoor meer belangstelling kunnen krijgen.
 - 6- Naar aanleiding van punt 5 heeft Trees Krans mensen gevonden die mutsen en sjaals voor daklozen zijn gaan breien, maar dan thuis. De (grote) oogst is na afloop van een viering overhandigd aan Broeder Frans Wils van het stadsklooster.
 - 7- Een paar weken geleden konden de kerkgangers in een enquêteformulier invullen wat zij vonden van de activiteiten van onze werkgroep, met name over de woensdagmiddag en suggesties geven voor mogelijke andere activiteiten. 22 reacties zijn binnen gekomen. Dat lijkt weinig, maar het is nog altijd 20% van het gemiddelde aantal kerkgangers! Hartelijk dank aan degenen die het formulier invulden. Er kwam een aantal leuke suggesties uit die we zeker in de werkgroep verder gaan bezien. Zoals samen kleine wandelingen in de buurt, de tuin achter de kerk open stellen voor de buurt.
- Herman Olthof, voorzitter werkgroep Gemeenschapsvorming

WEET JE NOG?

In het december/januarinummer was er een vraag naar zelfgebreide mutsen en sjaals.

Wat een goed, héél goed resultaat!

Op 5 januari jl. hebben we aan broeder Frans Wils van het Westeinde tweeëntwintig mutsen en zeven sjaals kunnen meegegeven voor de dak- en thuislozen, die bij de broeders aankloppen.

Heel hartelijk dank aan al die ijverige mensen. Eén mevrouw bracht zelfs twaalf mutsen!

Geweldig! Breisters, die nog bezig zijn met een muts of sjaal: brei rustig verder. Als die klaar is, kunt u die bij Bertus of mij inleveren, want bij de broeders zijn ze altijd welkom. Het was weer echt Elandstraatkerk.

Trees Krans

HUISPAASKAARSEN

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen (bij vooruitbetaling) : op zondag 9 – 16 - 23 februari en 1 maart achter in de kerk.

De prijzen variëren van € 20.50 tot € 58,95. Er zijn verschillende afbeeldingen en maten.

Achter in de kerk kunt u die bekijken.

Trees Krans



Leven met verlies

Velen weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het overlijden van een ouder, partner, zoon, dochter of vriend(in) te verwerken. Je moet verder leven met een groot gemis. Je voelt je eenzaam, verdrietig en onbegrepen.

In maart start er een gespreksgroep voor mensen die iemand door de dood verloren hebben. Dat kan kort of lang geleden zijn.

We zullen vijf keer op een woensdagmiddag bij elkaar komen om onze verhalen te vertellen en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we praten over de rol van het geloof bij de verwerking van het verlies.

Als u belangstelling heeft om mee te doen, kunt u zich (uiterlijk 23 februari a.s.) per e-mail opgeven bij: Ine Steenhoff, steebo@ziggo.nl.

Schroom niet om mee te doen, ook al gaat het om verlies van langer geleden. Je hart nog eens luchten kan zo veel goed doen.

Data en tijd: 11 en 25 maart, en 1, 15 en 22 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag.

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.

Kosten: € 10,-.

Begeleiding: pastor Elma Beerends, Trees Kempen en Ine Steenhoff.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ine Steenhoff, tel. 070 383 36 02.



Taizevieringen:

Inspiratie om te leven met “Liefdevolle aandacht”.

In ons dagelijks leven worden we vele malen verleid tot materiele aandacht. Bewust worden van je eigen “zijn” in de wereld raakt onder gesneeuwd. Merken wij niet hoe God zijn liefdevolle aandacht aan ons geeft?

Als we stil worden kunnen we ervaren dat God woont in ons hart.: Hij toont zijn volledige aandacht voor ons. Momenten van bezinning kunnen daarbij helpen.

Is het niet wonderlijk dat we elkaars gebrokenheid ervaren? Gewoon een kaars opsteken en bidden voor..... Als we samen zijn na de dienst zijn er echte ontmoetingen.

1. Creativiteit in onze geest opent zich spontaan.
2. Mogen we dan niet blij zijn en gevuld met de onbegrensde liefde van God en naar elkaar.
3. Als we samen zijn na de dienst zijn er echte ontmoetingen.

We drinken in goede sfeer samen koffie of thee.

In de regio Den Haag zijn op verschillende plaatsen Taizé-ontmoetingen.

Elke maandag om 19.30u in de Bethelkapel Thomas Schwenckestraat 28

1^e zaterdag vd maand om 19.30u Elandstraatkerk Ignatiusparochie

2^e zaterdag vd maand om 19.30u Koningkerk Bruinings Ingenhoesstraat
Allen van harte welkom. Komende viering zaterdag 1 februari 2020

Ton en Françoise Timmer

Diaconale**Waar het op aankomt**

Waar het op aan komt:
Is dit niet de inzet die ik verkies:
boeien van onrecht verbreken,
knellende banden van vrijheid
en onderdrukking aan stukken slaan?

Is dit niet waar het op aankomt:
hongerige je brood reiken;
vluchtelingen een tehuis bieden;
naakten kleden;
je medemens niet verloochenen?

Dan zul je licht zijn;
glanzen als een nieuwe dageraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder,
met gerechtigheid
als de zon op je weg.

Als je hem aanroept; het licht;
dan antwoordt Hij;
Als je om hem schreeuwt;
zal Hij zeggen: Hier ben ik.

Als je niemand onderdrukt; of minder acht;
als je het kwaad onverbloemd aan de kaak stelt;
als je je brood deelt met iedere behoeftige,
als je de verlangens van de armen niet negeert;
dan zal jouw licht stralen in deze donkere wereld.
Zijn licht zal stralen in jouw bestaan.

Steun de Werkgroep Diaconie

In de collectebussen achter in de kerk kunt u een donatie doen, of per giro op bankrekeningnummer NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie.

Contact met de werkgroep kunt u opnemen via pci.ignatius@rkdenhaag.nl
Informatie kunt u verkrijgen via de contactpersoon: Wim Verhaar.

Boekenmarkt

De verkoop van boeken, LP's, CD's, kerstartikelen, enz. heeft in december een kleine honderd euro opgeleverd. Dit bedrag is geheel gegaan naar het project van de MOV voor de aanpak van moeder- en kindersterfte in El Salvador. Dank aan allen die iets in onze stand kochten en daarmee dit doel van de MOV steunden.

Spreuk

De geest wordt rijk door hij wat ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft.



Wim Verhaar

Nieuws van de meditatiegroep



Afbeelding: Christus als 12-jarige in de tempel

De tijd na Kerstmis biedt de liturgie ons de verhalen van de kindsheid van Jezus aan. In de Bijbel staan er opvallend weinig. Van de vier evangelisten schrijven alleen Mattheus en Lucas over de tijd voor het openbare optreden van Jezus. De meeste van die teksten gaan dan nog over de tijd voor de geboorte van Jezus; bij Mattheus vanuit het standpunt van Jozef, bij Lucas vanuit het standpunt van Maria. Het enige verhaal dat echt gaat over de jeugd van Jezus is dat van toen hij als twaalfjarige achterbleef bij de leraren in de tempel.

Toen ik zelf die leeftijd had, heeft dat verhaal grote indruk op mij gemaakt. Hoe kon Jezus de mensen die alles voor hem over hadden gehad en ongelooflijke risico's voor hem genomen hadden (Maria: ingaan op het verzoek van de Engel, Jozef: trouwen met een vrouw die zwanger was van een kind dat niet het zijne was) zo maar in de steek laten?

Later begreep ik dat dit verhaal ook over roeping ging. Wanneer je jouw echte levensroeping vindt, laat je inderdaad alles achter. Ergens anders in de Bijbel staat het nog sterker uitgedrukt, namelijk wanneer Jezus iemand verbiedt zijn vader te begraven om hem te kunnen volgen.

Nu ik volwassen ben merk ik dat er nog een kant aan het verhaal zit. Er zijn namelijk ook leraren in de tempel. Ik voel mij nu meer verwant met hen. Nu is het Jezus die mij de vragen stelt. Ben ik een voorbeeld voor jonge mensen die op zoek zijn naar de zin in hun leven? Sta ik nog wel open voor nieuwe ideeën? Ontwikkel ik nog eigen gedachten of neem ik alles zomaar over uit boeken die anderen voor mij uitkozen? Of ga ik op in een vormeloze massa, zoals de drie leraren op het schilderij? Plots lijken die kindheidsverhalen niet zo lieflijk als ze op het eerste gezicht leken... Welke vragen stelt Jezus u, nu? En wat doet dat met u?

De meditatiegroep nodigt u van harte uit, iedere eerste woensdag van de maand, om 19.45u, na de oecumenische vesper.

Christophe Janssens

Bericht van de MOV: adventsactie 2019

Onze parochie koos dit jaar voor het project in:

El Salvador, de aanpak van moeder- en kindersterfte.

Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.

Het was weer een gezellige drukte tijdens onze bijeenkomsten op 15 en 22 december. Onze zelfgemaakte kerststukjes vlogen weg, er was lekkers bij de koffie en natuurlijk de glühwein! De tweede zondag was even druk en misschien nog wel gezelliger: zo vlak voor het kerstfeest. Velen gaven gul; de laatste kerststukjes werden verkocht; Marlies verkocht wederom haar mooie zelfgemaakte kerstkaarten voor het goede doel en de opbrengst van de tweedehands boekenmarkt ging ook naar El Salvador!

De totale opbrengst was € 1106,50; het kan meer worden, want de opbrengst van de ING bank is op dit moment nog niet bekend.

Goed gedaan, parochianen, maar vooral bedankt voor uw hartelijke, dus stimulerende aanwezigheid!!

De MOV-groep Elke de jong

Orgelconcerten

Het programma voor 2020 is:

- 4 april
- 9 mei
- 13 juni
- 25 juli
- 26 september
- 20 december

De aanvang is steeds om 15:00 uur.

De toegang bedraagt € 10,- (incl. consumptie, tot 15 jaar gratis).

Locatie:

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk),
Elandstraat 194, 2513 GX – Den Haag



voor 2020 kopij overzicht

Kopij inleveren uiterlijk	Verschijningsdatum	Nieuwsbulletin voor het nr - maand
donderdag 16 jan.	zondag 26 jan.	2 – februari 2020
donderdag 20 febr.	zondag 1 mrt.	3 – maart 2020
donderdag 19 mrt.	zondag 29 mrt.	4 – april 2020
donderdag 16 apr.	zondag 26 apr.	5 – mei 2020
donderdag 21 mei.	zondag 31 mei.	6 – juni 2020
donderdag 18 juni.	zondag 28 juni	7 – juli/augustus 2020
donderdag 20 aug.	zondag 30 aug.	8 – september 2020
donderdag 17 sept.	zondag 27 sept.	9 – oktober 2020
donderdag 22 okt.	zondag 1 nov.	10 – november 2020
donderdag 19 nov.	zondag 22 nov.	1–december/januari 2020/2021

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk op de desbetreffende **donderdag**.

Bij voorkeur als bijlage **1 pagina A5, opgemaakt in Word, marges smal, letter Calibri 11, bestandsformaat Word.doc of .docx.**

naar e-mailadres: ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. “Nieuws (*maand*)”
of op het parochiecentrum / secretariaat aan de Da Costastraat 46,
2513 RR, Den Haag. (*postvak Ignatiusnieuws*)

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen te wijzigen of te weigeren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie, bereikbaar via e-mailadres:

ignatius@rkdenhaag.nl

of via het secretariaat van onze parochie.

Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienstdoende koster in de kerk. Uw donatie gaarne op rek.nr.

NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie o.v.v. Misintenties

Parochie-informatie

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola

Secretariaat

Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
070 364 99 26

email: ignatius@rkdenhaag.nl
website: www.rkdenhaag.nl



Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194

Beheercommissie: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Ruud Wiegant : Voorzitter r.wiegant@rkdenhaag.nl
Yvonne Groenewegen : Secretaris y.groenewegen@rkdenhaag.nl
Wim Niemantsverdriet : Budgethouder w.niemantsverdriet@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep : pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

: Peter Witteman, p.witteman@rkdenhaag.nl (diaconie)
: Els Vogelsang, e.vogelsang@rkdenhaag.nl (liturgie)
: Marlies Klooster, m.klooster@rkdenhaag.nl (catechese)
: Ron Fransen. r.fransen@rkdenhaag.nl (gemeenschapsvorming)

Contactpersonen geloofsgemeenschap:

Diaconie: Wim Verhaar pci.ignatius@rkdenhaag.nl

Ledenadministratie: Coenraad Vrouwenvelder
e-mail: ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

Misintenties: opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans: ignatius@rkdenhaag.nl

Autovervoer: Rita van Santen 070 364 33 78

Zieken- en Ouderengroep: Angeliqve de Groot 070 325 25 87

Aanvraag doopbewijzen:

Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs,
of telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur
of via het parochiecentrum / secretariaat

Koren:**Ignatiuskoor:** Tjin Nio Tjia. tjintjia@ziggo.nlCoenraad Vrouwenvelder: c.vrouwenvelder@rkdenhaag.nl**Kinder- en Jeugdkoor:**Maria voor 't Hekke mariavth@hotmail.com**Kosters:** Bertus Schmitz, Tiny Kos, Piet Dijkman,
Peter de Silva, Andrzej Michalski**Communie thuis:** Trees Krans 070 364 99 26**Redactie Ignatiusnieuws:** ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. nieuws (*maand*)**Kerkbijdrage:** Bankrekening: NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. **Kerkbijdrage parochie**
o.v.v. de reden van uw betalingHebt u algemene vragen betreffende onze locatie Ignatius, dan kunt u een mail sturen naar: ignatius@rkdenhaag.nlVoor specifieke vragen betreffende het beheer van de locatie Ignatius kunt u een mail sturen naar: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nlVoor specifieke vragen omtrent het pastoraat kunt u een mail sturen naar: pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl**Collecteopbrengst**

week	datum	collecte	datum	collecte
48	27 nov	€ 8,45	1 dec	€ 283,51
49	4 dec	€ 17,45	8 dec	€ 357,12
50	11 dec	€ 16,00	15 dec	€ 313,91
51	18 dec	€ 30,45	22 dec	€ 383,25
52	24 dec	€ 596,88	25 dec	€ 606,09
52	24 dec	€ 1091,13	29 dec	€ 255,45
1	1 jan	€ 88,15	5 jan	€ 319,76
2	8 jan	€ 23,50	12 jan	€ 203,89
3	15 jan	€ 12,65	19 jan	€ 608,30
4	22 jan	€ 14,35	26 jan	€ 338,86

Spreken met een pastor

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op zondag of door de week om een afspraak te maken.

In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) zijn daar beschikbaar:

Parochievicaris V. Wang

Tel: 070 820 92 82 email: v.wang@rkdenhaag.nl

Diaken H. van Zoelen

Tel: 070-820 9283 email: h.vanzoelen@rkdenhaag.nl

Pastoraal Team

Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 070 820 92 80

Parochievicaris A. van der Helm a.vanderhelm@rkdenhaag.nl 070 820 92 81

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29

Parochievicaris V. Wang v.wang@rkdenhaag.nl 070 820 92 82

Diaken H. van Zoelen h.vanzoelen@rkdenhaag.nl 070 820 92 83

Pastoraal werker J. Eijken j.eijken@rkdenhaag.nl 070 820 92 84

Uitvaartlijn **06 838 74 082**

Pastoraal Noodnummer **06 838 98 041**

Parochiesecretariaat

Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
Tel: 070 820 98 66

Lisette van Oordt
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Maggie Lagers
backoffice@rkdenhaag.nl

