

## **Opening met gebed**

Huiskerkgebed (van de Hand-out) of bij toerbeurt een *persoonlijk* gebed.

**Lees met elkaar Johannes 1, 29-34** in meegenomen Bijbel of op rkbijbel.nl.  
Evangelielezing van de 2<sup>e</sup> zondag door het jaar: 19-1-2020.

## **Reactie**

Ieder: wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom? Inventariseer de eerste reacties. Lees daarna de volgende toelichting.

## **Toelichting op het thema**

In deze lezing staat het getuigenis van Johannes de Doper als wegbereider van Jezus als mens geworden Woord (Jh. 1,14) centraal. Tegen de achterdochtige Joden had hij al gezegd zelf niet “de Messias” en “de profeet” te zijn, zoals die hen door God in het OT (Deut. 18,15) was toegezegd. Johannes kende Jezus niet als de Messias (v. 31.33), maar was door God wel voorbestemd om van Hem te getuigen, zoals de evangelist eerder beweert (Jh. 1,6 en 15). Nu Jezus, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, op hem afkomt, betitelt hij Hem als het “Lam Gods”, n.l. als beeld van het geslachte, onschuldige paaslam t.b.v. Israëls bevrijding uit Egypte en ook als de vervuller van Jesaja’s profetie (Jes. 53,7), waarin de Dienaar van God als een gedwee lam de zonden van de wereld draagt. Zoals een lam in de lente: bode van een nieuwe tijd! Een ander aspect van het getuigenis van Johannes is de nederdaling van de H. Geest als (vredes)duif op Jezus, toen hij Hem doopte: Jezus is de “Zoon van God”. Ten slotte valt op, dat Johannes zijn getuigenis van Jezus zèlf in een speciale openbaring (een visioen?), had vernomen (v. 33: “Hij had tot mij gesproken”).

## **Richtvragen**

- Johannes de Doper noemt Jezus het “Lam Gods” en hij zag een “duif” op Hem neerdalen (v. 32). Wat zeggen die beelden over Jezus?
- Hoe houd jij het “lam” en de “wolf” in jezelf in evenwicht?
- Wat zou de kracht van weerloosheid en nederigheid kunnen zijn? Voorbeelden?
- Hoe kan Jezus de “zonde van de wereld wegnemen” (v. 29), als wij mensen ze steeds weer begaan? Is “Lam Gods, dat *wegneemt* (niet *wegnam!*)..” de sleutel?

## **Voorbeden** (lees gezamenlijk)

Laten wij bidden op voorspraak van Jezus, die Lam Gods wordt genoemd, om nieuwe tijden voor onze wereld en een nieuwe lente in onze kerk.

Laten we bidden voor de slachtoffers van geweld en grootdoenerij: dat zachtmoedigheid het wint dankzij goede mensen als ‘duiven van vrede’.

## **Thuisopdracht:**

Om een completer beeld van de unieke rol van Johannes de Doper in Gods heilsgeschiedenis te krijgen: lees Lc. 1,5-25.57-66; 3,1-23 en 7,18-35.

## **Afsluiting met gebed** (het Onze Vader)

# DE HÛISKERK



## Themablاد

Getuige zijn

(“Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:  
Deze is de Zoon van God”)

(Joh. 1,34)

Januari 2020