

Ignatiusnieuws

NR. 6 JUNI 2019



**Ignatiusnieuws is een uitgave van de
Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola**



Parochie Maria Sterre der Zee

H. Ignatius van Loyola

Den Haag

Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.

Wilt u het "Ignatiusnieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende bijdrage van € 17,50 per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt u zich abonneren.
Zie bij punt 1.

Het abonnement op het Ignatiusnieuws wordt NIET automatisch verlengd! Dege-
nen, die hun abonnement willen houden moeten zich
voor 1 december wéér opgeven:

1. of bij het parochiecentrum, Da Costastraat 46 Den Haag,
telefoon 364 99 26

2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl
onder vermelding van: "Bezorgen Ignatiusnieuws"

LET OP!

De kosten zijn € 17,50
Het rekeningnummer is
ING: NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
Parochiebestuur Ignatiusparochie, Den Haag.
Vermeld aub duidelijk PAROCHIENIEUWS

Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.

Het abonnement loopt van febr. '19 – jan. '20

Parochiecentrum/secretariaat Ignatius geloofsgemeenschap •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •
e-mail ignatius@rkdenhaag.nl •
Website: <http://rkdenhaag.nl>

Bij de voorplaat:
De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Inhoud

Nieuws vanuit de beheercommissie	4
Kinderen	5
Dooptvierenen	5
Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen.	5
Personalia.....	6
Doop.....	6
Boekbespreking.....	7
Uitnodiging!	8
Eerste Communie en Vormsel in 2020.....	9
Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.....	10
Bedevaart Banneux.....	11
Taizé	11
Diaconale.....	12
Bericht van de MOV	13
Nieuws van de meditatiegroep.....	14
Pinkster fietstocht.....	15
Orgelconcerten	16
Lijst inlever- en verschijningsdata van het Nieuwsbulletin voor 2019	17
Parochie-informatie	18
Collecteopbrengst	19
Spreken met een pastor	20
Pastoraal Team.....	20

Nieuws vanuit de beheercommissie

Inmiddels zijn we bij het uitkomen van dit Ignatiusnieuws al weer twee maanden aan de slag als beheercommissie. Onze zoektocht naar een budgethouder heeft een positief resultaat opgeleverd in de persoon van Wim Niemantsverdriet. We wensen hem veel succes en zien uit naar een plezierige samenwerking. In het vorige nieuws hebben we gesproken over een lijst van alle contactpersonen van de werkgroepen; helaas is deze nog niet geheel compleet, maar we doen ons best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Een kleine greep waar we op dit moment mee bezig zijn:

- Het up to date maken van de vrijwilligerslijst van onze geloofsgemeenschap
- Al geruime tijd was er geen schoonmaker voor het parochiecentrum en de kerk. We vinden het belangrijk dat de ruimtes regelmatig schoon gemaakt worden en hebben dan ook besloten om hier voorlopig een professioneel schoonmaakbedrijf voor in te zetten. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee, maar dat is niet anders. Mocht er een vrijwilliger zijn binnen onze geloofsgemeenschap die dit graag op zich zou willen nemen dan horen wij dat graag (vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar).
- Het toilet achter in de kerk wordt door vele bezoekers gebruikt vanwege o.a. de dagelijkse openstelling van de kerk, wat uiteraard heel positief is, maar anderzijds betekent dit dat het toilet er soms niet uit ziet, toiletpapier wordt meegenomen en papieren handdoekjes verdwijnen op de grond of veelvuldig in het toilet. We willen hiervoor een structurele oplossing en zijn in gesprek met een aantal partijen. Wordt vervolgd.
- Peter de Silva is na jaren gestopt met het maken van het Ignatiusnieuws. Gelukkig hebben we Piet Dijkman bereid gevonden om dit over te nemen. Voor wat betreft het inleveren van kopij etc. blijft alles bij het oude. Peter, bedankt voor je jarenlange inzet en Piet veel succes!
- Pastoraatgroep en beheercommissie zijn in gesprek over een aantal zaken die te maken hebben met veranderingen /aanpassingen over o.a. de inrichting van het informatiebord achter in de kerk, het be-

treden van het priesterkoor en de communicatie met de werkgroepen. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we dat weten.

Heb je opmerkingen / suggesties laat het ons weten!

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Iedere maand voert de beheercommissie overleg betreffende alle niet pastorale zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Wil je een keer aanschuiven om je vragen, opmerkingen en suggesties te bespreken?

Je bent het eerste half uur van harte welkom! In verband met onze agenda: laat dit wel van te voren even weten.

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie Geloofsgemeenschap Ignatius

Ruud Wiegant (voorzitter)

Yvonne Groenewegen (secretaris)

Wim Niemantsverdriet (budgethouder)

Kinderen

Doopvieringen

Aanmelden kan bij het secretariaat:

tel.: 070 364 99 26

of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl

Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen.

De volgende doopviering in onze kerk staat gepland op:

<u>Datum doopviering</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Vorbereiding</u>
zondag 7 juli	13.30 uur pw M. Witteman	woensdag 26 juni

(onder voorbehoud)

De voorbereidingen vinden plaats in het parochiecentrum,

Da Costastraat 46, aanvang 20.00 uur.

Personalia

Gedoopt

Mikaela Kelly
Dellisio Noordzee

Huwelijk

1 juni Fennie Euwema en Richard Grul

8 juni Els Bruynooghe en Christophe Janssens

Doop

U bent lang geleden gedoopt vanwege het geloof van uw ouders of u heeft als volwassene er op latere leeftijd bewust voor gekozen om u te laten doopen.

Maar wat betekent de doop voor ons als gelovigen nu precies? Wat zegt de Kerk over dit sacrament? Wat wordt er van een gedoopte verwacht in de dagelijkse praktijk? Op dinsdag 11 juni om 20.00 uur geeft de werkgroep volwassenen-catechese een informatieavond over de doop. Tijdens deze avond staan we onder andere stil bij de bijbelse achtergronden van de doopritus en bekijken we de liturgische betekenis, bezwaren en voordelen van de kinderdoop. Ron Fransen zal deze avond presenteren. Er is gelegenheid om vragen te stellen en om uw ervaringen met de doop met elkaar te delen.

U bent welkom op vanaf 20.00 uur in de bovenzaal, Da Costastraat 46. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U kunt op vrijwillige basis een eigen bijdrage doen in het mandje voor de onkosten die we maken.

U kunt zich opgeven via : ignatius@rkdenhaag.nl

Graag tot ziens!

Namens de werkgroep volwassenencatechese,
Ron Fransen



Boekbespreking

Als je gemotiveerd bent om in je gezin structureel iets aan catechese te doen of een waardevol cadeau zoekt voor een Eerste H. Communiefeest of een Vormsel, dan kan ik een prachtig boek aanbevelen. Ik las een tijd terug over dit boek, dat daarbij kan helpen: "Het katholieke Geloof Ontdekken".

Het is een prachtig geïllustreerd boek, dat in drie hoofdstukken is ingedeeld:

- De bijbel
- De grote geschiedenis van de Kerk
- Het katholieke geloof/ Wat wij geloven en vieren



Het eerste hoofdstuk besteedt aandacht aan wat de bijbel is en wat deze voor ons kan betekenen, maar geeft ook een bloemlezing van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, die voor kinderen erg geschikt zijn. Het Onze Vader in de nieuwste vertaling komt hier ook aan de orde.

In het tweede hoofdstuk zien we, hoe de eerste christenen de kerk vorm gaven en welke bedreigingen er waren, hoe het geloof in Europa werd verspreid, hoe het middeleeuwse klooster ontstond, over Byzantium en de Reformatie, de paus en het Vaticaan, maar ook wordt aandacht besteed aan diverse heiligen, zoals Franciscus en Moeder Teresa. Heel interessant, wellicht ook eens voor een spreekbeurt!

Het derde hoofdstuk gaat in op de vragen, die het geloven aan ons stelt...Wat IS geloven eigenlijk? Er komen gebeden aan de orde, evenals de sacramenten, de zondag, Maria en de heilige Geest. En uiteraard de kracht van het gebed.

Kortom: ik ben erg enthousiast over dit prachtige boek, van uitgeverij Betsaida, dat in ieder gezin aanwezig zou moeten zijn. De prijs kan geen belemmering zijn: dat is slechts €19,90. Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch heeft er een aanbeveling bij geschreven.

Marlies Klooster, PG-lid catechese

Auteur: Jean Mercier e.a.

Vertaalster: Margreet van Boheemen

Titel: Het Katholieke geloof ontdekken

Ondertitel: Van de bijbel tot de sacramenten

Oorspronkelijke Théo Benjamin

Titel:

ISBN: 9789491991301

Formaat: 27,5 x 23,6 x 1,5 cm

Aantal pagina's: 175

Uitnodiging!

Wij doen op **16 juni** onze **Eerste Communie**.

Wij vinden het leuk als u er ook bij bent.

Het begint om 11.00 uur.

Het thema van de viering is: Ik ben bij jullie!

Tot dan!

Alicja, Amelia, Anaïs, Eline, Emily, Faëll, Jadore, Julia, Kabinas, Kamil, Ky, Laila, Laura, Mikaela, Nicola, Nikodem, Renée, Sergius

Eerste Communie en Vormsel in 2020

Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen of gevormd worden?

Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.

Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep vier en voor het Vormsel is deelname mogelijk voor kinderen uit groep acht en de brugklas.

De viering van de **Eerste Communie is op 21 juni 2020**.

De informatie avond voor de ouders van de communicantjes is op **dinsdag 10 september om 20.00 uur** in het Parochiecentrum, Da Costastraat 46.

De voorbereiding start met een bijeenkomst voor ouders en kinderen na de Gezinsviering op zondag **15 september om 12.45 uur**.

De voorbereiding op het **Vormsel** start op **zondag 15 september** in de Paschaliskerk met een viering voor alle vormelingen en hun ouders.

De Vormselviering is in februari 2020, ook in de Paschaliskerk.

De voorbereiding vindt plaats op twee locaties:

Op woensdag van 19.15 uur – 20.30 uur in The Corner (bij de Paschaliskerk)

Op zondag van 10.15. uur – 11.45 uur in de Jacobuskerk.

Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat:

Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26 of e-mail:

ignatius@rkdenhaag.nl

of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl .

Vieringen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:

- **Kinderwoorddienst:** elke **tweede** zondag van de maand, en elke zondag in de **Advent** en de **Veertigdagentijd**. Er is **geen** kinderdienst in de zomervakantie.
- **Gezinsviering:** elke derde zondag van de maand. Er is **geen** gezinsviering in de zomervakantie.
- Elke **woensdag** is er een "**Dag van Ontmoeting**", de kerk is dan open van 10:00 uur tot 19:30 uur, met om:
 - 10.15 uur het ochtendgebed,
 - 12:30 uur een Eucharistieviering,
 - 19:00 uur het avondgebed.
- Elke **eerste woensdag** van de maand is er om 19.45 uur de Ignatiaanse meditatie.
- Elke **eerste zaterdag** van de maand is er om 19.30 uur een Taizé-viering



Vieringen juni 2019

Datum	Tijd	Viering
zo 2 juni	11:00	D. Langerhuizen
zo 9 juni	11:00	Pinksteren, K. van der Geest SVD pw M. Witteman
zo 16 juni	11:00	1 ^e Communie D. Langerhuizen, pw M. Witteman
zo 23 juni	11:00	P. de Ruiten SJ
zo 30 juni	11:00	pw. M. Witteman

(Wijzigingen voorbehouden)

Intenties voor juni

9 juni Riek Bom-Lyssen

Floor Bom

Jan en Auguste Juffermans-Habernig

Bedevaart Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité van het Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariette Béco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud en tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vindt de volgende bedevaart plaats:

**** Een eendaagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019.
kosten slechts € 57.50**

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan

tel. 015-3693148, e-mail : paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn

tel. 070-3205872, e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Taizé MEDITATIEDIENST op ZATERDAG
15 Juni (en elke 1^e zaterdag van de maand, vanaf 01-09-2019)
AANVANG 19:30 uur, IN DE ELANDSTRAATKERK.

Thema: GODS GEEST WERKZAAM IN WAT WIJ DOEN



Diaconale

Armoedebestrijding is een van de taken van geloofsgemeenschappen.

De gevolgen van de financiële crisis zijn nog steeds zichtbaar in onze samenleving. Wel daalt nu weer de werkloosheid en neemt ook het aantal mensen af dat leeft in armoede. Maar de cijfers zijn nog steeds fors hoger dan in 2008.

Zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten lopen een bovengemiddeld risico op armoede. Dat geldt ook voor kinderen. In 2014 groeiden 380.000 kinderen op in armoede.

Parochies zetten zich op tal van manieren in voor de bestrijding van armoede.

Om de paar jaar houden de kerken een onderzoek naar de financiële hulp door caritasinstellingen en diaconieën. Ook dit jaar hebben wij de enquêteformulieren weer ingevuld.

Kerken droegen 36 miljoen euro in hulp en 1,25 miljoen uren aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Het totaal aantal hulpvragen steeg van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015.

Wat doen wij vanuit de parochies tegen armoedebestrijding?

- Wij geven individuele steun waar sociale voorzieningen ontoereikend zijn.
- Wij geven adviezen over hulpverlening vanuit de gemeente of andere instanties
- We steunen collectieve initiatieven zoals Schuld-Hulpmaatje, de voedselbank en inloophuizen.
- We geven informatie over kindervakantiekampen die georganiseerd worden vanuit de kerken of het bisdom. Indien nodig geven wij daarvoor een financiële ondersteuning.

Steun de PCI

Uw hulp is altijd welkom en wordt aan de armen besteed. Het rekeningnummer van de werkgroep Diaconie is NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie.

Een bijdrage via de collectebussen achter in de kerk is ook welkom.

Boekenmarkt

Na de viering op zondag 5 mei was er weer een gezellige drukte in onze boekenmarkt. De opbrengst van de boekenmarkt was deze keer 85 euro. We kunnen daarmee weer mensen helpen die van onze hulp afhankelijk zijn. Onze volgende boekenmarkt zal weer in het najaar zijn.

Spreuk

Geluk is als je je realiseert hoe gezegend je bent met alles wat je hebt.



Bericht van de MOV

Vastenactie 2019
project "Lumen Valley3 Togo " AFRIKA

De totale opbrengst t.b.v. vastenactie 2019 is €1491,00

De carnavalskoffie, de solidariteitssoep/lunch, verkoop van zelf beschilderd porselein en de rode bus: € 786,00,

Via de bankrekening kwam in maart binnen € 410,00 en in april € 295,00

Een mooi bedrag! Bedankt voor uw betrokkenheid!

De MOV-groep

Nieuws van de meditatiegroep



Jean Vanier in 2009 (Foto : C. Janssens)

Elke tijd kent zijn profeten, mensen die namens God spreken en die ons oproepen om onze manier van handelen te wijzigen. Eén van de grote profeten van onze tijd was Jean Vanier, die afgelopen maand overleden is. Hieronder enkele citaten van hem (bron: kerknet.be). “De sterken hebben de zwakken nodig, om menselijker te worden, barmhartiger.”

“Echte heling gebeurt niet door wonderbaarlijke genezingen, maar door wederzijds respect, zorg en liefde.”

“Kwetsbaarheid wordt een bron van kracht en heelheid, een plaats van verzoening en gemeenschap met anderen.”

“Iemand liefhebben is hem zijn schoonheid, zijn waarde en zijn belang laten zien.”

“Wat mensen met een handicap willen, is relateren. Dit is iets unieks. Het maakt mensen die in hun hoofd opgesloten zitten meer menselijk.”

“Te veel mensen zoeken gemeenschap om iets te vinden. De reden van gemeenschap is om te leren vergeven en vergeven te worden.”

Het zijn geen eenvoudige citaten om zomaar snel te lezen of om op een bordje aan de muur te hangen. Het is goed om er voldoende tijd mee door te brengen. Wat maken ze in ons los? Hoe voelen wij ons erbij? Wat vertelt ons gevoel over de keuzes die wij maken in ons leven? Komen die keuzes overeen met Gods droom voor deze wereld?

Wanneer we bij de meditatiegroep Bijbelteksten lezen, dan stellen we onszelf net die vragen. Ignatius noemt dat met een moeilijke term “het onderscheiden van de geesten”. Immers, de woorden van Jezus en van de andere profeten uit de Bijbel zijn ons overgeleverd opdat wij steeds meer Gods droom zouden waarmaken.

De meditatiegroep komt iedere eerste woensdag van de maand samen om 19.45 uur in de kerk.

Pinksterfietstocht



Op tweede pinksterdag gaan wij weer fietsen. Om 10:30 is er koffie in de kerk. Om 11:00 uur vertrekken wij voor een gezellige fietstocht van ongeveer 35 km. Wij zijn tussen 16:00-17:00 terug en sluiten dan af met een borrel, frisdrank en een hapje. Het tempo is rustig en wij zullen regelmatig onderweg stoppen. Neem zelf uw lunchpakket mee. De tocht is gratis en alles wat u onderweg eet of drinkt is voor eigen rekening. U kunt u opgeven bij Bertus onze koster: 070-3649926 (parochiecentrum) Bij extreem weer gaat de tocht niet door. U kunt dan ook het bovengenoemde nummer bellen bij twijfel over het weer.

Wij hopen op een gezellige tocht met mooi weer!

Liesbeth Schnaar, Cora de Neef, Nelly v.d. Kooij, Theo Janssen en Ingrid van den Goorbergh



Orgelconcerten

Het programma voor 2019 is:

- **22 juni** Etienne Walhain, organist van de kathedraal van Tournai in België.
- **13 juli** Bert den Hertog, concertorganist van de Elandstraatkerk
- **3 augustus** Pablo Marquez-Caraballo & Atsuko Takano, afkomstig uit Valencia (Spanje).
- **28 september** Bert den Hertog
- **15 december** Bert den Hertog , orgel m.m.v. Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis.

Dit laatste concert staat in het teken van Kerstmis. Let op, dit concert is op **zondag** !

De aanvang is steeds om 15:00 uur.

De toegang bedraagt € 10,- (incl. consumptie, tot 15 jaar gratis).

Locatie:

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk),
Elandstraat 194, 2513 GX – Den Haag



Lijst inlever- en verschijningsdata van het Nieuwsbulletin voor 2019

Kopij inleveren uiterlijk	Verschijningsdatum	Nieuwsbulletin voor het nr - maand
Donderdag 20 Juni	Zondag 30 Juni	7 - Juli - Augustus
Donderdag 22 Aug.	Zondag 1 Sept.	8 - September
Donderdag 19 Sept.	Zondag 29 sept.	9 - Oktober
Donderdag 17 Okt.	Zondag 27 Okt.	10 - November
Donderdag 21 Nov.	Zondag 1 Dec.	1 - Dec./Januari 2020

Let op! Inleveren van de kopij, voorzien van naam uiterlijk op de desbetreffende **donderdag**.

Bij voorkeur als bijlage **1 pagina A5, opgemaakt in Word, marges smal, letter Calibri 11, bestandsformaat Word.doc of .docx.**

naar e-mailadres: ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. "Nieuws (maand)" of op het parochiecentrum / secretariaat aan de Da Costastraat 46, 2513 RR, Den Haag. (postvak Ignatiusnieuws)

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen te wijzigen of te weigeren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie, bereikbaar via e-mailadres: ignatius@rkdenhaag.nl of via het secretariaat van onze parochie.

Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienstdoende koster in de kerk. Uw donatie gaarne op rek.nr.

NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie o.v.v. Misinten-

Parochie-informatie

Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola

Secretariaat

Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
070 364 99 26

email: ignatius@rkdenhaag.nl
website: www.rkdenhaag.nl



Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194

Beheercommissie: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Ruud Wiegant : Voorzitter r.wiegant@rkdenhaag.nl
Yvonne Groenewegen : Secretaris y.groenewegen@rkdenhaag.nl
Wim Niemantsverdriet : Budgethouder w.niemantsverdriet@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep : pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

: Peter Witteman, p.witteman@rkdenhaag.nl (diaconie)
: Els Vogelsang, e.vogelsang@rkdenhaag.nl (liturgie)
: Marlies Klooster, m.klooster@rkdenhaag.nl (catechese)
: RonFransen. r.fransen@rkdenhaag.nl (gemeenschapsvorming)

Contactpersonen geloofsgemeenschap:

PCI: Wim Verhaar pci.ignatius@rkdenhaag.nl

Ledenadministratie: Coenraad Vrouwenvelder
e-mail: ledenadministratie.ignatius@rkdenhaag.nl

Misintenties: opgeven bij de dienstdoende koster, de receptie
of Trees Krans: ignatius@rkdenhaag.nl

Autovervoer: Rita van Santen 070 364 33 78

Zieken- en Ouderengroep: Angeliqve de Groot 070 325 25 87

Aanvraag doopbewijzen:

Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs,
of telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur
of via het parochiecentrum / secretariaat

Koren:**Ignatiuskoor:** Tjin Nio Tjia. tjintjia@ziggo.nlTijdelijk: Coenraad Vrouwenvelder: c.vrouwenvelder@rkdenhaag.nl**Kinder- en Jeugdkoor:**Maria voor 't Hekke mariavth@hotmail.com**Kosters:** Bertus Schmitz, Tiny Kos, Piet Dijkman,
Peter de Silva, Andrzej Michalski**Communie thuis:** Trees Krans 070 345 99 77**Redactie Ignatiusnieuws:** ignatius@rkdenhaag.nl o.v.v. nieuws (*maand*)**Kerkbijdrage:** Bankrekening: NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. **Kerkbijdrage parochie**
o.v.v. de reden van uw betalingHebt u algemene vragen betreffende onze locatie Ignatius, dan kunt u een mail sturen naar: ignatius@rkdenhaag.nlVoor specifieke vragen betreffende het beheer van de locatie Ignatius kunt u een mail sturen naar: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nlVoor specifieke vragen omtrent het pastoraat kunt u een mail sturen naar: pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl**Collecteopbrengst**

week	datum	collecte	datum	collecte
16	17 april	€ 14,20	18 april	€ 126,25
16	20 april	€ 383,25	21 april	€ 638,65
17	24 april	€ 11,30	28 april	€ 212,38
18	1 mei	€ 17,35	5 mei	€ 282,42

