

Op zaterdagavond 19 april vierden we met de gezinnen en de kinderen van de hele parochie de paaswake in de Elandstraat.



Daarbij waren de teksten aangepast aan het niveau van de kinderen, deden kinderen actief mee bij het voorlezen van teksten en het zingen in het koor en werden maar liefst vier kleintjes gedoopt.



De pastoor legde uit dat er vijf wierookkorrels in de kaars gingen, die de vijf wonden van Jezus voorstelden. Nadat het vuur was gezegend kon de kaars worden aangestoken. De Heer is verrezen!

Pastor Marijke Witteman droeg de kaars naar voren en vier kinderen brachten het vuur, het licht verder naar iedereen in de kerk.

We hoorden het scheppingsverhaal en het verhaal van de doortocht. En natuurlijk ook van de vrouwen bij het lege graf: zij vertelden de apostelen, wat ze van de engel gehoord hadden: Jezus is verrezen!

Na de preek werd het doopwater gewijd, werden er vier kinderen gedoopt. Xelast, Anna, Hubert, en Alysha horen er nu ook bij en zijn opgenomen in de kerk. Proficiat!



Ook werden ze gezalfd met de olie, die juist in die week tijdens de chrisma- mis door de bisschop was gewijd en werd de doopkaars door de (peet-)vaders aangestoken aan de paaskaars.

Ook alle aanwezigen beleden hun geloof opnieuw en werden door de zegen aan hun eigen doopsel herinnerd. De pastoor deed dat al te enthousiast: de kwast vloog van de houder! Maar zo'n, vrolijke noot paste goed in de vrolijke viering.

Bij het uitgaan van de H. Mis, wenste iedereen elkaar zalig Pasen en werden er bloemen uitgedeeld.

