

zondag 9 juli:

Dagverhaal: De geboorte van Simson Dagthema: Het lot bepaald

Eindelijk was het zover, vandaag begon het zomerkamp. We begonnen deze dag met elkaar in de kerk, tijdens de viering. Het was een mooie viering waarin ons kamp een mooie rol kreeg. Onze bagage werd gezegend en ook de gebeden stonden in het teken van ons kamp. We willen u bedanken voor uw aanwezigheid, uw spontane donaties en uw belangstelling.

We aten met elkaar de lunch nog in het zaaltje van de kerk, terwijl buiten de bus al in zicht kwam. Na het inladen en uitzwaaien kon de rit naar Doetinchem beginnen, op weg naar een geweldige kampweek!

Na een goede reis kwamen we aan bij het kampgebouw. De spullen werden uitgeladen en naar de slaapzalen gebracht. Al snel begonnen we met het eerste spel: kennismaken en je groepje ontmoeten. Door middel van rebussen zochten de kinderen hun eigen naam en de daarbij behorende groepjesnaam. Deze week zullen de leeuwen, tijgers, mieren, olifanten, beren en kevers de strijd met elkaar aan gaan. Na wat huishoudelijke mededelingen zoals het opstellen van afspraken en de uitleg van het corveerooster, was het tijd om de bedden op te maken. En even tussen ons, dat kunnen ze heel goed! Dus ouders jullie krijgen het gemakkelijk voortaan! Al snel begon het eerste echte actieve spel; blikkenroof! Met als laatste ronde leiding tegen alle kinderen. Inmiddels was het keukenteam alweer klaar met het avondeten. Vandaag was dat macaroni. We hebben er heerlijk van gesmuld. Na het eten was het tijd voor de eerste corvee taken. Er werd afgewassen (ja, ook dat kunnen ze heel goed!), geveegd, toiletten en douches werden schoongemaakt en zo nog veel meer. Na het corvee was het tijd voor het eerste rode draad spel (met rode draadspellen zijn punten te verdienen voor op het scorebord); levend ganzenbord in het bos. We speelden er twee rondes van, het was een groot succes!

Iets later dan gepland (tja, zo gaat dat op kamp) sloten we de dag af met een fijne dagsluiting. Na de dagsluiting kregen we de eerste uitslag van het rode draadspel en de winnaar van de dagpuzzel (elke dag kunnen de kinderen een puzzel maken en inleveren en aan het einde van de dag wordt de winnaar gekozen). Douchen, tanden poetsen en naar bed! Morgen weer een leuke nieuwe dag...de kinderen moeten in elk geval in hun kampshirt bij het ontbijt verschijnen... Liefs vanuit Doetinchem

maandag 10 juli:

Dagverhaal: Het huwelijk van Simson Dagthema: raadselachtig

Zoals meestal was de eerste nacht van kamp een korte. Veel eerder dan het wekmoment waren de kinderen al aangekleed en wel op het veld aan het spelen. Heel gezellig en vol met energie en nieuwsgierigheid voor de nieuwe dag. Na een work-out tijdens de ochtendgym was het tijd voor het ontbijt. Na het corvee en hebben we de dag geopend tijdens de dagopening. Het was een bijzondere dag vandaag in de geschiedenis van het kamp. We zouden tot aan het avondeten niet meer bij het kamphuis terugkeren...lees maar snel verder om te weten te komen hoe dat zit!

We liepen een eindje naar een heuvel en daar kregen we de uitleg van het spel: het magisch veld. Via een glijbaan, die van deze heuvel naar beneden gleed, betraden we het veld. Hier moesten de kinderen via kleine spelletjes punten en puzzelstukken verdienen. Het was een heus festijn!

Vanaf het magische veld vertrokken we naar de speeltuin 100 meter verderop. Hier lagen de picknickleden klaar en de lunch-bezorg-dienst (keukenploeg met auto) stond klaar met onze lunch. Met gevulde buikjes en voldoende vochtopname speelden de kinderen nog even in de speeltuin. Elk groepje werd afzonderlijk bijeen geroepen om de uitleg van de speurtocht te krijgen en te vertrekken. Zo liepen de groepjes niet te dicht op elkaar. De speurtocht bracht dit jaar een nieuwe route, maar wel met de bekende lintjes. Bij de lintjes, die dit jaar goed verstopt waren, lagen vragen die de kinderen moesten beantwoorden. Onderweg moesten zij ook nog eens goed op de natuur letten. Via een afvinklijst moesten de kinderen allerlei planten en dieren afvinken als zij deze hadden gezien. Midden in de speurtocht was een pauze plaats bij de sluis. De kinderen hebben hier kunnen leren hoe een sluis werkt. Ook de natuur is daar prachtig en we hebben daar goed van genoten. Met al menig vermoeide voeten vertrokken voor de laatste helft van de speurtocht. Daar moesten we wel even van bijkomen (zie foto). Maar het bijkomen leek van korte duur: 'juf, mogen we een bal om te spelen?'. Toen iedereen terug was gekomen van de speurtocht, konden we vrijwel direct aan tafel. Vandaag stond er andijviestamppot op het menu, met dank aan ons kookteam (Martha en Jemima).

Na corvee en zingen speelden we het derde rode draadspel van vandaag; het postcodespel. De bruiloftspost moest in de juiste brievenbussen komen, maar de familie van Simson stond niet helemaal achter deze bruiloft en zij wilden daarom de post tegenhouden. Kortom een leuk smokkelspel!

De dag werd afgesloten met de dagsluiting en aansluitend werden de scores van alle rode draadspellen bekend gemaakt. Het is reuze spannend! Op naar morgen!
Liefs vanuit Doetinchem.

Dinsdag 11 juli:

Dagverhaal: Simson strijdt met de Filistijnen Dagthema: 1 tegen 100

Wat een gezellige groep kinderen hebben we mee op kamp. Het is fijn om te zien dat iedereen het zo naar zijn zin heeft. Af en toe slaat de vermoeidheid een beetje toe, maar er is altijd een 'geheim' energiepotje waar wij als leiding soms wel van staan te kijken.

Vandaag werden de kinderen (althans degene die nog lagen te slapen) gewekt met harde muziek en een polonaise van de leiding. Na ochtendgym mochten we weer heerlijk ontbijten. Tijdens de dagopening lazen we weer samen het verhaal van deze dag. Aansluitend kregen we de uitleg van het eerste rode draadspel van de dag; het 6 kamp op kracht. Eens kijken of we kunnen zien waar iedereen zijn kracht ligt; in snelheid, slimheid of in sterkte. Er was onder andere verspringen, spijkerbroek hangen en krattenrace. Aan het einde van het 6 kamp hielden we nog een fanatieke touwtrekwedstrijd. De leiding moest het bekopen, ook zij waren nergens toen zij eindelijk ook even mee mochten doen. De kinderen zijn te sterk dit jaar!

Tijd voor een lekkere lunch met soep. Even weer op kracht komen voor de middag. Wat boffen we toch met dit weer. Ondanks een kleine bui, vermaakten we ons prima. Op naar het volgende rode draadspel; het strepenspel. De kinderen moesten drie kleuren schminkstrepen verzamelen. Hadden ze drie strepen dan moesten ze een leiding tikken om een Filistijnenkaart te krijgen voor hun team. Echter de tikker hadden ook babydoekjes en als zij jouw tikten dan mochten zij de strepen van je voorhoofd vegen. Een strategisch, maar vooral erg leuk spel. Eenmaal terug uit het bos speelden we het spel Britse Bulldog, een klassieker en tevens een groot favoriet bij menig kind. Even hadden de kinderen vrije tijd (wat erg schaars is op dit kamp door alle leuke spellen) tot het eten. Vandaag stond er nasi op het menu. We hebben weer heerlijk kunnen smullen van de kookkunsten van ons kookteam.

Na het eten en corvee speelden we honkbal. Het ging er gezellig aan toe. Na een heleboel potjes was het tijd om de dag af te sluiten met de avondsluiting. Eindelijk hebben we de nieuwe kampeiding 'gedoopt'. Tot morgen! Liefs uit Doetinchem

woensdag 12 juli:

Dagverhaal: Simson in Gaza Dagthema: Geheime krachten

De dag begon met regen, regen en nog eens regen. Bij het ontbijt was het maar wat stilletjes... moeheid begon zijn tol te eisen. Maar niet getreurd! We zetten gewoon wat klassiekers aan en dat bracht de sfeer er goed in. Van 'Er staat een paard in de gang' tot 'YMCA', het kwam allemaal voorbij.

Na deze rustige opstart konden we ook vandaag niet onder de hobby's (corvee) uit. En na de dagopeningen begonnen we dan met het eerste rode draadspel van vandaag. Het spel werd een beetje aangepast zodat het binnen en onder de afdakjes plaats kon vinden. Het spel was een succes! Je moet sleutels verzamelen met codes erop. Met die codes kon je dan weer een nieuwe code maken en met de juiste code kreeg je van de leiding de sleutel. Daarmee kon je een slotje openen en daarmee verdiende je voor iedereen van het groepje een rozenkrans (glow in the dark!).

De lunch stond alweer op ons te wachten, met soep en weer van alles voor op brood. Na de lunch zijn we gaan knutselen. We maakten dit jaar sleutelhangers met een kruisje eraan van kralen en nog veel meer creatieve hangers. Alle kinderen gingen enorm gemotiveerd aan de slag en hielden het knutselen wel anderhalf uur vol! We moesten ze ergens een keer gaan afremmen in hun creativiteit, want we wisten dat het volgende spel ook echt geliefd zou zijn. We speelden hakobal. Een spel vol samenwerken, strategie en vooral veel plezier.

In de tussentijd arriveerde pastoor Dolf Langerhuizen. Samen aten we wraps en na het avondmaal maakten we alles klaar voor de viering. Het was een mooie en leuke viering.

Na de viering mochten de kinderen nog even hakobal spelen, terwijl de leiding in het geheim de spooktocht voorbereidde. Alle ramen van het kamphuis waren afgeplakt, zodat het lekker donker werd. We keken een filmpje van iemand die bij het kamphuis liep, terwijl er een verhaal werd voorgelezen. Precies op het moment dat het figuur in de film de deur open deed... ging de deur van het kamphuis open! Dit was voor sommige al eng genoeg! De kinderen verdeelden zich over drie groepen en zo mochten zij het bos onder begeleiding betreden. Het werd een spannende avond!

Omdat we nu wel heel erg laat naar bed gingen mogen we morgen wat langer blijven liggen. Wel zo fijn voor de kinderen....en de leiding! Liefs uit Doetinchem

donderdag 13 juli:

Dagverhaal: Simson en Delila Dagthema: Geheime krachten

We sliepen vanochtend lekker uit, na de spookachtige avond van de dag ervoor. We stonden rustig op en na de ochtendgym konden we aanschuiven bij de brunch. Met bolletjes, knakworstjes, gebakken ei en nog veel meer lekkere dingen is de brunch altijd een stuk uitgebreider en specialer dan een ontbijt of lunch. Na de brunch hadden we uiteraard weer corvee.

Na het corvee gebeurde er iets bijzonders. De kampoudsten namen het initiatief om met een paar kinderen blikkenroof te spelen. Deze groep groeide en groeide. Het was gaaf om te zien dat het spel werd opgezet, regels werden gehandhaafd en het gewoon heel gezellig was zonder dat de leiding iets hoefde te regelen (we keken vol bewondering vanaf een afstandje

mee). De kinderen die niet meededen met het blikkenroof initiatief waren druk in de weer met een pad en een viertal sprinkhanen. Deze werden gedoopt tot kamp-huisdieren en zo was iedereen heerlijk zijn eigen ding aan het doen. Deze tijd moest onderbroken worden voor de dagopening en het rode draadspel van vandaag. Het was een handelsspel, waarbij wij erachter kwamen dat nog niet iedereen heel vaardig is in handelen. Zo waren er wat schijn-aanbiedingen van leiders waar de kinderen met open ogen instonken (één grondstof kostte 1 euro, maar soms had een leider wel een aanbieding van 3 grondstoffen voor maar 4 euro!). Het was een leuk en strategisch spel.

Na dit spel kregen de kinderen vrije tijd om zich voor te bereiden op de bonte avond. Ook dit was zo gezellig dat zelfs de leiding een beetje vergat dat de barbecue al aangestoken moest worden. Want het is geen bonte avond als de barbecue niet aan is gegaan! We genoten van een heerlijke maaltijd, buiten aan de picknicktafels.

Na een kort corvee moment en de dagsluiting kregen we bezoek. David, een oude bekende van het kamp, kwam speciaal naar Doetinchem om een muziekworkshop te geven. Het werd een muzikaal en actief uurtje. Het hebben rites geklapt en gezongen en we hebben muziek gemaakt met instrumenten. Trommels, bellen, triangels, je kon het zo gek niet bedenken of David haalde het uit zijn autootje. We hebben hem hartelijk bedankt en hopen hem in de toekomst nog eens op het kamp te verwelkomen.

We startten daarna met de acts die de kinderen zelf hadden voorbereid. De presentatie werd gedaan door een lijk Gerard) en DeLika (Corina) en de jury bestond uit mister DisLike (Barry) en Misses ShareLike (Esther). Na de acts hebben we dansvloer geopend en de foto's van de afgelopen dagen waren ook te bekijken via de beamer. Het was een heel gezellige avond vol met plezier en gezelligheid. We sloten deze avond af buiten rond het kampvuur. Esther vertelde nog een spannend verhaal en daarna dropen de kinderen rustig aan naar bed, de laatste nacht in.

Morgen maken we er nog een leuke laatste dag van. We zien de ouders morgen graag bij de viering in de kerk. Zo kunnen we het kamp met elkaar afsluiten. Tot dan!
Liefs uit Doetinchem.

vrijdag 14 juli:

Dagverhaal: Simsons dood Dagthema: Kracht herwonnen

Na een zeer gezellige bonte avond moesten de kinderen vanmorgen weer vroeg opstaan. Na het corvee, de dagopening en het inpakken van de tassen vond de finale van onze rode draadspellen plaats.

De kinderen moesten bij de andere groepjes vlaggen gaan roven. Elke geroofde vlag was 1 punt waard. Ieder groepje had ook verdedigers. Zij konden de aanvallers op de hand tikken zodra ze de vlag in het vak hadden gepakt. Het was voor de kinderen dus nog een heel karwei om de vlag te roven. De kinderen moesten dus goed samenwerken.

Na het laatste rode draadspel gingen we lunchen met de lunchpakketjes die de kinderen bij het ontbijt gemaakt hadden.

Het weer werd op de laatste dag slecht. Er viel heel veel regen. Zo veel dat we een lekkage in het kamphuis hadden. We hebben toen eerst de uitslag van de rode draadspellen bekend gemaakt.

Het uiteindelijk winnende groepje is de mieren!

Hierna gingen we gezellig met zijn allen een film kijken.

Na de film stond de bus klaar om weer met zijn allen terug naar Den Haag te gaan.

Na de afsluitende gebedsviering ging iedereen weer naar huis.

Wat hebben we toch een topweek met elkaar gehad!

Ben jij er volgend jaar weer bij?