



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Willibrord
Den Haag



KERKNIEUWS

Juni 2018

Geloofsgemeenschap H. Willibrord

Secretariaat:

De Bockstraat 58 2525 SZ (zij-ingang H. Marthakerk)

T: 070 380 5355

E: willibrord@rkdenhaag.nl W: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord

Openingstijden secretariaat: dinsdag 10-14 uur, donderdag 10-12uur.

Uitvaartlijn 06 838 74 082

Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041

Kerkgelegenheden:

H. Marthakerk Hoefkade 623

H. Joseph Esperantoplein 12

Beheercommissie H.Willibrordgeloofsgemeenschap:

E: beheercommissie.willibrord@rkdenhaag.nl

Gerard van Dommelen – voorzitter E-mail: gvandommelen@ziggo.nl

Koos Fillekes - secretaris

Delailah Linger - budgethouder

Shennel Bernadina - gebouwen

Pastoraatgroep:

E: pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl

Mw. N. Davelaar Liturgie

H. Lourens Diaconie

H. van Loon Samenlevingsopbouw

Mw. S. Zichem Catechese

Parochiesecretariaat:

Neuhuyskade 97 2596 XK Den Haag T: 070 820 98 66

E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Pastoraal team:

Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 070 820 92 80

Vicaris A. van der Helm a.vanderhelm@rkdenhaag.nl 070 820 92 81

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl 070 365 77 29

Pater Y. Asa SVD j.asa@rkdenhaag.nl 070 820 92 82

Diaken 070 820 92 83

Pastoraal werker J. Eijken j.eijken@rkdenhaag.nl 070 820 92 84

Pastoraal werker mw. M. Witteman m.witteman@rkdenhaag.nl 070 820 92 85

Contact:

Ledenadministratie – E: ledenadministratie.willibrord@rkdenhaag.nl

Ibanummer Willibrord Parochie: NL62 INGB 0003 0812 73

IN MEMORIAM: ED REIJSBERGEN

14 APRIL 1955 – 5 MEI 2018

Onverwacht bereikte ons het trieste bericht dat op veel te jonge leeftijd van 63 jaar onze vrijwilliger en koster Ed Reijsbergen op 5 mei 2018 is overleden na een acute hartstilstand.

Na het moment van verbijstering en ongeloof ga je terugblikken en meteen vooruit kijken. Terugblikken op álles wat Ed voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend. Een kleine 20 jaar heeft hij laten zien hoeveel werk er in het parochieleven gaat zitten om het levend en actief te houden. Het zijn niet alleen de wekelijkse vieringen op zaterdag en zondag, maar vooral alle andere werkzaamheden die tussen de weekenden plaatsvinden. Van het opruimen en schoonhouden van de kerk en nevenruimten, tot het uitvoeren van kleine reparaties, lekkages, ontvangen van werklui en nog veel meer van dit soort klusjes waar je niet zo gauw stil bij staat als je aan een koster denkt.

Hiermee typeer ik Ed als de man aan wie je dit allemaal kon over laten. En Ed dééd het dan ook met volle overtuiging, mede gesteund door zijn vrouw Netty.

Als je terugblijkt op Ed's activiteiten voor de Willibrordgemeenschap, dan denk je meteen aan de Kerststal. Ieder jaar wist hij de parochianen te verrassen met weer een nieuwe creatie van de stal. Ieder zag de stal er ánders uit. De beelden mogen dan de traditionele, monumentale beeldenzijn, maar de omgeving was totaal anders. Van woestijn tot poolscene, je kunt het zo gek niet bedenken of Ed heeft dat toch maar weer neergezet. En zo verraste hij de kerkbezoekers wel vaker: met Moederdag, na de Paasviering, na de viering van de Eerste Communicanten, de vrijwilligersavond. Een klein aandenken, presentje. Het wás er gewoon.

Die creativiteit zullen wij zeker gaan missen. En dan blik ik meteen vooruit. In een indrukwekkende uitvaartplechtigheid daags na Hemelvaartsdag, verwoorde ons aller bekende pater Geert Groenewegen het zo passend: "Zoals Jezus tegen zijn leerlingen zei: "Ik vaar ten hemel naar mijn Vader, nu zullen jullie zelf moeten doen wat ik jullie geleerd heb", zo kunnen we

ook over Ed zeggen: er zullen elf ánderen op moeten staan om ál zijn werkzaamheden en taken over te nemen en te continueren.” En dat is een hele uitdaging die we mét elkaar moeten oppakken.

Het plotselinge overlijden van Ed treft ons allen diep. Allereerst natuurlijk zijn vrouw Netty en alle andere familieleden. Wij wensen hen heel veel kracht en energie om elkaar tot troost te zijn om dit verlies te verwerken. Dat Gods zegen en het geloof dat Ed vanuit de hemel over hun schouders mee zal kijken, hen hierbij mogen steunen.

Ook onze geloofsgemeenschap treft het overlijden van Ed zwaar. Laten we daarom met elkaar de geest van Ed voort laten leven door zijn werkzaamheden op te pakken en te continueren.

Met een paar passende woorden uit het afscheidsgedicht dat tijdens de uitvaartplechtigheid werd voorgelezen sluit ik dit “in memoriam” af:

Ween niet

Ik ben slechts naar de andere kant.

Denk aan mij, bid met mij,

Zoals je altijd gedaan hebt.

Het leven is wat het altijd is geweest.

De draad is niet gebroken.

Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.

Ed, rust in vrede.



DANKBRIEF AAN PAROCHIANEN MARIA STERRE DER ZEE.

Heer, laat Uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. (ps 33:22) Beste Pastoor Dolf, Pastoraal Team, M.O.V groep en alle parochianen. Het goede resultaat van de vastenactie 2018 van onze parochie heeft ons verrast. Uit het diepste van ons hart; zr. Elvira, mijn medezusters en de kinderen uit Timor willen u allen hartelijk danken voor uw gebed, liefde, aandacht en goedgevendheid voor onze projecten van de vastenactie 2018. Er is totaal € 900,- binnengekomen, € 600,- hiervan kwam van de communicanten. Wij zijn er heel erg blij mee. Daarom zeggen wij;

God is overstelpend goed. Zijn goedheid is als morgendauw. Elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw.

Hartelijke groet, Zr. Elvira Telik, SSpS

LIEF EN LEED

Gedoopt in mei 2018:

In de maand mei was er geen doop datum in de Willibrord gemeenschap. Wilt u uw kind laten dopen en wilt u hierover informatie? Lees de informatie verderop in dit kerknieuws, of kijk op de website voor meer info over doopdatums en inschrijving.

Overleden in mei 2018:

Eduard Johannes Antonius Reijsbergen (63)

AKTIE KERKBALANS 2018



2018

VIERINGENOVERZICHT *(wijzigingen voorbehouden)*



JAAR VAN HET GEBED

Onze bisschop, Mgr. van den Hende heeft dit kerkelijk jaar uitgeroepen tot het jaar van gebed. In diverse verschillende bijeenkomsten van het bisdom Rotterdam wordt hier speciaal aandacht aan besteed. In onze parochie besteden wij hier ook aandacht aan door in iedere Stella Maris, het parochieblad van Maria Sterre der Zee, een parochiaan hierover aan het woord te laten.

Schrijft u het volgende artikel?

Schrijft u het volgende artikel over het gebed in uw leven? Vragen die kunnen dienen als leidraad:

Wat betekend gebed in mijn leven?

Hoe en wanneer bid ik?

Bid ik via de heiligen tot God of rechtstreeks tot God?

Uw bijdrage / artikel kunt u sturen naar het mailadres van het secretariaat:
willibrord@rkdenhaag.nl

VIERINGENOVERZICHT *(wijzigingen voorbehouden)*

Datum	Kerk	Tijd	Soort viering	Voorganger	Koor*	Gemeenschap
2-jun	H. Martha	19.00	Eucharistie	D. Langerhuizen		
3-jun	Josephkapel	11.00	Eucharistie	J. Mul		Surinaams
3-jun	H. Martha	11.00	Eucharistie	D. Langerhuizen	HT	
				1e H. Communie		
3-jun	H. Martha	13.00	Eucharistie	K. vd Geest SVD		Engelstalig Afrikaans
9-jun	H. Martha	19.00	Eucharistie	A. van der Helm		
10-jun	Josephkapel	9.30	Eucharistie	K. vd. Geest SVD		Nederlands
10-jun	H. Martha	11.00	Eucharistie	Br. van St Jan	MK	
10-jun	H. Martha	13.00	Eucharistie	P. Mazono SVD		Engelstalig Afrikaans
16-jun	H. Martha	19.00	Eucharistie	D. Langerhuizen		
17-jun	Josephkapel	9.30	WOCO	Zr. E. Telik SSps		
17-jun	H. Martha	11.00	Eucharistie	Br. van St. Jan	HT	
17-jun	H. Martha	13.00	Eucharistie	K. vd Geest SVD		Engelstalig Afrikaans
23-jun	H. Martha	19.00	Eucharistie	A. van der Helm		
24-jun	Josephkapel	9.30	Eucharistie	K. vd. Geest SVD		Nederlands
24-jun	H. Martha	11.00	WOCO	Elma Beerends	MK	
24-jun	H. Martha	13.00	Eucharistie	E. Owusu SVD		Engelstalig Afrikaans
30-jun	H. Martha	19.00	Eucharistie	Y. Asa SVD		
1-jul	Josephkapel	11.00	Eucharistie	J. Mul		Surinaams
1-jul	H. Martha	11.00	Eucharistie	K. vd. Geest SVD	HT	
1-jul	H. Martha	13.00	Eucharistie	K. vd. Geest SVD		Engelstalig Afrikaans

* Koor

HT= Heaven Touch

MK= Marthakoor

TLS= The Little Stars

VIERINGEN IN DE WEEK

Op woensdagochtend is er wekelijks in de H. Marthakerk een Eucharistieviering om 9:00u, met aansluitend koffie. Indien er incidenteel geen priester kan voorgaan, zal er een Woord & Communieviering gehouden worden.

Op dinsdag- en donderdagavond is er wekelijks een Eucharistieviering om 19:00u in de huiskapel van de HIRCOS.

MISINTENTIES

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u terecht bij het secretariaat, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur of op zondag bij de koster. Voor misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium). Hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal € 10.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. Ook kunt u uw intentie(s) op zondagmorgen voor de viering opgeven bij de koster en het bedrag betalen.

PAROCHIËLE ZIEKEN- EN OUDERENBEZOEK GROEPEN:

Binnen de parochie Maria Sterre der Zee is een bezoekgroep opgericht voor ouderen en zieke mensen. Vrijwilligers uit deze bezoekgroep kunnen u helpen en begeleiden. U vindt de folder achter in uw wijkkerk. U vindt in deze folder wat de bezoekgroep voor u kan doen en wie de contactpersoon is aan wie u informatie kunt vragen.

GESPREK MET EEN PASTOR

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek en/of in een persoonlijk gesprek het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op zondag of door de week om een afspraak te maken.

U kunt ook bellen (070-8209866) of een mail sturen aan: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl om een afspraak te maken.

KORTE BERICHTEN

Kinderkoor The Little Stars

Na een lange zoektocht hebben wij mogelijk een nieuwe dirigent gevonden die graag een doorstart zou willen maken met kinderkoor The Little Stars. Daarom zijn wij opzoek naar kinderen van 6 tot 12 jaar die het leuk vinden om in den kinderkoor te zingen of een instrument te bespelen. Geef je op via het emailadres van de parochie secretariaat: willibrord@rkdenhaag.nl of vul de inschrijfformulier achter in de kerk in en geef het af op het: Secretariaat, De Bockstraat 58

Koor Heaven's Touch

Koor Heaven's Touch is op zoek naar nieuwe leden. De leden van het koor komen voornamelijk uit Curaçao en Bonaire en zingt liederen in het Papiaments, Nederlands, Engels, Spaans en heel soms ook Latijn. De liederen variëren van rustige meditatieve muziek tot lekker swingende muziek met een Caraïbisch tintje. Het koor repeteert elke donderdag avond van 19:30 tot 22:00 in de Marthakerk. Als koor van de Willibrord gemeenschap zingt het koor voornamelijk iedere 1ste zondag van de maand, feestdagen en bijzondere vieringen in de Marthakerk. Vind jij het leuk om bij dit dynamisch jong volwassen koor te zingen of misschien wel een instrument spelen, meld je dan aan bij Mirianella Davelaar op telefoon nummer 0652395757 of stuur een email naar heavenstouch.denhaag@gmail.com

Multicultureel Marthakoor

Altijd al willen zingen in een kerkkoor? Het Marthakoor verzorgt iedere tweede en vierde zondag van de maand de muzikale omlijsting van de eucharistieviering.

Kom gerust vrijblijvend een keer de sfeer proeven tijdens de zangrepetitie op vrijdagavond van 19.45 – 22.00 uur in de parochiezaal (ingang De Bockstraat 58). Ook meezingen op projectbasis (bijvoorbeeld voor Pasen of Kerst) behoort tot de mogelijkheid. Zien we u of jou binnenkort een keer? Wij ontvangen je met een warm onthaal.

"Daarom kinderen van Bethel verzamel Ik u":

U bent allen uitgenodigd om gezamenlijk met de gemeenschappen van alle talen, rassen en volken voor de vrede te komen bidden. Wat het ook is dat u aan het hart gaat, dood, ziekte, schuld, onrecht of lijden, de plannen van God met u zijn van een andere orde en grootte. Een belofte deed God aan Jacob bij Bethel. Als kinderen van één Vader wil Hij ons verzamelen om als Jacobs nakomelingen ons deze belofte gestand te doen. Iedere maandag bij de H. Marthakerk. Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur.

Vrijwilligers secretariaat Willibrord:

Bent u handig met de computer, administratief geschoold en bent u bereid om met allerlei werkzaamheden op het secretariaat te helpen? Dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken. Ook al heeft u weinig tijd, of denkt u: "nee, niks voor mij", toch doen wij een beroep op u! Als u wilt dat het secretariaat goed bereikbaar blijft voor uw vragen en werkzaamheden, dan vragen wij u om u aan te melden als nieuwe vrijwilliger - geef uw geloof handen en voeten. Aanmelden via: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of willibrord@rkdenhaag.nl

Schoonmaak Marthakerk

Het was geweldig dat we de afgelopen keer bij het schoonmaken van de kerk extra hulp kregen vanuit de Afrikaanse gemeenschap. We hadden zelfs tijd om tussendoor even koffie te drinken (of thee). Ook u bent nog altijd welkom om op de tweede zaterdag van de maand te komen helpen bij de schoonmaak van de kerk. We zijn er dan van 10.00 tot 12.30 uur. Vele handen maken licht werk. Ingang De Bockstraat. De volgende schoonmaak data kunt u vast in uw agenda noteren:

12 mei en 9 juni van 10.00 - 12.30 uur

Cleaning the Church

It was great last time that we had support from ladies from the African community to clean the church. Also Peter was present to give us a hand. We even had time to stop for a coffee (or tea). You are still welcome on every 2nd Saturday of the month to help us clean the church. We are there from 10 in the morning till approx. 12.30 hrs. Many hands make light work. Perhaps you can put the next dates in your diary.

May 12th and June 9th. Hope to see you all again.

U kunt informatie inwinnen bij de heer Henk van Loon, via zijn mobiele nummer 06-30 97 25 07. Henk van Loon

Bloemenbus

We bevinden ons midden in de Veertigdagentijd en bereiden ons voor op het naderende Paasfeest.

Na een periode van overdenking en soberheid wilt u toch ook dat het altaar en priesterkoor er met het Paasfeest rijkelijk versierd wordt met bloemen? Vergeet daarom onze speciale BLOEMENBUS achterin de kerk niet met uw financiële bijdrage. De bloemenbus is achterin de kerk bevestigd aan de pilaar die naar de uitgang leidt. Stop wat in die bus voordat u de kerk verlaat!

Vrijwilligers gezocht Uitvaartlijn

Het parochiebestuur/Pastoraal Team is op zoek naar versterking van het team vrijwilligers van de uitvaartlijn. In de parochie worden uitvaarten centraal aangenomen via deze uitvaartlijn die steeds voor een periode van 2 weken door een vrijwilliger bemand wordt. Een kleine taak: u krijgt een kleine mobiele telefoon. De vrijwilligers doen dit met veel liefde en toewijding maar zijn hard op zoek naar mensen die het team willen versterken. Hoe groter het team, hoe kleiner de last. Heeft u interesse of vragen? Neem contact op met het parochiesecretariaat.

Website beheerder

De Willibrordgeloofsgemeenschap is op zoek naar een beheerder voor haar webpagina op de website van de parochie Maria Sterre der Zee.

Van de beheerder wordt verwacht dat hij/zij de webpagina van de Willibrordgemeenschap actueel houdt en mededelingen plaatst van aankomende activiteiten. Heb je kennis van websitebeheer en wil je wekelijks de webpagina van de Willibrordgemeenschap actualiseren, neem dan contact op met het secretariaat of met Gerard van Dommelen om je nader te laten informeren over deze taak.

WEBSITE

Wilt u niks missen?

Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke week 5 minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl.

Dan mist u niks.

SACRAMENTEN

Op de website (rkdenhaag.nl) vindt u alle informatie over het toedienen van sacramenten.

Doopsel

Onder sacramenten/doopsel vind u alle informatie over de doop toediening in onze parochie. Hier vind u ook de doopdata en aanmeldingsprocedure. Spreek tijdig uw doopdatum af, dit moet minimaal een maand vóór de doopdatum zijn doorgegeven i.v.m. de voorbereiding samen met de voorganger!

Huwelijksvoorbereiding parochie Maria Sterre der Zee:

In de parochie worden stellen voorbereid op hun kerkelijk huwelijk. Ook het komende jaar wordt in de parochie Maria Sterre der Zee deze cursus gegeven. Deze cursus is bedoeld voor mensen van de parochies die willen trouwen, ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten Parochie Maria Sterre der Zee voor de RK-Kerk wilt trouwen, kunt u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding volgen. Het gaat om een gezamenlijke voorbereiding met een aantal bruidsparen samen. Op de website vind u meer informatie.

VERSCIJNINGSDATA KERKNIEUWS

Kopij voor het kerknieuws graag uiterlijk donderdag 21 juni inleveren per e-mail: willibrord@rkdenhaag.nl

De verschijningsdatum van de volgende editie is: 1 juli 2018 en bestrijkt 2 maanden(in augustus verschijnt er geen maandbericht)

MEDEDELINGEN VIA KERKNIEUWS

Indien u wat wil laten plaatsen in het kerknieuws, kunt u dit per mail aan het secretariaat doorgeven. Het kerknieuws komt elk eerste weekend van de maand uit.

WILLIBRORDZOMERKAMP 2018

AANMELDING WILLIBRORD ZOMERKAMP GESTART

Dit jaar is er het 10e Willibrord-zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar? Heb jij zin in plezier en avontuur?

Wil jij delen in het geloof? Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie?

Geef je op en ga met ons mee op kamp!

Lees meer in de flyer over het Willibrord-zomerkamp 2018. Deze vindt je op de website en achterin de kerk. Op de website vindt je ook het verslag van vorig jaar.

KAMPINFO

Onder leiding van een gemotiveerd team aan begeleiders reizen we af naar het oosten van het land, waar een geweldige omgeving en een gezellig kamphuis op ons wachten. Hier zullen we ons vermaken met verschillende activiteiten op het gebied van spel, sport, ontspanning en geloof. Iedere dag begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting waarin het (dag)thema centraal staat. Het thema van dit kamp is: Het is pas het begin.....

Het thema, Het is pas het begin, is gebaseerd op de verhalen over De Schepping. Elke dag zal er in het dagthema een nieuw deel van het verhaal centraal staan. Het verhaal wordt verwerkt in allerlei andere activiteiten.

Het kamp brengt ons ook dit jaar naar Doetinchem. Het kamphuis waar we zullen verblijven biedt een fijne en natuurlijke omgeving. Een week vol met plezier, spel, sport, gezelligheid en geloof!

Wacht niet langer en vul het inschrijfformulier in!

We zien je graag op het kamp!

Het Kampteam



Parochie
Maria Sterre
der Zee

10 jaar Willibrordkamp
Het is pas het begin...

10e

GA MET ONS MEE OP KAMP!

Kamp

het thema is:

Geloof

De schepping.



Spel



Data:

15 juli t/m 20 juli 2018



Sport

8 t/m 12 jaar



**Vier met ons
het begin**



Parochie
Maria Sterre
der Zee

