

Parabels

Bij wijze van spreken . . .

Een serie woensdagochtenden in het seizoen 2017-2018

over gelijkenissen van Jezus



in de pastorie van de H. Agneskerk

Beeklaan 188

Den Haag

Jezus – verteller van verhalen

Jezus was een echte leraar die graag en goed les gaf. Hij deed dat op verschillende manieren:

Soms sprak hij mensen heel direct aan. Dat kon bemoedigend zijn, maar soms ook heel kritisch.

Wat hij nog wel eens deed, was een spreuk gebruiken. Dat deed hij direct al de allereerste keer dat hij in het openbaar optrad in de synagoge van Nazareth (Lucas 4,16-30). Hij zei toen tegen de mensen die verbaasd waren dat hij als zoon van Jozef zulke hoopvolle woorden sprak: ‘Geneesheer, genees u zelf.’

Soms deed hij zulke bijzondere uitspraken dat ze bij ons zijn blijven hangen. Denkt u maar aan: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’ of ‘Een ieder die zich verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zich verlaagt, zal verhoogd worden’.

Maar het meest bekend is hij geworden door de vele verhalen die hij vertelde. Bij ons staan die verhalen bekend als gelijkenissen of parabels. De meest bekende gelijkenissen zoals die van ‘de barmhartige Samaritaan’, die van ‘de verloren zoon’ dan wel die van ‘de farizeeër en de tollenaar’ vind je in het Lucasevangelie (10,30-37; 15,11-32; 18,9-14).

Vraagt u ‘Waarom vertelt Jezus parabels? Wat wil hij ermee bereiken?’ dan is een goed antwoord op deze vraag, dat hij mensen op een andere manier naar hun gedrag wil laten kijken.

In onze oecumenische bezinning willen wij het in het komende seizoen over deze parabels hebben. Maar wij moeten een keuze maken, want het zijn er teveel om ze allemaal te behandelen.

De schrijvers van de evangeliën hebben ze vaak bij elkaar gezet. Dat hebben ze gedaan, als gelijkenissen een gemeenschappelijke thema hebben. Zie bijvoorbeeld de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Luc. 18,1-8) en die van de farizeeër en de tollenaar (Luc. 18,9-14) die daar direct op volgt. Het gaat in beide gelijkenissen om het gebed.

Hoe gaan wij die woensdagochtend te werk?

Wij kijken nauwkeurig naar wat er in de gelijkenis gezegd wordt, en tegen wie Jezus de gelijkenis vertelt, maar wij willen natuurlijk ook bezig zijn met de vraag naar de betekenis voor ons mensen vandaag. Die tweede vraag behandelen wij door met elkaar in gesprek te gaan – na de pauze – in het tweede deel van de ochtend.

De voorbereidingscommissie hoopt en verwacht inspirerende bezinningsochtenden. Weet u van harte welkom.

Locatie: pastorie van de H. Agneskerk

Adres: Beeklaan 188, Den Haag

Dag: woensdagmorgen 25 oktober 2017, 29 november 2017. 24 januari 2018, 21 maart 2018, 16 mei 2018 (met lunch)

Tijd: 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)

Inleiders: Klaas Wigboldus
Nico Riemersma
Marijke Witteman
Marjolein den Dulk
Jan Eijken

Informatie: Mw. Nanda Nieuwenhuizen

e-mail: g-n-n-g@ziggo.nl

070 – 364 28 64

Dhr. Adrie Aarssen

e-mail: adrieagaath@casema.nl

070 – 363 80 09

Om verder te lezen

J. LAMBRECHT, *Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus*, Tielt & Amsterdam 1976.

H. FABER VAN DER MEULEN, *Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus*, Kampen 1989.

E. DREWERMANN, *Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus*, Zoetermeer 1993.

S. LAMBERIGTS, *De kracht van verhalen. Parabels van Jezus*, Averbode 2006.

B. REITSMA, *Onvoorstelbaar. Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus*, Zoetermeer 2010.

Deze oecumenische bezinningsbijeenkomsten worden georganiseerd door de oecumenische werkgroep rond de voormalige (protestantse)Valkenbos-kerk en de (rooms-katholieke) H. Agneskerk.