

City-Brielle-City bedevaarts- fietstocht zaterdag 8 juli 2017

Om kwart over zeven 's ochtends worden de fiets- pelgrims verwacht, klaar om te vertrekken vanaf de Emmauskerk op de Leyweg 930. De eerste deelnemers daar hebben zich inmiddels al gemeld en het wachten is op de groep die vanaf de St. Jacobskerk komt fietsen vanuit de Parkstraat.

Met elkaar zijn wij met ong. 35 personen plus een hond achterop in de fietsmand bij haar baasje. Het weer is veelbelovend: De zon schijnt, er waait weinig wind en het is een goede temperatuur om te fietsen. Er gaat een bezemwagen mee; deze zal onderweg zorgen voor de nodige versnaperingen tijdens de stops....

De stoet vertrekt na eerst de pelgrimszegen te hebben ontvangen van Ad van der Helm die zelf ook meefietst en de tocht inzet met een behoorlijke snelheid.

Gelukkig zijn er al wel de nodige fietsers met elektrische ondersteuning dus daarmee kunnen wij onze voorganger redelijk goed bijhouden.

De tocht leidt ons al snel door het prachtige landschap van 't Woudt en Schipluiden.

Het is opvallend hoe snel men eigenlijk Den Haag heeft verlaten om in het groene deel van Nederland te fietsen en zich te begeven in het mooie boerenlandschap.

Bij 't Woudt stoppen wij even om de eerste boterhammen en pepermuntjes te nuttigen; voor onze pelgrimshond zijn er koekjes en water...

De fietsers maken kennis met elkaar en ik maak kennis met een drietal religieuze deelnemers: Drie zusters van -de blauwe orde- waarvan twee postulanten. Zij maken de fietstocht in habijt, dat vind ik persoonlijk heel knap.

Mijn religieuze fietsvriendin zuster Martini met wie ik mij heb ingeschreven, heeft gekozen voor de meer sportieve kleding...

Bij Maassluis op de heenweg verliest een van de fietsers (priester-stagiaire Daan Huntjens) zijn trapper. Dit gebeurt toevalligerwijs in de hoofdstraat van Maassluis rond negen uur en doet de fietsenwinkel daar juist op dat moment zijn deur open. De trapper kan er worden aangezet en Daan kon met nog grotere snelheid de tocht kan weer vervolgen.

Al gauw ontstaat er een goede sfeer in het gezelschap en vertrekken wij voor het verdere verloop van de tocht. De volgende stop is bij de overtocht van Maassluis naar Rozenburg waar wij worden getraakteerd op heerlijke koffie en thee met stroopwafels. Daar staat de bezemwagen en kunnen wij ons met een koffie voorbereiden op de overtocht naar Rozenburg. Op de boot zien wij in de verte Rozenburg liggen en vandaar fietsen wij richting Brielle. Wat een mooie historische plek is Brielle en hier aangekomen fietsen wij richting de kerk even buiten Brielle gelegen.

Aldaar arriveert ook de bus uit Den Haag met onze bedevaartgangers en diaken Jos van Adrichem als geestelijk leider. Het gezelschap heeft gezorgd dat er -heel luxe... klapstoelen meegenomen worden voor de parochianen tijdens de lunchpauze.

Wij zijn ruim op tijd voor de Pontificale Hoogmis met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant.

Vicaris Ad v.d. Helm en vele andere priesters fungeren als celebrant waar door het geheel er bijzonder plechtig uitziet. De kerk is stampvol en het heeft de sfeer van vervlogen tijden waarbij veel mensen meebidden en zingen. Na de H. Mis die ongeveer twee uur duurt is de lunchpauze en kunnen wij heerlijk zitten op de meegenomen stoeltjes. Lore deelt alle lunchpakketten uit die door Hetty van der Want de dag te voren zijn klaargemaakt. Intussen schijnt de zon gezellig en is het een aangename temperatuur.

Om half twee is vervolgens het Rozenkransgebed, parallel daaraan wordt een jongerenprogramma gehouden.

Hierna wordt deze gevolgd door de Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld. Alle pelgrims zingen en bidden mee uit volle borst en langzaam maar zeker wordt ieder toch opgenomen in de sfeer van deze dag. Tenslotte is daar om half vier de vesperviering met de processie en pelgrimszegen. Voor vele mensen heeft de dag een bijzondere betekenis die in het licht staat van een eerbetoon aan de Martelaren van Gorkum. Deze martelaren die weigerden hun geloof af te

zweren en om deze reden werden vermoord in het jaar 1572 in Brielle; dit jaar was het thema hierbij: -Verbonden met Christus-.

Na de zegen heeft het gezelschap zich verzameld voor de terugtocht en vertrekken bus en fietsgroep vanuit Brielle richting huiswaarts. De terugtocht verloopt zo mogelijk nog voorspoediger dan de heenreis met een stop voor de boot in Rozenburg. Daar weer heerlijke frisdrank met andere versnapering in de aanbieding en vervolgens door de haven van Maassluis richting Den Haag.

Bij het 't Woudt krijgen wij nog de zegen van onze voorganger Ad en wenst hij ons een goede thuiskomst en voortzetting van de mooie inspiratie opgedaan op deze dag.

Samengevat is mijn indruk dat ieder heeft genoten van de tocht en dit mede dankzij de geweldige organisatie met complimenten van alle deelnemers!

Lies Wooning