



Meer info:
www.rkdenhaag.nl
www.m25denhaag.nl

E-mail:
M25denhaag@hotmail.com

Aanmelden nieuwsbrief via:
<http://eepurl.com/bIAcDD>



Facebook:
M25 Den Haag



Parochie
Maria Sterre
der Zee



M25 Den Haag

Noord

Believe and

Be a Blessing

Wat is M25?

M25 Den Haag Noord is een katholieke groep voor tieners van 12 t/m 18 jaar uit de parochie Maria Sterre der Zee.

Daag jezelf uit en zet je in voor kwetsbare mensen in de samenleving. Zie kanten van Den Haag die je misschien nooit hebt gezien of meegemaakt. Leer zelf vorm te geven aan "iets goeds doen voor een ander" en laat je verrassen door inspirerende ervaringen met M25 Den Haag. Werk samen met andere tieners om mensen tot steun te zijn, die jouw inzet erg waarderen en nodig hebben.



Wat betekent de naam?

De naam M25 spreek je uit in het Engels: m-twenty-five. Het staat voor *Mattheüs 25*, een hoofdstuk uit de Bijbel dat mensen oproept om zich in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben:

"want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

En Jezus zegt hierover tegen zijn leerlingen:

"alles wat je gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat heb je voor mij gedaan."

Deze tekst is de inspiratie voor M25.

Wat doet M25?

Als M25-jongere ga je onder begeleiding op bezoek bij organisaties die zich in Den Haag inzetten voor mensen die het wat moeilijker hebben, denk bijvoorbeeld aan: de Voedselbank, een ziekenhuis, een woonvorm voor verstandelijk beperkten of een vluchtelingenopvang. Je gaat daar ook echt een bijdrage leveren: altijd is er een concrete activiteit waardoor je samen met een groep jongeren actief bezig bent om anderen te helpen en tot steun te zijn. Bijvoorbeeld door maaltijden uit te delen aan dak- en thuislozen, boodschappen in te zamelen voor de Voedselbank of spelletjes te spelen met kinderen met een verstandelijke beperking of ouderen.



En wat nog meer?

Het doen van goede werken met het geloof als inspiratie kan vragen bij jou oproepen. Je ziet van alles en je maakt van alles mee. Regelmatig komt M25 dan ook als groep samen en gaan daarover in gesprek. Hierbij wordt verdieping afgewisseld met ontspanning en leer je elkaar en het geloof beter kennen. Elk seizoen wordt ook afgesloten met een gezellige Funday!

Nieuwsgierig geworden?

Kom kijken bij de bijeenkomsten en activiteiten om kennis te maken. Eens per maand hebben we een M25 activiteit, waarbij we ons inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving. Daarnaast komen we ook samen voor een themabijeenkomst. Dan wordt er onder het genot van een lekkere maaltijd gesproken over de activiteiten die zijn geweest en die nog op de planning staan. We besteden een kort moment aan gebed en reflectie en is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning: spelletjes, sporten, een film kijken. Kom maar met ideeën wat jij zou willen doen! Iedereen die interesse heeft in M25 is welkom om te komen. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Graag wel van tevoren aanmelden via: M25denhaag@hotmail.com

Meer weten?

Voor de meest recente data en adresgegevens kijk in de agenda op rkdenhaag.nl of m25denhaag.nl. Meld je ook aan voor onze digitale nieuwsbrief via: <http://eepurl.com/bIAcDD>