

Meditatiegroep Ignatiusparochie

Elke eerste woensdag van de maand (met uitzondering van de maand augustus) wordt in de Elandstraatkerk om 19.45 uur – in aansluiting op het Avondgebed - een meditatie gehouden op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit.

Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïetenorde, leert de mensen zorgvuldig om te gaan met hun ervaringen. Door reflectie op die ervaringen kun je nagaan in hoeverre ze je meer vrede of onvrede brengen, in hoeverre ze je dichter bij God brengen of juist van Hem verwijderen. Reflectie kan je zo helpen om tot keuzes te komen over de inrichting van je leven.

Eerstvolgende meditaties: woensdag 8 maart (vanwege Aswoensdagviering op 1 maart), woensdag 5 april en woensdag 3 mei 2017.

MEDITATIE VAN DE MAAND

“Waar heeft Hij dat vandaan?”

–

1 februari 2017

Jezus is nog in de beginfase van zijn publieke optreden, maar Hij heeft al leerlingen en een zekere faam verworven door zijn verkondiging en genezingen.

Voor het eerst na zijn doop in de Jordaan komt Jezus weer in zijn vaderstad, Nazaret.

Het evangelie van vandaag vertelt hoe het Hem daar vergaat.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We nemen een comfortabele houding aan; laten onze adem tot rust komen en stellen ons open voor de stilte.

Marcus 6, 1b-6a (Willibrordvertaling 1995)

Hij kwam in zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden Hem.

Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: “Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen? Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?” En ze namen aanstoot aan Hem.

Jezus zei hun: “Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.”

Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas.

En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.



Fresco Visoki Decani Klooster, Kosovo

1. Ik kijk naar de afbeelding. Ik zie hoe Jezus daar staat. Wat zou er in Hem omgaan? Ik kijk naar de houding en de gezichtsuitdrukking van de verschillende toehoorders. Wat zou er in hen omgaan? Waar zou ik een plaatsje zoeken?

2. Jezus heeft door zijn optreden elders in Galilea al gezag verworven. Maar in Nazaret, zijn thuisbasis, vraagt men zich af: "Waar heeft Hij dat vandaan?" Wij zouden misschien zeggen: "We weten uit welk nest Hij komt, wat verbeeldt Hij zich wel?"

Ken ik soortgelijke situaties uit eigen ervaring? Van mijzelf uit jegens anderen, of van anderen jegens mijzelf?

3. Jezus zegt: "Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis." Het klinkt bijna machteloos. En dat klopt wel: Hij kan daar ook "geen machtige daden" verrichten. Ik sta erbij stil of ik zelf voorwaarden stel aan mensen voordat ik iets van hen wil aannemen. En als dat zo is, welke zijn dat dan?

4. "Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen". Er is kennelijk een verband tussen Jezus' macht en het vertrouwen dat mensen in Hem stellen. Zonder vertrouwen kan Hij niet veel uitrichten.

Tijdens het Laatste Avondmaal zal Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: "Zonder Mij kunt Gij niets doen." (Johannes 15, 5.) Maar er is dus ook vertrouwen van de kant

van zijn leerlingen – van ons – nodig om Jezus' kracht te kunnen ervaren en door te geven. Hoe is dat bij mij?

Ter afsluiting: Behüte mich, Gott (Taizé)

$\text{♩} = 62$ Behüte mich, Gott

Be - hü-te mich, Gott, ich ver-trau-e dir, du zeigst mir den Weg zum
Le - ben. Bei dir ist Freu-de, Freu-de in Fül - le. Be -

(Garde-moi, ô Dieu, j'ai confiance en toi. Tu m'apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie. / Keep me, O God, for I trust in you. You show me the path of life. With you there is fullness of joy. / Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. / Guárdame, Dios, porque confío en ti. Me enseñarás el camino de vida, me colmarás de gozo en tu presencia. / Zachowaj mnie, Boże, Tobie ufam. Ty ukazujesz mi drogę życia. Z Tobą pełnia radości. Ps. 16, 1.11)

Musio: Taizé

© Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 TAIZE, FRANCE