

Ignatiusnieuws

NR. 4 APRIL 2016



Ignatiusnieuws is een uitgave van de
Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola



Parochie Maria Sterre der Zee
H. Ignatius van Loyola
Den Haag

Bij de voorplaat:

Beeld van de H. Ignatius van Loyola te Marikina, Filippijnen

Foto: P. de Silva

Onze geloofsgemeenschap geeft tienmaal per jaar het "Ignatiusnieuws" uit.
U kunt het gratis uit de kerk meenemen.

Wilt u het "Ignatiusnieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende bijdrage van € 15,- per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt zich abonneren. Zie bij punt 1.

Het abonnement op het Ignatiusnieuws wordt NIET automatisch verlengd!
Degenen, die hun abonnement willen houden moeten zich

voor 1 december wéér opgeven:

1. of bij het parochiecentrum, da Costastr. 46 Den Haag,
telefoon 364 99 26

2. of via : ignatius@rkdenhaag.nl
onder vermelding van: "Bezorgen Ignatiusnieuws"

De kosten blijven € 15,00

LET OP!

Het rekeningnummer is GEWIJZIGD
ING: NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v.
parochiebestuur Ignatiusparochie, Den Haag.
Vermeld aub duidelijk PAROCHIENIEUWS

Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.

Het abonnement loopt van febr.'16 – jan. '17

Parochiecentrum/secretariaat Ignatius geloofsgemeenschap •

Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage

Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •

e-mail ignatius@rkdenhaag.nl•

Website: <http://rkdenhaag.nl>

Inhoud

Doopvieringen	5
Nieuwe website	5
Wie heeft belangstelling?	5
Fietsen op tweede pinksterdag.....	6
Vastenproject 2016: Oeganda, district Teso	7
Diaconale	8
Oproep	11
Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.....	12
Vieringen in april en mei	12
Een update van de Innovatiegroep, Maart 2016.....	14
Spectaculaire opening Mariatentoonstelling!.....	15
Bedevaart op Hemelvaartsdag	16
Zomerkampen Bisdom Rotterdam: inschrijven tot 10 juni	18
Nieuws van de Meditatiegroep.....	19
Jaar van de Barmhartigheid.....	20
Informatie Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola.....	21
Collecte opbrengst Ignatius geloofsgemeenschap	23
Spreeken met een pastor	24

Doopvieringen

Vóór de zomer is er nog één doopviering in onze kerk:

Zondag 29 mei om 13.30 uur voorganger: pastor M. Witteman
Vorbereiding: dinsdag 26 april om 20.00 uur in het Parochiecentrum.

Aanmelden kan bij het secretariaat: tel.: 364 99 26
of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl

Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen

Nieuwe website

De nieuwe [website](#) van parochie Maria Sterre der Zee is gelanceerd!
Vanaf Paasmorgen 2016 is deze nieuwe website toegankelijk.
We hopen dat u uw weg vindt en zien u graag op deze site, [Facebook](#), [Twitter](#) en natuurlijk in onze kerken!

Namens het gehele pastoraal team en het parochiebestuur: Zalig Pasen!

Dolf Langerhuizen, pastoor

(type in je browser: rkdenhaag.nl geen www ervoor, dan kom je op een verkeerde pagina. Red.)



Wie heeft belangstelling?

Al enige keren heb ik hier geschreven over de behoefte in de Ignatius om het vrijwilligersbestand op peil te houden en te verjongen. Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan vrijwilligers. Daar kwam uit, dat veel werkgroepen het wel redden met het bestaande bestand, maar dat er ook behoefte bestaat aan nieuw (jonger)-bloed.

Zo is er bij de werkgroep bijzondere vieringen behoefte aan iemand die zich wil inwerken op het voorbereiden van vieringen en het maken van de boekjes daarvoor.

Als u belangstelling hiervoor heeft, kunt u zich voor informatie wenden tot Mevrouw Trees Krans of tot ondergetekende.

Corrie Versluijs

Fietsen op tweede pinksterdag.

Op maandag 16 mei gaan wij weer fietsen.

We verzamelen om 10.30 in de kerk, drinken een kopje koffie en starten om 11 uur.

Na de groepsfoto voor de kerk vertrekken we voor een gezellige fietstocht. Iedereen kan meedoen, want er wordt rustig gereden en regelmatig gestopt. De deelname is gratis! Zorg voor je eigen lunchpakket en neem geld mee om onderweg zelf je koffie/thee te kunnen betalen.

We hopen op mooi weer, bij extreem slecht weer wordt de tocht afgelast.

Bel bij twijfel naar de pastorie tussen 10-11 uur 070-3649926.

De fietscommissie: Liesbeth, Nicole, Theo, Nelly, Leo en Ingrid



Vastenproject 2016: Oeganda, district Teso

“Een ieder kan verschil maken in het leven van een ander!” aldus Father Silver Opio, werkzaam in het district Teso

Zondag 13 maart was er na de viering weer, zoals ieder jaar: solidariteitssoep en hapjes ten behoeve van onze vastenactie. Ieder jaar wordt er meer soep gemaakt en ieder jaar moeten de pannen leeg geschraapt worden! Daarnaast was er een tafel met broodjes die duidelijk gewaardeerd werden.

Na deze lunch, precies op tijd, startte het concert onder de bezielende leiding van Tjin. Pianisten en fluitisten musiceerden met vuur voor het goede doel en de zangers en zangeressen, solo, duet en de 3 koren zongen, ieder op hun eigen manier, de sterren van de hemel.

Het was een goede keuze om tussen de speelmomenten door informatie te geven over het Oeganda-project. Het was leuk om te horen dat de jonge Wessel Schuitemaker zo geweldig gespeeld had, dat hij zeker voor 2 geiten gezorgd had!

Hoewel het concert langer duurde dan gedacht, kwamen de meeste kerk-gangers een drankje halen in de koffiehoeke, aangeboden door de MOV-leden die konden opmerken dat er ieder jaar meer belangstellenden zijn.

Goed voor hun motivatie, maar belangrijker is; het is goed voor het vastenproject, en er werd 1017,80 euro opgehaald!!

Tot nu toe is de opbrengst:

Carnavalskoffie	149,10
Bingo, 28 februari:	118,00
Solidariteitsmaaltijd en concert:	1017,80
Rode bus	246,00
Totaal	1530,00

Dat betekent 30 waterdruppels, maar..... het is niet het eindbedrag.

Dit krijgt u nog te horen.

Hartelijk dank !!!!! De MOV groep

Diaconale

Paus Franciscus over migranten en vluchtelingen

Hieronder enkele citaten uit het woord van de paus ter gelegenheid van de 102e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 17 januari 2016

“Migranten zijn onze broeders en zusters, op zoek naar een beter leven, ver weg van armoede, honger, uitbuiting en de oneerlijke verdeling van de opbrengsten van onze planeet, welke bedoeld zijn om op billijke wijze te worden gedeeld onder allen. Is het niet ons aller wens om een beter, fatsoenlijker en welvarender leven te delen met degene die ons lief zijn?

Op dit moment van de geschiedenis van de mensheid, welke getekend wordt door omvangrijke migratiebewegingen, is menselijke identiteit geen onbelangrijke kwestie. Zij die gaan migreren, worden gedwongen enkele van hun eigenschappen, welke hun eigen persoon onderscheiden, te veranderen, en ook degenen die hen verwelkomen worden, of zij willen of niet, tot verandering gedwongen. Hoe kunnen wij deze veranderingen niet als belemmering voor echte ontwikkeling ervaren, maar juist als mogelijkheden tot authentieke menselijke, sociale en geestelijke groei: een groei die juist die waarden eerbiedigt en bevordert, die ons steeds humaner maken en ons helpen een evenwichtige relatie te beleven met God, met anderen en met de schepping?

De aanwezigheid van migranten en vluchtelingen vormt een serieuze uitdaging voor de verscheidene hen ontvangende gemeenschappen. Deze gemeenschappen krijgen te maken met nieuwe situaties, welke ernstig ongemak kunnen veroorzaken, tenzij zij op passende wijze worden gemotiveerd, aangestuurd en geordend. Hoe kunnen wij er voor zorgen, dat integratie zal leiden tot wederkerige verrijking, voor gemeenschappen positieve perspectieven zal bewerkstelligen en gevaar van discriminatie, rassenhaat, extreem nationalisme of vreemdelingenhaat zal voorkomen?

Allereerst is barmhartigheid een gave van God de Vader, die is geopenbaard in de Zoon. Gods barmhartigheid brengt vreugdevolle dankbaarheid te weeg voor de hoop, die voor ons oplicht in het geheim van onze verlossing door het bloed van Christus. Barmhartigheid voedt en versterkt saamhorigheid met anderen als een noodzakelijk antwoord op Gods genadevolle liefde, "welke in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest" (Rom. 5, 5). Ieder van ons draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar naaste: wij zijn de herders van onze broeders en zusters, waar zij ook verblijven. Zorg voor het bevorderen van goede verhoudingen met anderen en het vermogen om vooroordeel en vrees te overwinnen, zijn wezenlijke bestanddelen voor het bevorderen van de cultuur van de ontmoeting, waarin wij niet alleen bereid zijn om te geven, maar ook van anderen te ontvangen. Inderdaad, gastvrijheid groeit van geven en ontvangen tezamen."

"Vanuit dit gezichtspunt is het belangrijk migranten niet slechts te zien aan de hand van hun legale of illegale status, maar boven alles als mensen, wier waardigheid dient te worden beschermd en die in staat zijn bij te dragen aan vooruitgang en algemeen welzijn. In het bijzonder is dit het geval, wanneer zij op verantwoorde wijze hun verplichtingen opnemen ten opzichte van degenen die hen ontvangen, met eerbied voor het materiële en geestelijke erfgoed van het gastland, in gehoorzaamheid aan zijn wetten en met bereidheid een helpende hand te bieden. Migratiebewegingen kunnen niet worden versmald tot hun dimensie van politiek en wetgeving, hun economische gevolgen en het dicht naast elkaar bestaan van verschillende culturen op één grondgebied. Al deze factoren vervolledigen de bescherming en bevordering van de menselijke persoon, de cultuur van de ontmoeting en de eenheid der volkeren, terwijl het Evangelie van de barmhartigheid inspireert en aanzet tot wegen om heel de mensheid te vernieuwen en te herscheppen."

De volledige tekst is te vinden op:

<http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=6035>

Spreuk:

Wie op de vlucht slaat is ten einde raad

Gemakkelijk & Gezellig! 55+ avondmaaltijd in de Heldenhoek, op 200 m afstand van de kerk.

Den Haag biedt haar ouderen meerdere faciliteiten aan om ze gezond & zelfstandig thuis te laten wonen. Onder andere, sinds 3 jaar eet ik 2 keer per week op de Heldenhoek, op een steenworp afstand van onze kerk vandaan. Praktisch alles wordt door vrijwilligers gedaan: de inkopen, het koken (meestal een kokkin) en de bediening. Welzijnsorganisatie ZEBRA zorgt voor de administratie, keuken en eetzaal.

Voorheen kende ik de hollandse pot niet echt - ik at vooral indisch of chinees - maar nu heb ik de hollandse cuisine leren waarderen. Het avondeten is eenvoudig maar heeft eerlijke ingrediënten en is met liefde gemaakt. Gewoonlijk het klassieke aardappelen, groenten, vlees en sla, plus toetje & koffie of thee na. Maar ook multiculti zoals pasta, nasi, curry, english pie, naar gelang de inspiratie van het team van koks tijdens het opstellen van het maandmenu.

Zo'n aanbod voor 5 € (Ooievaars 4,5 €) is niet gek en 'n stuk makkelijker dan zelf koken. Daarnaast is het ook gezelliger wat aanspraak te hebben tijdens het eten, de groep bestaat gewoonlijk uit 2 dozijn mensen.

Informatie: Iedere maandag en donderdag om 17.00 uur wordt er in De Heldenhoek een warme maaltijd geserveerd. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde dag bij de informatiebalie van De Heldenhoek of via telefoon 205 22 79. Kosten: € 4,50 per maaltijd.

Contact met de Werkgroep Diaconie

Wilt u meer weten van de Werkgroep Diaconie (voorheen PCI Ignatius-geloofsgemeenschap), hebt u een hulpvraag of kent u iemand die zorg nodig heeft? Neem gerust contact op met de werkgroep. Dat kan via de infostand achter in de kerk of via ons e-mailadres dat ongewijzigd is: pci.ignatius@rkdenhaag.nl

Steun de Werkgroep Diaconie (voorheen PCI)

Het bankrekeningnummer van de werkgroep Diaconie is ongewijzigd:

NL69 INGB 0000 4257 72 t.n.v. PCI-Ignatiusparochie

Elke bijdrage is welkom



Oproep

Bent u in het bezit van een kunstwerk of in de gelegenheid om een kunstwerk te maken dat over 'barmhartigheid' gaat, en bent u bereid dit te tonen tijdens de expositie over de barmhartigheid op zaterdag 21 en zondag 22 mei, neem dan contact op met diaken Jos van Adrichem, diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of 070-3080414 (dit is het nummer van het centraal parochiesecretariaat dat u met hem in contact zal brengen). Onder kunstwerken verstaan we trouwens niet alleen schilder- of beeldhouwwerken. U kunt daarbij ook denken aan bloemsierkunst, handwerk, muziek, dans, theater, noem maar op. Het zou heel fijn zijn als u bereid bent om het weekend na Pinksteren te tonen welke creatieve geest bij u aan het werk is geweest!

Vieringen in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een Eucharistieviering:

- Elke tweede zondag van de maand is er **kinderwoorddienst** en elke derde zondag van de maand een **gezinsviering**. In de **Advent** en de **Veertigdagentijd** is er elke zondag kinderwoorddienst of een gezinsviering. Er is geen kinderwoorddienst of gezinsviering in de zomervakantie.
- Elke eerste woensdag van de maand om 19.45u komt de **meditatiegroep** bijeen in de kerk.
- Elke eerste zaterdag van de maand is er een **Taizé-viering**



Elke woensdag is er een "Dag van Ontmoeting", de kerk is dan open van 10:00 uur tot 19:30 uur, met om 12:30 uur een Eucharistieviering en om 14:30 een Rozenkransgebed.

Elke eerste woensdag van de maand om 10 uur is er een viering in Huize Op de Laan (Laan van Meerdervoort 112)

Intenties voor de maand april

- | | |
|-----------|--|
| 3 april: | Mirjam Kester
Tanase Ionita |
| 10 april: | Pater Minderop
Tanase Ionita |
| 17 april: | Riet Bom - Lijesen
Tanase Ionita |
| 24 april: | Pater Alfons Grimberg
Tanase Ionita |

Wilt u een intentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienstdoende koster in de kerk.

Vieringen in april en mei

Datum	Tijd	Viering
za	2-apr 19:30	Taizéviering
zo	3-apr 11:00	Beloken Pasen Eucharistieviering Vg: pater Y. Asa svd Zang: Cantor en Orgel Ed v. Aken
wo	6-apr 12:30	Eucharistieviering Vg: Nog niet bekend
wo	6-apr 19:45	Ignatiaanse meditatie
zo	10-apr 11:00	Kinderwoorddienst Eucharistieviering Vg: Pastor A. vd Helm Zang: Samenzang
wo	13-apr 12:30	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
zo	17-apr 11:00	Gezinsviering Woord- en Communieviering pw M. Witteman Zang: Kinder- en jeugdkoor
zo	17-apr 13:00	Doopviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
wo	20-apr 12:30	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
zo	24-apr 11:00	Eucharistieviering Vg: pater P. de Ruiters Zang: Ignatiuskoor
wo	27-apr 12:30	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
zo	1-mei 11:00	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen Zang: Cantor en Orgel Ed v. Aken
wo	4-mei 12:30	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
wo	4 mei 19:45	Ignatiaanse meditatie
do	5-mei 11:00	Hemelvaart Eucharistieviering Vg: pater Y. Asa svd
za	7-mei 19:30	Taizéviering
zo	8-mei 11:00	Woord- en Communieviering pw J. Eijken Zang: Samenzang
wo	11-mei 12:30	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
zo	15-mei 11:00	Pinksteren Eucharistieviering Vg: Pastor A. vd Helm Zang: Ignatiuskoor
wo	18-mei 12:30	Eucharistieviering Vg: Nog niet bekend
zo	22-mei 11:00	Drievuldigheidszondag Eucharistieviering Vg: pater P. de Ruiters Zang: Ignatiuskoor
wo	25-mei 12:30	Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen
zo	29-mei 11:00	Sacramentsdag Eucharistieviering Vg: Pastoor D. Langerhuizen diaken R. v. Berkel Zang: Cantate Domino
zo	29-mei 13:30	Doopviering pw M. Witteman

(wijzigingen voorbehouden)

Een update van de Innovatiegroep, Maart 2016.

Hoewel u de laatste tijd misschien weinig van ons hebt gehoord bestaat de Innovatiegroep nog steeds! Even een opfrisser: in de aanloop naar de fusie van onder andere onze Ignatius tot één parochie Maria Sterre der Zee werd in onze kerk een werkgroep opgericht. Ons doel was om de vele ideeën en initiatieven die er binnen de Ignatius leefden te inventariseren, onder uw aandacht te brengen en voor uitvoering geschikt te maken. Daarmee hebben we onze werkgroep ook zichtbaar en bereikbaar gemaakt.

Dat doel geldt nog steeds! Achter de schermen zijn wij druk bezig met verschillende initiatieven die de levendigheid van onze geloofsgemeenschap ten goede komen. Die zijn niet altijd meer zo direct zichtbaar als, bijvoorbeeld, het parochiefeest. Dat komt omdat het vooral gaat om initiatieven die een wat langere aanlooptijd hebben.

Een paar voorbeelden:

- Bij de opzet en uitwerking van het project “Maria, een uitdaging” (al 50 aanmeldingen!) zijn wij de organisatie behulpzaam geweest bij het zetten van de eerste stappen op de weg van idee naar uitvoering.
- In nauwe samenwerking met basisscholen in de buurt wordt de bestaande speurtocht omgevormd tot een speurtocht voor schoolklassen. Er komt ook een lerarenhandleiding bij zodat de klassen zelfstandig de kerk in kunnen. Bij de vraagstelling is rekening gehouden met kinderen van heel verschillende achtergronden, in de waarden van ons geloof zit immers voor velen iets herkenbaars.
- Hoe mooi zou het zijn als onze kerk niet alleen door schoolklassen werd bezocht maar ook door andere belangstellenden, bijvoorbeeld in de vorm van een rondleiding, te boeken via de VVV. De Innovatiegroep heeft dit idee opgepakt en onderzoekt de mogelijkheden.
- Muziek in onze kerk is altijd populair. Wij werken aan het idee van een open podium.

- Het vacaturebord achterin de kerk is toe aan een opfrisbeurt. Kunnen we dit bord nog steeds gebruiken om de verschillende werkgroepen en de vrijwilligers met elkaar in contact te brengen?
Of vraagt een nieuw jaar om een nieuwe manier? Wat denkt u?

Wij zien elke week weer dat u als parochianen vol met goede ideeën zit. Voor een lunch of concert, helpende handen zijn er genoeg!

Misschien passend bij deze moderne tijd merken wij wel dat mensen minder makkelijk voor langere tijd vrijwilligerswerk gaan doen. Verschillende werkgroepen zijn op zoek naar nieuwe leden.

Dat geldt bijvoorbeeld voor “de Kerk open”, waarin vrijwilligers een dagdeel aanwezig zijn om onze kerk open te stellen. Er is behoefte aan. van voorjaar tot herfst hebben we vaak meer dan 30 bezoekers per dagdeel! En het is ook nodig als wij van de rondleidingen een succes willen maken.

Heeft u zelf een idee: iets wat volgens u nou echt in onze kerk thuishoort? Of wilt u wel helpen maar weet u niet zo goed hoe? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

De Innovatiegroep bestaat uit:

Louis Flapper, Nico de Groot, Sonja Halsema, Elke de Jong ,Marieke de Jong en Gideon van Dijk

Spectaculaire opening Mariatentoonstelling!

Maria is ongetwijfeld één van de meest afgebeelde vrouwen in de kunst. In de catacomben van de eerste Christenen kan je haar vinden, maar ook in de moderne kunst is zij een geliefd onderwerp. Over de grenzen van tijd, ruimte en religie blijft de moeder van Jezus mensen inspireren, fascineren en intrigeren. Onze parochie ging daarom op zoek naar mensen die een hedendaags portret van Maria wilden maken. Tot nu toe namen 25 professionele kunstenaars en 25 amateurs de uitdaging aan! **En het aantal loopt alleen nog maar op..** Naast schilderijen en iconen wordt Maria ook in beelden, grafische en toegepaste kunst geportretteerd.

De werken zijn van **1 tot en met 22 mei** iedere dinsdag, donderdag en zondag van 12:00 tot 14:00 uur op de bovengalerij van de **Elandstraatkerk** te bewonderen. Entree is gratis. Er kan tevens een kaarsje bij Maria worden opgestoken. Zowel de locatie als het tijdstip zijn niet toevallig gekozen. De Elandstraatkerk is toegewijd aan Maria, architect Nicolaas Molenaar sr. heeft geen kans onbenut gelaten om het gebouw van haar te doen spreken. En de maand mei staat



in de katholieke wereld bekend als de Mariamaand.

Op 1 mei wordt de tentoonstelling feestelijk geopend, aansluitend op de eucharistieviering van 11:00 uur. En dat gebeurt niet zomaar! **Een échte Maria opent, na handeling van een van onze gemeentebestuurders, de tentoonstelling op spectaculaire wijze!** Hoe precies, dat houden we nog even geheim.. maar het wordt een prachtig fotomoment!

Afbeelding: Janno Fleer

Bedevaart op Hemelvaartsdag

Op donderdag 5 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt voor de 28e keer de bedevaart naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen. Deze ruïne is een restant van de kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is gebouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De kapel werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De laatste jaren is de ruïne op deze ochtend een ontmoetingsplek voor de vroege vogels onder de gelovigen van alle katholieke geloofsgemeenschappen in Den Haag. Om 07.00 uur komen de groepen vanuit die geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne met liederen

en gebed. Aansluitend (7.15 uur) wordt in de aula een eucharistieviering gehouden. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in het teken van het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar is de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, uitgenodigd om aan de bedevaart deel te nemen en voor te gaan in de eucharistieviering. Het is nog niet bekend of hij aanwezig zal zijn. Op de website van de parochies houden we u op de hoogte. Als u aan de bedevaart wilt deelnemen, zorg dan dat u op tijd bij uw eigen geloofsgemeenschap bent. De vertrektijden zijn als volgt:

05.30 uur : H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233

05.45 uur : H. Ignatius van Loyola, Elandstraat 194

05.30 uur : Sint Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a

05.30 uur ; Paschalis van Baylon vertrekt vanaf de St Jacobus de Meerdere

05.45 uur : Emmaus, Leyweg 930

05.45 uur : H. Martha, Hoefkade 623

06.00 uur: H. Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4

06.15 uur: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4

06.30 uur : St Agnes , Beeklaan 188

06.45 uur : H. Titus Brandsma , Kamperfoeliestraat 279

Zie ook www.stjacobus.nl of www.rkparochiedevierenvangelisten.nl

Encycliek 'Laudato si' nader bekeken

Op de woensdagen 6 en 20 april en 4 mei neemt pater Richard Lobo, samen met u, de mooie encycliek 'Laudato si' (Wees geprezen) onder de loep. Paus Franciscus schreef deze encycliek in lijn met de Sociale Leer van de Kerk en uit daarin zijn zorgen ten aanzien van ons gemeenschappelijk huis: Moeder Aarde, Gods Schepping. De bijeenkomsten vinden op deze woensdagen van 10 tot 12 uur plaats in de Pastoor van Arskerk. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat: pastoorvanars@p4ev.nl of 070-325 72 69.

Reis door de wereld van het katholieke geloof

Op de dinsdagen 26 april en 3 mei kijken we weer een aflevering uit de documentaire reeks 'Catholicism' Het gaat om afleveringen die in de vastenperiode geen doorgang hebben kunnen vinden: gebed en geestelijk leven én het eeuwig leven. Nadat de film getoond is, wordt er samen over

gesproken en met elkaar geluncht. De bijeenkomsten vinden van 11.00 tot 14.00 uur plaats in de pastorie van de gemeenschap Maria van Eik en Duinen. Voor de gezamenlijke lunch geldt een vrijwillige donatie. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070-397 94 13.

Workshop 'Barmhartigheid op schildersdoek'

Op zaterdag 30 april wordt een speciale schilderworkshop gehouden in het kader van het heilig jaar van de barmhartigheid. We gaan dan schilderijen maken aan de hand van verhalen over barmhartigheid in de Bijbel. Tijdens de workshop zal een aantal verhalen over barmhartigheid de revue passeren, maar de deelnemers zijn vrij om een eigen Bijbelverhaal over barmhartigheid als uitgangspunt voor hun schilderij te nemen. De resultaten van deze workshop zullen worden tentoongesteld tijdens de expositie over barmhartigheid in het weekeinde van 21 en 22 mei in de Emmauskerk. De schilderworkshop vindt plaats in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, vangt aan om 10.00 uur en zal tot maximaal 15.00 uur duren. Voor de lunch wordt gezorgd. De kosten voor het materiaal bedragen €10,-. Voor de lunch geldt een vrijwillige donatie. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen:

mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070-397 94 13.

Zomerkampen Bisdom Rotterdam: inschrijven tot 10 juni

Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen voor kinderen en jongeren. Een week waarin het geloof wordt gedeeld, in een mooie afwisseling tussen sport, spel en inhoud.

Er worden drie kampen georganiseerd, voor verschillende leeftijden:

- **Kinderkamp: 8-12 jaar,**
- **Tienerkamp: 13-14 jaar en**
- **Jongerenkamp: 15-17 jaar**

Elk kamp heeft zijn eigen kleur, maar wat overeenkomt is het katholieke geloof. Dit krijgt de dag door vorm, in het bijzonder tijdens de dagopening en de dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen voorbereiden. Daarnaast is er veel ruimte voor sport, spel en andere activiteiten. Het thema van de zomerkampen is 'Een tweede kans'. Hierin staat het verhaal van Jona centraal.

De prijs voor het kamp dekt alle kosten: huisvesting, maaltijden, activiteiten.

Kinderkamp: 10 – 16 juli 2016.

Het kamp vindt plaats in Gemert en kost € 120,-.

Tienerkamp: 17 – 23 juli 2016.

Het kamp wordt georganiseerd in Vinkeveen en kost € 130,-.

Jongerenkamp: 10 – 16 juli 2016.

Het kamp vindt plaats in Roosendaal en kost € 140,-.

De inschrijving voor de zomerkampen is open tot 10 juni 2016.

Meer informatie en de folder is te vinden op

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam, via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of 010-2815184.

Nieuws van de Meditatiegroep

Pasen is het feest van de hoop. Maar wat is hoop als alles duister om je is? Dit is wat Pater Nabil Antaki van de Blauwe Maristen schreef op 13 maart 2016 in zijn brief uit Aleppo, Syrië,



waar hij al vijf jaar onder de meest precare omstandigheden leeft en werkt.

“Hopen, dat is standvastig blijven wanneer alles door elkaar geschut wordt, dat is het risico aanvaarden wanneer alles verzekerd is, dat is een tegenwoordigheid voorstellen wanneer alles zinloos is. Hopen, dat is bewoond blijven door de liefde, gevoed blijven door de tederheid, bezield blijven door de vrede. Hopen, dat is vooruitgaan wanneer alles vast zit, alles beëindigd lijkt en alles veroordeeld is. Het is leven op de limiet, op de grens, op het uiterste van een essentiële keuze: “Vrees niets, ik draag je in de palm van mijn hand, ik maak van jou mijn vriend.” Hopen, dat is het Magnificat zingen: “Jij bent in mijn leven en ik ben in jouw leven een eeuwig liefdesgedicht.” Het is de hoop die ons helpt om onszelf te overtreffen in geven en toewijding, om meer lief te hebben dan we ooit hadden kunnen denken, om te geloven met heel ons hart en niet alleen met ons verstand. De hoop wil ons zeggen dat Jezus die mens geworden is en voor ons is gestorven aan het kruis, verrezen is en dat Hij leeft in ons. Na de verrijzenis zond Jezus zijn leerlingen uit naar Galilea, waar Hij op hen zou wachten. De leerlingen waren bedroefd en wanhopig, want Jezus was dood. Ze hadden alle hoop verloren. Hun afspraak in Galilea, met de verrezen Jezus, heeft hen Hoop gegeven. Ze zijn zich ervan bewust geworden dat na de dood de verrijzenis volgt, en dat na de duisternis er licht zal zijn.”

De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand om 19.45u, na de oecumenische vesper. **Opgelet: in mei is de meditatie op 11 mei i.p.v. 4 mei (Dodenderdenking).**

Jaar van de Barmhartigheid

Nevenstaande afbeelding is ook te koop als pin (speld). Nadere info volgt bij de mededelingen na de viering.



Informatie Geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola

Secretariaat

Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
070 364 99 26

Email: ignatius@rkdenhaag.nl

Website: rkdenhaag.nl

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur

Kerkgelegenheden:

OLV Onbevlekt Ontvangen	Elandstraat 194
H. Teresia van Avila	Westeinde 12 a

Beheercommissie

beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nl

Yvonne Groenewegen-van Wijk Secretaris

Harry van Haastert Penningmeester

Ruud Wiegant Evenementen / Teresia van Avila

octopus.ignatius@rkdenhaag.nl

teresia.ignatius@rkdenhaag.nl

Pastoraatgroep

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

Corrie Versluijs
Ellie van Rooij
Nico de Groot
Dolf van der Sluijs

Contactpersonen Ignatius geloofsgemeenschap:

PCI

Toon Groenewegen

pci.ignatius@rkdenhaag.nl

Ledenadministratie

Coenraad Vrouwenvelder

ignatius@rkdenhaag.nl

Misintenties:

opgeven bij de dienstdoende koster
of Trees Krans: ttkrans@ziggo.nl

Autovervoer

Rita van Santen 070 364 33 78

Zieken- en Ouderengroep 070 325 25 87**Doopbewijzen:** Via email: ignatius@rkdenhaag.nl onder vermelding van Doopbewijs, of telefonisch op vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochiecentrum / secretariaat**Koren****Ignatiuskoor**Ellie van Rooij emvanrooij@gmail.com**Kinder- en Jeugdkoor:**Maria voor 't Hekke mariavth@hotmail.com**Kosters**Bertus Schmitz, Tinie Kos, Piet Dijkman,
Peter de Silva, Andre Michaelski**Communie thuis**

Trees Krans 070 345 99 77

Redactie Ignatiusnieuwsignatius@rkdenhaag.nl
o.v.v. ignatiusnieuws (*maand*)**Bankrekening**NL12 INGB 0000 5879 15
t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie
o.v.v. de reden van uw betalingHebt u algemene vragen betreffende onze locatie Ignatius, dan kunt u een mail sturen naar: ignatius@rkdenhaag.nlVoor specifieke vragen betreffende het beheer van de locatie Ignatius kunt u een mail sturen naar: beheercommissie.ignatius@rkdenhaag.nlVoor specifieke vragen omtrent pastoraat kunt u een mail sturen naar: pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

Collecte opbrengst Ignatius geloofsgemeenschap						
Week	Datum		Collecte	Datum		Collecte
9	24 febr.	12.30u	18,50	28 febr.	11.00u	378,20
10	2 maart	12.30u	33,40	6 maart	11.00u	198,82
11	9 maart	12.30u	17,66	13 mrt	11.00u	391,02
12	16 mrt	12.30u	19,95	20 mrt	11.00u	486,66
	23 mrt	12.30u	39,30	24 mrt	19.30u	170,00
	26 mrt	19.00u	119,65	26 mrt	21.30u	241,14
				27 mrt	11.00u	547,11

Het Ignatiusnieuws van **mei** verschijnt op **zondag 1 mei**.

De kopij hiervoor uiterlijk **maandag 25 april** inleveren bij voorkeur per e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op

ignatius@rkdenhaag.nl

Vermeld duidelijk t.a.v. Ignatiusnieuws (maand)

of op het parochiecentrum: Da Costastraat 46 bij de receptie.

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen te wijzigen of te weigeren. Bij drastische wijzigingen of weigeren van een aangeleverde bijdrage wordt contact opgenomen met de inzender.

Vragen of opmerkingen kunt mailen naar: ignatius@rkdenhaag.nl

Spreken met een pastor

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op zondag of door de week om een afspraak te maken.

U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

In de kerk van de Ignatiusgeloofsgemeenschap (Elandstraatkerk) is daar beschikbaar:

Pastoraal werker Marijke Witteman

Tel: 070 820 92 85

Email: m.witteman@rkdenhaag.nl

Pastoraal Team

Pastoor D. Langerhuizen	d.langerhuizen@rkdenhaag.nl	070 820 92 80
Vicaris A. van der Helm	a.vanderhelm@rkdenhaag.nl	070 820 92 81
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás	j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl	070 820 92 82
Parochievicaris Y. Asa SVD	y.asa@rkdenhaag.nl	070 365 77 29
Diaken R. van Berkel	r.vanberkel@rkdenhaag.nl	070 820 92 83
Pastoraal werker J. Eijken	j.eijken@rkdenhaag.nl	070 820 92 84
Pastoraal werker M. Witteman	m.witteman@rkdenhaag.nl	070 820 92 85

Uitvaartlijn **06 838 74 082**

Pastoraal Noodnummer **06 838 98 041**

Parochiesecretariaat

Mw. T. van der Lubbe

Neuhuyskade 97

2596 XK Den Haag

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Tel: 070 820 98 66