

# DE HÛISKERK



## Themablad

Geloof is  
om wijsheid vragen die dienstbaar is voor de  
mensen om je heen

daarom geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u  
nooit iemand heeft gehad en ook na u niemand zal hebben.

(1 Koningen 3, 12)

juli 2017

## **Lees met elkaar Eerste Boek Koningen 3, 5.7-12**

(Eerste lezing van 17<sup>e</sup> zondag door het jaar, 30 juli)

### **Reactie:**

Wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?

Spreek er met elkaar enkele minuten over.

### **Toelichting op het thema**

Koning Salomo is de geschiedenis ingegaan als de meest wijze en verstandige van alle koningen van Israël. Hij is de zoon van David en heeft de tempel in Jeruzalem gebouwd. Hij bewandelde niet altijd de juiste weg en was niet altijd trouw aan zijn geloof, maar in de landen om Israël was hij bekend vanwege zijn wijsheid. Wat er historisch van kopt is niet duidelijk, maar het belangrijkste is dat hij als een voorbeeld van geloof wordt voorgehouden. Zijn wijsheid is niet zozeer kennis, maar betekent het evenwicht tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid. Het vraagt luistervaardigheid en goede kennis van de menselijke geest.

### **Richtvragen**

Wat zegt het gebed van de jonge Salomo over de manier waarop hij tegen zijn koninklijk ambt aankijkt?

Wat wordt er gevraagd van de jonge koning van dit grote volk?

Wij hebben als gedoopten ook een 'koninklijke' opdracht. Hebben we dit wel eens ervaren?

Waar kunnen we wijsheid opdoen? Welke bronnen zijn beschikbaar?

### **Gekoppelde voorbede**

Voor de regeringsleiders in de wereld: dat zij met wijsheid regeren

Voor de rechters in onze samenleving dat zij luisteren en zuiver oordelen

Voor allen die leiding geven in de kerk en de samenleving: om wijsheid

Voor leerkrachten en onderwijzers dat ze de weg naar wijsheid ontsluiten

voor anderen

### **Opdracht**