

DE HÛISKERK



Themablad

Geloven is
zout der aarde zijn en licht van de wereld.

Jezus sprak in zijn Bergrede: jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het Licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als zij boven op een berg ligt! (Mt 5, 13.15)

Februari 2017

Lees met elkaar Matteüs 5, 13-16

(Evangelielezing van 5 februari, 5^e zondag door het jaar)

Reactie:

Wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?

Spreek er met elkaar enkele minuten over.

Toelichting op het thema

Is ons geloof merkbaar? De Bergrede van Jezus, de eerste van vijf grote toespraken van Jezus in het evangelie volgens Matteüs, maakt duidelijk dat het geluk ("Zalig zij die...") bestaat op twee niveaus: ten eerste in het handelen en ten tweede in een geloofs- en levenshouding. Effectiviteit houdt Jezus ons voor. Het zout moet smaak hebben en het licht moet zichtbaar zijn. Deze effectiviteit geldt dan niet zozeer onze eigen activiteiten of ons eigen geloof, maar ze verwijzen naar de Vader. Zoals Jezus voortdurend naar zijn Vader verwijst, zijn ook wij geroepen om in ons geloof de mensen te laten ervaren wat eigenlijk niet te omschrijven is en zichtbaar te maken wat eigenlijk onzichtbaar is.

Richtvragen

Hoe ervaar je zelf de smaak van het geloof en de zichtbaarheid ervan?

Hebben mensen wel eens misbruik ervan gemaakt, toen je je geloof onder woorden bracht en liet zien? Ben je wel eens op onbegrip gestuit?

Welke mensen hebben jou geïnspireerd door hun geloof te laten zien?

Gekoppelde voorbede

Voor hen die de smaak van geloof verloren hebben: dat ze weer op zoek gaan.

Voor hen die hun geloof onzichtbaar maken: dat ze uitgedaagd worden om het te tonen aan anderen.

Voor hen die vervolgd worden omdat zij hun geloof getoond hebben: dat zij in hun moed standvastig kunnen zijn en ondersteund worden door anderen.

Opdracht

Ervaar de smaak en zichtbaarheid van het geloof door het onder woorden te brengen en wees op die manier een inspiratie voor anderen.