



IGNATIUSPAROCHIE

Parochienieuws

Juli/Aug. 2014



Een uitgave van de Ignatiusparochie
Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag, telefoon: 070-364 99 26
www.ignatiusparochie.nl

Onze parochie geeft tienmaal per jaar het "Parochienieuws" uit. U kunt het gratis uit de kerk meenemen.

Wilt u het "Parochienieuws" thuis ontvangen? Voor slechts een kostendekkende bijdrage van € 15,- per kalenderjaar (voor 10 nummers), kunt zich abonneren.

Het abonnement op het Parochienieuws wordt NIET automatisch verlengd!

Degenen, die hun abonnement willen houden moeten zich wéér opgeven.

1. of bij het parochiecentrum, da Costastr.46
Den Haag, telefoon 364 99 26
2. of via :
ledenadministratie@ignatiusparochie.nl
onder vermelding van: "Parochienieuws"

De kosten blijven € 15,00
ING: NL64 INGB 0000 1439 80 t.n.v.
parochiebestuur. Ignatiusparochie, Den Haag.
Nieuwe abonnees zijn natuurlijk ook welkom.
Het abonnement loopt van febr. '14 – jan. '15

Parochiecentrum/secretariaat •
Da Costastraat 46 • 2513 RR 's-Gravenhage
Tel + 31(0) 70 - 36 49 926 •
e-mail: info@ignatiusparochie.nl •
www.ignatiusparochie.nl

Bij de voorplaat:

De apostelen staan beneden geschaard rond het lege graf van Maria.

Vol verwondering kijken ze omhoog naar haar opname en kroning in de hemel.

1509, Albrecht Dürer, schilderij.

Duitsland, Frankfurt/Main, Historisches Museum.

Inhoud

Pastoraal schrijven.....	4
Personalia.....	6
Doopviering in september	6
Aankondiging Parochiefeest!	7
Diaconale.....	8
Liturgie in de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen	12
Nieuws van de meditatiegroep	14
Beste medeparochianen	15
Van de werkgroep innovatie	15
Het vernieuwde fotostalletje.....	17
Taize: Meditatieve gebedsvieringen met ruimte voor elkaar	18
Van de werkgroep Bedevaarten.....	19
Alpha-cursus in Den Haag start in september 2014	20
1^e Internationaal Symfonisch Orgel Festival	21
Octopus evenementen	22
Collecte opbrengst Ignatiusparochie	23
Colofon	24

Pastoraal schrijven

Magnificat

Maria tenhemelopneming.

Met de titel van dit feest zal niet iedereen uit de voeten kunnen. Belangrijker vindt iedereen het, dat we een Mariafeest vieren.

De nadruk mag dan ook op Maria liggen.

De ontmoeting tussen Maria en Elisabet, twee jonge vrouwen in verwachting, loopt uit op een uitbundig danklied, het Magnificat.

Het is een lied dat een enorme achtergrond kent.

We zouden kunnen zeggen dat heel de ervaring van de armen door de loop der tijden in deze tekst doorklinkt. Denk aan het lied van Hanna, waarin zij haar vreugde bezingt omdat God haar een kind had geschonken. Ook in verschillende psalmen komen we een dergelijke lofzang tegen, waarin God geprezen wordt omdat Hij armen en geringen indachtig is en hen een nieuwe toekomst schenkt.

Wat door de tijden heen ervaren is als een nieuw begin, een nieuw perspectief, wordt actueel in de beleving van de beide vrouwen, die ten diepste aanvoelen dat er een nieuwe periode aanbreekt in hun verwachting van twee kinderen die dienaar zullen worden van de gerechtigheid.

Maria zingt van een andere wereld.

Zij mag er dan uitzien als een vrome vrouw met een smetteloos kleed, onder haar mantel schuilen al die mensen die verlangen naar rechtvaardigheid en eerlijkheid. Die andere wereld is geen flauwe droom. Maria ziet andere verbanden en legt andere verbindingen. Zij verbindt de hemel en de aarde met elkaar. Zij legt een verband tussen droom en werkelijkheid. Zij legt contact tussen God en mens. Elisabet noemt haar een “gezegende onder de vrouwen”, en Maria is verbaasd dat God haar ziet staan, dat God oog heeft voor haar kleinheid.

Dat is het feest van Maria tenhemelopneming.

Maria tenhemelopneming is een soort verbond tussen hemel en aarde.

Opkomen voor menselijkheid heeft zin.

Je kwaad maken om het geluk van anderen is niet vergeefs.

Maria leert ons dat. Maria helpt ons daarbij.

De hoogmoedigen zullen erom lachen, maar laat je niet van de wijs brengen.

Wees niet bang en zing het lied met Maria mee, want er zullen altijd mensen zijn die dromen plat praten en kleine tekens van hoop ontkennen.

Maria tenhemelopneming is niet iets van lang geleden, maar een hedendaagse gebeurtenis.

Telkens wanneer wij blijven geloven in, en werken aan gerechtigheid, raken hemel en aarde elkaar. God heeft oog voor onze kleinheid, voor alles wat wij in ons kleine leven tot stand brengen. Het is Hem goed genoeg. Het is de hemel op aarde.

Magnificat

*Wij prijzen om wat is gebeurd jou gelukkig,
bevrijding, vervulling, hoezeer leeft dit Woord.*

*Met hart en ziel juich ik om God mijn Bevrijder,
want Deze had oog voor mijn kwetsbaar bestaan.
Van nu af prijzen mij alle geslachten
om wat is gedaan door de kracht van die Naam.*

*Barmhartig en heilig voor ieder met eerbied
gedenkt ons dan God van geslacht op geslacht.*

*Gevallen zijn wie zich met hoogmoed versierden
zo strekt zich de arm van Gods macht voor ons uit.*

*Wellustige machthebbers raken ontgoocheld,
vernederden krijgen een waardige plaats.*

*Wie honger heeft wordt overvloedig gevoed,
maar de hand van wie rijk is vraagt zinloos om meer.*

*Bezorgd om het lot van het volk Israël
blijft de Eeuwige trouw en genadig nabij.*

*En allen die voortgaan, gevoed door belofte
aan Sarah en Abraham, leven voorgoed.*

*Wij prijzen om wat is gebeurd jou gelukkig,
bevrijding, vervulling, hoezeer leeft dit Woord.*

Jannet Delver

pastor Marijke Witteman

Personalialia

Gedoopt

Hadewieg Andringa
Sepp van Dijk
Frederique Nomes



Door Doop en Vormsel in de Kerk opgenomen

Izziël Latour

Overleden

Jos van Leeuwen



Doopviering in september

Op 15 juni was de eerste gemeenschappelijke doopviering.

Na een gezamenlijke voorbereiding hebben de ouders in onderling overleg de viering samengesteld. Ook werd er een prachtig boekje voor deze viering gemaakt.

Ouders en werkgroep kijken terug op een mooie en feestelijke viering!

In september vindt er weer een doopviering plaats.

De voorbereidingsavond is op **woensdag 27 augustus** in het Parochiecentrum.

Aanvang: **20.00 uur**.

De viering is op **zondag 21 september** om **13.30 uur**.

Aanmelden kan via dopen@ignatiusparochie.nl of telefonisch: 364 99 26

Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Welkom!

Aankondiging Parochiefeest!

Op zondag 7 september wordt bij ons in de Elandstraatkerk het parochiefeest gehouden.

Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij onze gemeenschap is van harte uitgenodigd!

Op het feest kunt u zien en beleven wat onze parochie allemaal te bieden heeft.

Muziek, bezinning, ontmoeting, eten en drinken: het zijn slechts enkele van de kernwoorden van deze middag.

Het parochiefeest is een manier om alle actieve parochianen te bedanken voor hun betrokkenheid.

Graag willen op deze middag samen met u in een speelse vorm nadenken over hoe we, ook in de toekomst, samen kerk kunnen zijn.

Het parochiefeest wordt aansluitend aan de viering van 11 uur gehouden en duurt tot circa 15.30.

In de komende tijd zult u via het parochienieuws en via de website meer details over deze middag vernemen.

Natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Uw ideeën en inzet bij de voorbereiding en tijdens het feest zijn dan ook zeer welkom.

Met name nodigen wij mensen uit die het leuk vinden om voor het feest eten te maken.

Benieuwd wat u kunt doen? Houd dan de komende tijd de vacaturebank goed in de gaten.

Kijk hiervoor op het bord achter in de kerk of op www.ignatiusparochie.nl

Wij hopen velen van u op weg naar 7 september te mogen ontmoeten.

Samen kunnen we het parochiefeest tot een succes voor onze gemeenschap maken!

De werkgroep “Innovatie 2014”.

diaconale

Kennismaking met ATD-Vierde Wereld

Op 3 juni organiseerde de PCI een informatieavond over de Internationale Beweging ATD-Vierde Wereld. De avond werd helaas vanuit de parochie slechts matig bezocht, maar het onderwerp dat werd verzorgd door onze gast-spreker Niek Tweehuijsen was er niet minder interessant door.

Centraal op deze avond stond de film over Joseph de Rebel; Joseph Wresinski de grondlegger van ATD-Vierde Wereld. Het thema van de film gaf na vertoning ook aanleiding tot discussie. Iedereen vond wel dat er een rechtvaardiger samenleving moet komen. Liefdadigheid stigmatiseert en maakt mensen afhankelijker. Armoede tast bestaanszekerheden aan. Dat is te zien aan de kansen op betaald werk, de voeding, de kleding, de zorg, het huis, de scholing van de kinderen, enz.



INTERNATIONALE BEWEGING
ATD VIERDE WERELD

Voor het werk van de beweging ATD-Vierde Wereld mochten we na afloop van de avond aan Niek Tweehuijsen een

cheque overhandigen van 250 euro. De helft van het bedrag was door de verkoop van de boeken begin juni bijeengebracht.

Wilt u meer weten over deze film? Laat het ons weten, dan kunnen we wellicht voor geïnteresseerden een DVD aanschaffen.

Hier volgt een korte recensie van de film.

'Joseph, de rebel - van wanhoop tot verzet'

Joseph, de Rebel. Een speelfilm van Caroline Glorion over het gevecht voor waardigheid en Mensenrechten. "Ik heet Joseph, **Joseph Wresinski**. Ik woon in een voorstad van Parijs tussen gezinnen die mij op een pijnlijke manier herinneren aan mijn jeugd. We leven op elkaar gepakt in de vele krottenwijken rond de steden. Als we in het nieuws komen, stellen ze ons voor als onaangepaste, ongeletterde vluchtelingen. De vuile snoeten van de kinderen zorgen voor minachting en angst. Ik ben hier aalmoezenier. Ik woon tussen de mensen. Maar ik weet dat alles wat ik onderneem nutteloos is zolang ze afhanke-

lijk blijven van liefdadigheid. Daar had ik als kind het meeste onder geleden. Het was vernederend altijd je hand op te moeten houden. Ik kon het niet verdragen dat ik anders was.”

Dit zijn de openingszinnen van de film: "Joseph, de Rebel ", geïnspireerd op een periode uit het leven van Joseph Wresinski, de grondlegger van de Internationale Vierde Wereld Beweging. Het gaat in deze film niet om zijn biografie, maar over een periode van zijn leven in de zestiger jaren in een sloppenwijk net buiten Parijs, in Noisy-le-Grand.

Het aangrijpende van de film is dat zij laat zien wat de personages drijft, hun tegenstellingen, hun gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de meeste erbarmelijke omstandigheden welke hun sociale uitsluiting en armoede met zich meebrengt.



Een honderdtal personages werkte mee aan de film, welke zich voor een groot gedeelte afspeelt in een realistisch nagebouwd decor van de krottenwijk in Noisy. We zien er Père Joseph, gespeeld door de bekende acteur Jacques

Weber, in zijn strijd met, niet alleen de autoriteiten, maar ook met de gezinnen, die hem in eerste instantie als een bedreiging zien.

“Die verdomde pastoor maakt het nog erger, straks staat de politie hier.(...) Als hij ons blijft opruien zal er controle komen.” Maar Joseph weet de meeste bewoners van het kamp en later ook daarbuiten te overtuigen. Jongeren uit verschillende landen komen hem helpen, maar ook Genevieve Antonioz, een nicht van Generaal de Gaulle, die zijn medestander zal blijven in het gevecht van Wresinski om de samenleving te dwingen tot verandering.

Spreek

Alle mensen zijn gelijkwaardig, welke plaats zij ook hebben in de samenleving. Wij moeten die waardigheid eerbiedigen en ze mag om geen enkele reden door wie dan ook worden aangetast.

Diaconie ook in de zomerperiode



Onze activiteiten t.b.v. een rechtvaardige een eerlijke samenleving waarin mensen niet lijden aan ernstige tekorten gaan de komende maanden gewoon door. Daarom vragen wij u om ons werk mogelijk te maken door een kleine gift te doen in de collectebus achter in de kerk.

Bent u niet in de gelegenheid daarvoor en wilt u toch het diaconale werk steunen? Maak uw gift dan over op rekeningnummer NL69 INGB 0000 425772 t.n.v. de PCI-Ignatiusparochie.

Geeft u desgewenst bij de omschrijving aan waarvoor uw gift bedoeld is? Elke steun – hoe klein ook- is van harte welkom.

Het SchuldHulpMaatjes project

In Den Haag zijn veel inwoners met financiële problemen. De situatie is soms zo nijpend dat er niet veel hoeft te gebeuren of het gezin komt er niet meer uit. De zwaarste problemen in deze risicogroepen heeft kans op huisuitzetting en kan terecht komen in de schuldsanering.

Om iets te kunnen doen aan al deze maatschappelijke problemen ging in 2010 Schuldhulpmaatje Nederland van start en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk netwerk waarbij op dit moment 70 locaties zijn aangesloten. Veel vrijwilligers werken mee aan een oplossing voor de lange termijn. Dit betekent dat zij niet alleen te hulp schieten om orde op zaken te stellen, maar ook leren hoe je in de toekomst zelfstandig je financiële huishouding gezond houdt.



De Vincentiusvereniging in Den Haag is het project Schuldhulpmaatje gestart. Dit project wordt gesteund vanuit de gemeente Den Haag, diverse fondsen en instellingen en er is ook een intentiever-

klaring voor ondersteuning getekend vanuit een aantal kerken, waaronder de Ignatiusparochie.

Doet u mee?

Om het project te doen slagen, zijn we op zoek naar een SchuldHulpMaatje. Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger, die mensen helpt bij o.a. de administratie, ondersteuning bij schuldhulpverleningstrajecten en de nazorg van een dergelijk traject. De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van een SHM coördinator.

Het SchuldHulpMaatje is degene die de sociale en praktische ondersteuning biedt aan de hulpvrager. Het gaat hier om het persoonlijke contact voor minimaal 1 dagdeel per week voor zolang de hulpvraag duurt. Maatje en hulpverlener streven een haalbare doelstelling na.

Het bevorderen van zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager staat voorop.

Wilt u meer informatie of denkt u zich wilt aanmelden als SchuldHulpMaatje? Neem contact op met de PCI of zie de website www.schuldhulpmaatje.nl

Diaconie
Je naaste als jezelf



Liturgie in de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen

Elke zondagochtend om 11.00 uur is er een viering:

- de eerste zondag een **Woord- en Communieviering** met een **kinderwoorddienst**;
- de tweede zondag een **Eucharistieviering**;
- de derde zondag een **Gezinsviering**;
- de vierde zondag een Eucharistieviering.



Elke woensdag is er een "Dag van Ontmoeting", de kerk is dan open van 10:00 uur tot 19:30 uur, met om 12:30 uur een Eucharistieviering en om 14:30 een Rozenkransgebed.

Iedere eerste woensdag van de maand om 10 uur is er een viering in Huize Op de Laan (Laan van Meerdervoort 112)

Vieringen in juli/augustus

Za 5-jul	19:30	Taizéviering
Zo 6-jul	11:00	Woord- en communieviering, Kinderwoorddienst Pastor M. Witteman, Jenhkakoor
Zo 13-jul	11:00	Eucharistieviering, Pater C. van Haasteren samenzang + Cantor
Zo 20-jul	11:00	Woord- en Communieviering, Pastor M. Witteman Samenzang
Zo 27-jul	11:00	Eucharistieviering, Pater P. de Ruiter S.J. Ignatiuskoor
za 2-aug	19:30	Taizéviering
zo 3-aug	11:00	Woord- en communieviering, Pastor R. Akkermans Samenzang
zo 10-aug	11:00	Eucharistieviering, Pater C. van Haasteren samenzang + Cantor
zo 17-aug	11:00	Woord- en Communieviering, Pastor R. Akkermans Samenzang
zo 24-aug	11:00	Eucharistieviering, Pater P. de Ruiter S.J. Ignatiuskoor
zo 31-aug	11:00	Eucharistieviering, Pater C. van Haasteren Samenzang

INTENTIES voor de VIERINGEN in JULI en AUGUSTUS

- 6 juli Pater van Weert
 13 juli Hanny van Abeelen
 20 juli voor een goede vakantietijd
 pater Mulders
 27 juli Hanny van Abeelen
- 3 aug. Gerard en Leon Vreeswijk
 broeder Jos Schilders
 10 aug. Hanny van Abeelen
 17 aug. An Timmermans
 Jan Zonderop
 24 aug. Hanny van Abeelen
 31 aug. Hanny van Abeelen

Wilt u een misintentie opgeven? Dat kan op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur in het parochiecentrum (tel. 364 99 26) en op zondag bij de dienstdoende koster in de kerk.

Vieringen in september

- 6-sep 19:30 Taizéviering
 7-sep 11:00 Woord- en communieviering, Kinderwoorddienst,
 Pastor M. Witteman, Jenhkakoor
 14-sep 11:00 Eucharistieviering
 21-sep 11:00 Woord- en Communieviering, Gezinsmis,
 Pastor M. Witteman, Kinder- en Jeugdkoor
 13:30 Doopviering, Pastor M. Witteman
 28-sep 11:00 Eucharistieviering, Pater P. de Ruiter S.J., Ignatiuskoor

Hier nogmaals de mededeling dat de kinderwoorddienst vervalt in Augustus. Tevens vervalt in Juli en Augustus de gezinsmis.

Nieuws van de meditatiegroep



Afbeelding: Woudsterweg, schilderij van Jan Mankes

Vakantie! Tijd om ruimte te maken voor iets nieuws. Vele mensen trekken er op uit om plaatsen te bezoeken waar ze nog nooit eerder kwamen, maar waarvan ze vermoeden dat ze iets heel bijzonders hebben. Je kan –en dat is een minstens even spannende reis- ook proberen de dingen om je heen te bekijken met andere ogen. Het lezen van levensverhalen kan hierbij helpen. Onlangs las ik een boek over de Nederlandse schilder Jan Mankes (°1889 -†1920). Eén van zijn gedachten was de volgende:

“Alle literatuur is in mindere of meerdere maten Heilige Schrift. Er is niet: werkelijkheid en verbeelding. Er is alleen verbeelding en die is werkelijkheid. Iemand die in een boom een engel ziet, heeft alleen in sterkere mate een visioen dan iemand die in een boom een boom ziet. Misschien is het allermooist een boom als een boom te zien, maar zoo als een engel een boom ziet.”

Ik hoop dat u deze vakantiemaanden tijd mag vinden om de wereld te leren bekijken met de ogen van een engel.

Bij de meditatiegroep bidden we in stilte rond levensverhalen van Jezus, zijn leerlingen of mensen met wie God onderweg ging. De meditatiegroep komt samen iedere eerste woensdag van de maand, om 19.45u, na de oecumenische vesper.

Opgelet: in augustus is er vanwege de vakantie geen meditatie. In september zijn we er weer zoals vanouds.

Christophe Janssens

Beste medeparochianen,

Zoals u elders in ons blad hebt kunnen lezen is op 7 september a.s. ons

PAROCHIEFEEST

Een onderdeel ervan is een **TENTOONSTELLING** over de **JEZUÏETEN**.

De Jezuïeten hebben heel veel jaren - meer dan honderd – ons, de parochianen van de Eland- straatkerk en het Westeinde onder hun hoede gehad.

We praten dan over wel 100 Jezuïeten en tienduizenden parochianen. We kunnen ons nu die aantallen nauwelijks meer voorstellen.

Er zijn nog wel herinneringen uit de vroegere tijd en die willen we u graag laten zien. We verklappen even nog niets.

Ook willen we u over de Spiritualiteit {wat hen beweegt} van de Jezuïeten laten ervaren. Kortom.... kom op 7 september naar de 1e etage in de kerk (er is een lift) en de o,o,o,o's en de o ja's en weet je nog wel, zullen niet van de lucht zijn. Kom dus kijken om het óf voor het eerst te zien óf om herinneringen op te halen.

Namens het tentoonstellingsgroepje,

Trees Krans

Van de werkgroep innovatie

De werkgroep innovatie werkt eraan dat we een actieve en levendige parochiegemeenschap zijn en dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor deze gemeenschap en de kerk.

Verschillende mensen hebben gehoor gegeven aan onze oproep en zijn in actie gekomen. U hebt er vast en zeker iets van gemerkt. Er is namelijk al veel bereikt!

Een paar voorbeelden:

De **kerkopenstelling**. Hiervoor hebben zich mensen aangemeld, er is een rooster gemaakt en de kerk is nu daadwerkelijk vaker open! Er wordt ook gewerkt aan een leestekst over de kerk: als mensen de kerk bezoeken, kunnen ze achtergrondinformatie lezen over het kerkgebouw. Er worden voor de kerkopenstelling nog mensen gezocht. Ook iets voor u?

Vindt u dat de kerk er op een aantal plekken blinkender uitziet? Dat klopt. De **schoonmaakploeg** is al een keer actief geweest! Meer dan 10 mensen hebben het houtwerk en het glaswerk bij de hoofdingang en een deel van de rode zitkussens aangepakt. Deze gezellige ochtend gaat zeker een vervolg krijgen.

Als gemeenschap willen we meer **naar buiten treden** en onze plaats in de buurt benadrukken. De werkgroep innovatie heeft dit opgepakt en, in samenwerking met het parochiebestuur, contact gelegd met bewoners- en welzijnsorganisaties in onze buurt. Wij hopen u hier spoedig meer over te kunnen vertellen.

Dan is er nog ons **parochiefeest**, zoals u weet te houden op zondag 7 september aanstaande.

De voorbereidingen voor het parochiefeest zijn begonnen. Er heeft zich al een groep gevormd die een tentoonstelling zal maken over het leven van de Jezuiten. Er is een groep die een speurtocht zal maken door het kerkgebouw, langs belangrijke beelden, het orgel, de biechtstoelen...

Er hebben zich dus al diverse vrijwilligers aangemeld en we kunnen nog volop hulp gebruiken.

Maar ook als u niet in de gelegenheid bent om mee te helpen willen wij u van harte uitnodigen om dit feest met ons mee te maken. Het wordt een hele leuke middag voor jong en oud!

Velen van u hebben de weg naar de **vacaturebank** achterin de kerk al gevonden. Dit was het eerste zichtbare initiatief van de werkgroep innovatie. Er staan regelmatig leuke nieuwe vacatures voor korte of langere tijd op. De ideale manier om betrokken te blijven bij onze gemeenschap.

Wist u dat de vacaturebank ook op internet te vinden is? Op www.ignatiusparochie.nl staan onder het kopje vacaturebank alle vacatures overzichtelijk bijeen.

Een kijkje op de website van onze parochie loont sowieso de moeite, de werkgroep innovatie heeft allerlei ideeën om de website verder te ontwikkelen.

U ziet, er gebeurt van alles binnen onze gemeenschap! Met de zomer in aantocht wil de werkgroep innovatie u als actieve parochianen dan ook bedanken voor uw aanwezigheid, uw betrokkenheid en uw inzet.

Namens de werkgroep innovatie, Gideon van Dijk.

Het vernieuwde fotostalletje

Hebt u het al gezien? Ons mooie fotostalletje!

Het is meer dan de moeite waard. Hier past ook een woord van dank aan mevrouw Elly van Leeuwen, die het stalletje heel veel jaren nauwgezet en met grote inzet heeft verzorgd.

Het stalletje wordt nu van nieuwe foto's voorzien die door onze medewerker Peter de Silva zelf zijn gemaakt. De foto's zijn mooier en groter dan vroeger door het gebruik van een goede digitale camera. Ook is er nu een fotoboekje waarin (zeer beknopt) een en ander wordt toegelicht. Het boekje omvat 16 pagina's met 25 foto's in kleur waarvan ook een aantal zijn gemaakt door de heer H. Schoonens. Voor € 2,- meer dan de moeite waard.

De foto's zijn er in 2 maten: De grote zijn € 1,-, de kleine € 0,50.



De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.

Een parochiaan

Taize: Meditatieve gebedsvieringen met ruimte voor elkaar

Stilte

Stilte ervaren midden in de natuur maakt je bewust van wat God ons zomaar geeft. Het raakt je diep. Er is eigenlijk dan niets meer nodig om verdere stappen te nemen.

Als Jezus zijn eerste leerlingen vindt en hen roept, gebeurt dat ‘in het voorbijgaan’ (Marcus 1:1 en 2:14). Dit ‘in het voorbijgaan’ ademt een zekere vrijheid. Jezus heeft geen vast omschreven strategie. Hij ziet zijn toekomstige leerlingen en Hij roept hen. Hij zegt maar weinig tegen hen over wat Hij van hen verwacht en nog minder over wat ze van Hem kunnen verwachten. Dat zullen ze stukje bij beetje ontdekken. Jezus wil dat ze net zo vrij zijn als Hij. Of meer nog, dat ze op dezelfde manier als Hij vrij zullen zijn.

“Jij, volg jij Mij!” Dat zijn de allerlaatste woorden van Christus in de evangeliën (Johannes 21:22). Ook na zijn opstanding blijft Hij oproepen om Hem na te volgen. Hij komt altijd als ‘voorbijganger’. Ik ben niet degene die het moment kiest. Op een dag gebeurt het me dat een woord uit het evangelie me raakt. Een ontmoeting of een voorval zet bij mij alles op zijn kop en brengt me ertoe me aan Hem te verbinden. Geroepen worden is in de eerste plaats iets wat me overkomt.



Moge uit deze waardevolle bron liefde en vrijheid onder elkaar gaan ontstaan

In de zomervakantie zijn er ook op de 1e zaterdag van de maand Taizevieringen in de Elandstraatkerk om 19.30u.

De volgende diensten zijn op 5 juli, 2 augustus en 6 september.

Van harte welkom om samen stil te zijn, God van binnen te ervaren, en verbondenheid met elkaar te ervaren.

Ton en Françoise

Van de werkgroep Bedevaarten.

Hieronder treft u een tabel aan met de bedevaartsreizen die dit jaar nog door verschillende organisaties gedaan worden. Wij hebben informatie voor u beschikbaar. Even een telefoontje of een mailtje naar ons en wij sturen u de gevraagde informatie. Deze informatie is ook beschikbaar op de website van de parochie

2014-1

12-07-2014			Bedevaart naar Brielle	St. Jacobus parochie Den Haag
29-07-2014	t/m	02-08-14	Kampeerbdevaart naar Lourdes	Stichting VNB
07-08-2014	t/m	09-08-14	O.L. Vrouw van Kevelaer (Duitsland)	Haagse Bedevaarten
08-08-2014			O.L. Vrouw van Kevelaer (Duitsland)	Haagse Bedevaarten
21-08-2014	t/m	24-08-14	Maria met het Gouden Hart in Beauraing (België)	Nederlands Beauraing Comite Pro Maria
23-08-2014	t/m	24-08-14	Maagd der Armen in Banneux (België)	Banneux-comite
31-08-2014	t/m	08-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
01-09-2014			Maagd der Armen in Banneux (België)	Banneux-comite
01-09-2014	t/m	09-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Organisatie Limburgse Bedevaarten
02-09-2014	t/m	09-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Haagse Bedevaarten
02-09-2014	t/m	07-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
05-09-2014	t/m	13-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
10-09-2014	t/m	18-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
15-09-2014			O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo	Haagse Bedevaarten
15-09-2014	t/m	23-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
16-09-2014	t/m	24-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Organisatie Limburgse Bedevaarten
20-09-2014	t/m	23-09-14	Maria met het Gouden Hart in Beauraing (België)	Nederlands Beauraing Comite Pro Maria
20-09-2014	t/m	28-09-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
25-09-2014	t/m	03-10-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
30-09-2014	t/m	08-10-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
02-10-2014	t/m	07-10-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
03-10-2014	t/m	07-10-14	Maagd der Armen in Banneux (België)	Banneux-comite
17-10-2014	t/m	25-10-14	O.L. Vrouw van Lourdes (Frankrijk)	Stichting VNB
31-10-2014	t/m	01-11-14	O.L. Vrouw van Kevelaer (Duitsland)	Haagse Bedevaarten
09-11-2014			Banneuxdag in Nootdorp	Banneux-comite

Mocht u geen bedevaartreis willen maken maar wel een bijdrage willen geven, zodat iemand anders, waarvoor de reiskosten te hoog zijn, deze betekenisvolle reis kan meemaken. Door uw bijdrage helpt u mee dat deze reis voor iedereen is.

Uw bijdrage kunt u over maken op:

1. Op rekening nummer NL64INGB 0000 1439 80 t.n.v.

Parochiebestuur Ignatius parochie onder vermelding van:
werkgroep bedevaarten.

2. Op rekening nummer NL16RABO 0121 6513 47 t.n.v.
Lourdeswerk onder vermelding van Ignatius parochie 049390.

Wilt u zich inschrijven of wilt u informatie ontvangen over de verschillende bedevaarten? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep bedevaarten Ignatius parochie

Cisca en Dolf van der Sluijs

e-mail: bedevaarten@ignatiusparochie.nl

Telefoon: 070-3294927 / 06-26060363

Alpha-cursus in Den Haag start in september 2014

In het Willibrordushuis, Oude Molstraat 37, 2513 BA Den Haag, start op 25 september 2014 op donderdagavonden, weer een Alpha-cursus. Het is een cursus om kennis te maken met het Christelijke geloof. Een kennismaking, dus géén catechese-cursus. Daarnaast is de cursus ook heel geschikt voor mensen die hun geloof weer op willen pakken en de 'basis' weer wat willen 'opfrissen'. De eerste avond is een introductie-avond en start, evenals de overige Alpha-avonden, om 19.00 uur. De cursus bestaat uit 10 avonden en een zaterdag (8 november 2014). Thema's die aan bod komen zijn o.a.: "Wie is Jezus?", "Wat is geloven?", "De Bijbel lezen: waarom en hoe?" en "Wie is de Heilige Geest?".

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij:

Mieke Noordermeer, 070-3503603 of Angela van der Toorn 070-3388427 of
e-mail: rk.alpha.denhaag@casema.nl en www.rk-alphacentrum.nl

Namens het Alpha-team,

Angela van der Toorn

1^e Internationaal Symfonisch Orgel Festival

De Stichting Orgel Elandstraatkerk organiseert van 29 juni t/m 27 juli 2014 elke zondagmiddag een concert op het prachtig gerestaureerde Fransen-orgel in de kerk aan de Elandstraat 194, Den Haag.

De aanvang is steeds 14:00 uur
De toegang bedraagt € 10,- incl. consumptie.

De concerten

29 juni

Bert den Hertog, concertorganist Elandstraatkerk
Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis

6 juli

Jan Hage
Organist van de Domkerk te Utrecht

13 juli

Jean Guillou (Parijs)
Speelt o.a. Liszt: Orpheus
Moussorgsky: Schilderijtentoonstelling

20 Juli

Hayo Boerema
Organist Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam

27 juli

Bert den Hertog
Speelt o.a. Liszt: Sonate in b





Secretariaat: Da Costastraat 46
2513 RR Den Haag
Telefoon: 070-3649926
www.ignatiusparochie.nl
octopus@ignatiusparochie.nl

Octopus Evenementen houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van de kerkgebouwen voor concerten, lezingen, exposities, recepties of andere culturele activiteiten.

Locatie: Elandstraatkerk

Zaterdag 27 september 2014

Benefiet Concert voor Oranjehotel

Aanvang: 19:30 uur



Kijk voor een actueel overzicht op:

<http://www.ignatiusparochie.nl/index.php/octopus.html>

Collecte opbrengst Ignatiusparochie						
Week	Datum		Collecte		Datum	Collecte
21	21 mei	12.30u	11,25		25 mei	11.00u 331,76
22	28 mei	12.30u	22,30		29 mei	11.00u 139,54
					1 juni	11.00u 219,92
23	4 juni	12.30u	36,69		8 juni	11.00u 453,60
24	11 juni	12.30u	38,90		15 juni	11.00u 248,38
25	18 juni	12.30u	31,55		22 juni	11.00u 224,69

polski ksiądz:

S. Trypuc schr.
Beukelsdijk 177
3022 DG Rotterdam

Tel: 010 4770066
Mob: 06 18190004
e-mail: s.trypuc@onet.eu

Het nieuwsbulletin van **September** verschijnt op **zondag 31 Augustus**.

De kopij hiervoor **uiterlijk maandag 25 Augustus** inleveren bij voorkeur per e-mail als .doc(x), .rtf of .txt bijlage op nieuws@ignatiusparochie.nl of op het parochiecentrum: Da Costastraat 46.

(Receptie, postvak parochienieuws)

Kijk voor alle inleverdata op de website:

http://www.ignatiusparochie.nl/images/pdf/data_nieuwsbulletin.pdf

De redactie van het nieuwsbulletin is gemachtigd om aangeleverde bijdragen te wijzigen of te weigeren. Bij drastische wijzigingen of weigeren van een aangeleverde bijdrage wordt contact opgenomen met de inzender.

Vragen of opmerkingen kunt mailen naar: nieuws@ignatiusparochie.nl

Colofon

**Het Parochiecentrum / Secretariaat is geopend:
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00, tel. 070-364 99 26**

Pastor Mw. Drs. M. Witteman-Bom

Da Costastraat 46

2513 RR Den Haag

Tel: 070-364 99 26

email: marijkewitteman@ignatiusparochie.nl

Kerkbijdrage:

NL12 INGB 0000 5879 15 t.n.v. kerkbijdrage
Ignatiusparochie

Parochiebestuur:

NL64 INGB 0000 1439 80 t.n.v. parochiebestuur
Ignatiusparochie (ook voor misintenties)

Communie thuis:

Parochianen die aan huis gebonden zijn en graag
de H. Communie thuis willen ontvangen kunnen
contact opnemen met
mw. Th. Krans, tel. 070-345 99 77

Ziekenbezoek:

Parochianen (of hun familie) die in het ziekenhuis
liggen of net hebben gelegen kunnen bezoek krij-
gen van iemand van de sector Ziekenbezoek, tel.
070-325 25 87

Autodienst:

Parochianen die moeilijk ter been zijn en toch
graag de kerkdienst willen bezoeken, kunnen con-
tact opnemen met
mw. R. van Santen, tel. 070-364 33 78.

Doopbewijzen:

Via info@ignatiusparochie.nl of telefonisch op
vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur via het parochie-
centrum / secretariaat

Heeft u algemene vragen betreffende onze parochie, dan kunt u een mail
sturen naar: info@ignatiusparochie.nl

Voor specifieke vragen aan het bestuur van de Ignatiusparochie kunt u een
mail sturen naar: bestuur@ignatiusparochie.nl

Internet: www.ignatiusparochie.nl