

# Bestuursbrief

14 juni 2017

- Marinus van Rooyen, priester († 1942)



Parochie  
Maria Sterre  
der Zee

**Moge de Vader ons zegenen met zijn  
scheppende kracht,  
Moge de Zoon in ons het verlangen  
versterken om één van hart te worden,  
Moe de Geest ons zegenen met zijn vuur.  
Moge de Drie-ene God ons leiden op de  
weg van de vrede  
In de kracht van zijn verbond met ons.  
Zo worden wij gezegend door Hem die is:  
Vader, Zoon en heilige Geest, tot in  
eeuwigheid.**



Het is u vast opgevallen dat er de laatste paar maanden geen bestuursbrief is verschenen. De afgelopen twee jaar diende de bestuursbrief als informatieverstrekking vanuit het parochiebestuur naar u toe om u te informeren over genomen bestuursbesluiten en op handen zijnde belangrijke initiatieven. Dit was ook nodig omdat er sinds het begin van de fusie van Parochie Maria Sterre der Zee veel gebeurde en er vaak besluiten moesten worden genomen.

Wij zijn nu echter op een punt gekomen dat veel genomen besluiten in uitvoering zijn en dat daarom veel projecten lopen. Daarnaast worden in de Stella Maris onder het hoofdstuk "Van de bestuurstafel" ook mededelingen vanuit het bestuur gedaan. Anders gezegd, ondanks dat het parochiebestuur iedere maand vergadert, zijn er niet langer maandelijks

besluiten of belangrijke onderwerpen te melden die in een bestuursbrief thuishoren. Daarnaast willen wij in het kader van een vereenvoudiging van de communicatie voorkomen dat u vanuit diverse hoeken hetzelfde nieuws te lezen krijgt.

Wij hebben daarom besloten om met ingang van heden de bestuursbrief te laten vervallen. Het spreekt voor zich dat wij eraan hechten om u op de hoogte te blijven houden. U kunt daarom vanaf nu op de website [www.rkdenhaag.nl](http://www.rkdenhaag.nl) en zoals eerder genoemd in de rubriek "Van de bestuurstafel" in de Stella Maris belangrijke mededelingen en nieuws vanuit het parochiebestuur vinden.

**Conny Huisman,**  
secretaris